



Geloven in de Stad MAGAZINE



NOVEMBER 2018

Vieze handen,
Schone stranden
blz. 3

Supergewone
mensen
gezocht
blz. 4

Jongeren
in actie
blz. 6

Agenda

In dit Magazine is er aandacht voor interessante evenementen die de komende maanden plaatsvinden. Zie ook <http://gelovenindestad.nl/agenda/>

BIDDEN VOOR HAARLEM

Wanneer: 2 november om 19 uur

Waar: Levend Woord Gemeente, Paul Krugerkade 6, Haarlem

Wat: Een uur bidden dat mensen in Haarlem en omgeving Jezus mogen leren kennen. Maar ook bidden voor de eenheid onder de christenen, het verspreiden van het evangelie en voor het bestuur van de stad.

BRAVE CONFERENCE

Wanneer: 2 november (vanaf 19 uur) en 3 november (van 10-22 uur)

Waar: re:connect, Begijnhofkapel 10, Haarlem

Wat: Een conferentie speciaal voor vrouwen met bijzondere sprekers, muziek, creatieve workshops en seminars. Zaterdagmiddag is er een heerlijke high tea. Meer info en aanmelding via www.wijzijnbrave.nl.

WILD SAINTS - JONGERENEVENT

Wanneer: 3 november om 19.30 uur

Waar: Eksterlaan 1 (gebouw Shelter-Haarlem) te Haarlem

Wat: Elke eerste zaterdagavond van de maand is er dit jongerenevent met een boeiende spreker, gave aanbidding en uitdagende activiteiten. Na afloop is het Café 't Heilig Boontje.

IMPULSE CREATIVE NIGHT

Wanneer: 7 november om 19.30 uur

Waar: Eksterlaan 1 (gebouw Shelter-Haarlem) te Haarlem

Wat: Workshops gericht op het ontwikkelen van creativiteit binnen en buiten de kerk. Het accent ligt deze keer op schilderen en spreken.

JONG ONTMOET OUD

Wanneer: 10 november om 19 uur

Waar: verschillende locaties in Haarlem

Wat: Jongeren brengen een bloemetje naar eenzame ouderen. Zie ook blz. 6.

OMZIENERS

Wanneer: 18 november om 19.30 uur

Waar: Moeder der Verlosserkerk in Haarlem

Wat: Een eerlijke, kritische, ontroerende en humoristische theatervoorstelling. Zie ook blz. 3.

KONINKRIJK VAN GOD

Wanneer: 20 november om 20 uur

Waar: Shelter-Haarlem

Wat: De één zegt dat we al lang in Gods koninkrijk leven, de ander zegt dat die nog moet komen. Het is een veel besproken thema in de Bijbel en de belangrijkste in de evangeliën.

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Wanneer: 23 en 24 november

Waar: Levend Woord Gemeente in Aalsmeerderbrug

Wat: Een videoconferentie met een afwisselend sprekersaanbod met mensen uit de kerk, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Tot voor kort was er in Haarlem en omgeving een mooi netwerk van collectanten die in de collecteweek voor de christelijke zendingsorganisatie ZOA op pad gingen. Maar door verhuizing, ziekte of hoge leeftijd is dit netwerk bijna afgebroken. Daarom is ZOA hard op zoek naar collectanten voor alle wijken in Haarlem en omgeving. Heeft u enkele uren ter beschikking tijdens de collecteweek van 24 t/m 30 maart 2019? Reacties graag uiterlijk 30 november naar d.nieuwenhuis@chello.nl.

WILD SAINTS - JONGERENEVENT

Wanneer: 1 december en iedere eerste zaterdag om 19.30 uur

Waar: Eksterlaan 1 (gebouw Shelter-Haarlem) te Haarlem

Wat: Elke eerste zaterdagavond van de maand is er dit jongerenevent met een boeiende spreker, gave aanbidding en uitdagende activiteiten. Na afloop is het Café 't Heilig Boontje.

BIDDEN VOOR HAARLEM

Wanneer: 7 december en iedere eerste vrijdag om 19 uur

Waar: Levend Woord Gemeente, Paul Krugerkade 6, Haarlem

Wat: Een uur bidden dat mensen in Haarlem en omgeving Jezus mogen leren kennen. Maar ook bidden voor de eenheid onder de christenen, het verspreiden van het evangelie en voor het bestuur van de stad.

REDACTIONEEL

ONZE Hoop. ONZE Verwachting.

In dit Magazine van Geloven in de Stad geven we opnieuw een beperkte kijk in een aantal initiatieven en ontwikkelingen in onze kerk en stad. Een aantal keren per jaren brengen we dit blad uit. Waarom eigenlijk?

Allereerst omdat we jullie – gemeenteleden, kerkmensen in Haarlem en omgeving – regelmatig willen herinneren dat we met veel meer zijn in deze stad. Dat we met elkaar Kerk van Jezus Christus zijn. Dat we samen geroepen zijn om Jezus' liefde zichtbaar te maken en zijn boodschap te laten klinken. Tenslotte is de hele kerk nodig om de hele stad te bereiken met het hele evangelie.

Maar dat is het niet alleen. Er is nog een dieperliggende reden, die wat mij betreft nog belangrijker is. Want Geloven in de Stad gaat allereerst over God in

Wie wij geloven. Die zoveel van de mensen in Haarlem en Heemstede en Velsen en al die andere plaatsen houdt dat Hij zijn eigen zoon ervoor had om de relatie met Zijn mensen te herstellen. Geloven wij nog dat Hij dat vandaag nog steeds wil? En doet? Ook hier?!

Geloven in de Stad – we zijn er omdat we geloven dat Hij nog steeds van alle mensen houdt en nog steeds mensen redt, door mooie en moeilijke momenten heen zegent, dat Hij aanwezig is en veel meer doet dan wij bidden of beseffen. Daarover willen we aan elkaar de verhalen vertellen. Elkaar inspireren, bevoedigen, hoop bieden, verwachting bouwen.

Hans Luffik



BIJZONDERE THEATER- VOORSTELLING: De omZieners

Een eerlijke, ontroerende en humoristische theatervoorstelling over twee families. De een levend in bittere armoede, de ander zwelgend in rijkdom. En dan gebeurt er iets onverwachts!

De OmZieners is het initiatief van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, een theatergroep van mensen die in armoede leven en ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater, met het doel te laten zien wat mensen in armoede meemaken. Hoe denken en voelen zij zich?

De voorstelling laat zien hoe armoede mensen kwetsbaar maakt. Het onderzoekt compassie. Niet in de zin van medelijden, maar 'het voelen van de pijn van een ander in jouw hart'. Kennen we nog compassie voor de ander?

"Wij willen heel graag de ogen openen van mensen die van alles denken over armoede. Over ons dus. Er zijn mensen die zeggen dat armoede je eigen schuld is. Maar weten zij wel waarover zij praten? Kennen zij ons?"

"Het is een intense, ontroerende voorstelling die onder je huid gaat zitten. Het spel is prachtig. Maar het is niet alleen spel. Het is het echte leven."

zondag 18 november | Moeder der Verlosserkerk,
Prof. Eijkmanlaan 48, Haarlem | Entree 19.30 uur |
Aanvang 20.00 uur | Einde 22.00 | Gratis, met vrij-
willige gift na afloop.

Nieuw:

BIJBELSCHOOL ROTSVAST

Jarenlang was Jan de Haan voorganger in de Kerk van de Nazarener. In 2016 namen Jan en Ruth afscheid van deze gemeente om hun droom te volgen: een bijbelschool voor jonge christenen. Vanuit een diepe bewogenheid voor het geloofsleven van jonge christenen en het bereiken van buitenkerkelijken willen ze een plaats creëren waar mensen getraind kunnen worden in het navolgen van Jezus.

De bijbelschool bestaat uit twintig weekenden, van vrijdagavond tot en met zondagmiddag, vol aanbidding, getuigenissen delen, onderwijs en evangelisatie- of diaconale projecten. De Rotsvast Bijbelschool is begonnen met een locatie in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer), maar intussen is er ook een school gestart in Dordrecht.

Uit hun laatste nieuwsbrief: "Wij functioneren in het grensland tussen wereld en Koninkrijk, tussen licht en duisternis en ook letterlijk tussen de westerse samenleving en de derde wereld. Het Koninkrijk bevindt zich op de plaats waar de hemel de aarde raakt en wij ervaren het als onze diepste roeping om jonge mensen te trainen om te gaan leven vanuit hemelse principes zodat, waar zij komen, de atmosfeer verandert. Nederland heeft Jezus heel hard nodig en wij mogen jonge mensen trainen om Koninklijke herauten van de grote Koning op te leiden."

"Soms zeggen we dankbaar en verwonderd tegen elkaar: 'Zijn we serieus nog maar 2,5 jaar geleden begonnen met dit project?' Het blijft spannend en God beproeft echt ons vertrouwen. Eerst waren er nog maar drie formele aanmeldingen binnen, maar inmiddels zijn er 14 aanmeldingen in Dordrecht en zitten we rond de 10 aanmeldingen in de Bijlmer. Ook werken we samen met Firm Foundation Pallisa (Oeganda) waar zo'n 13 jongeren deelnemen. Dus we mogen zeggen dat we dit jaar rond de 37 jonge mensen gaan leren wat het is om een discipel van Jezus te zijn!

www.rotsvastbijbelschool.nl

Vieze HANDEN, SCHONE stranden

Zaterdag 15 september was het World Clean-up Day. In ons land stond deze wereldwijde opruimactie ook in het teken van het vijftienjarige bestaan van A Rocha Nederland. Zo'n 30 christenen uit verschillende Haarlemse kerken trokken die ochtend naar het strand van Bloemendaal om zwerfafval op te ruimen. Ook de aanwezige kinderen deden actief mee.

De gemeente Bloemendaal ondersteunde de actie door vuilgrijpers en vuilniszakken beschikbaar te stellen. Het gevonden bruikbare afval kreeg een tweede leven in het sociale upcycle atelier van de stichting Juttersgeluk in Overveen. Ben je nieuwsgierig? Stuur dan een mail naar haarlem@arocha.org.



GEZOCHT: SUPERGEWONE MENSEN

Soms is het nodig dat een kind een tijdje ergens anders gaat wonen. We spreken dan van pleegzorg. Cindy en Rianne zijn beiden al jaren werkzaam bij Kenter Jeugdhulp. "Er is dringend behoefte aan nieuwe pleegouders die hun huis en hart willen opzetten voor een pleegkind. Wij denken dat die zeker te vinden zijn binnen de kerkgemeenschappen van Haarlem en omgeving."

THUIS IS BETER

De laatste jaren stijgt het aantal pleegkinderen. Ook in deze regio. Een van de organisaties die zich sterk maakt voor deze kinderen en jongeren is Kenter Jeugdhulp. Cindy en Rianne: "Een belangrijke reden voor deze stijging is dat er landelijk is besloten dat kinderen onder twaalf jaar het beste opgevangen kunnen worden in een gezin, in plaats van in een leefgroep/kindertehuis. Ook binnen onze eigen organisatie zijn er daarom een aantal leefgroepen gesloten."

Rianne begeleidt pleegouders bij de opvang en opvoeding van hun pleegkind. Cindy is verbonden aan de projectzorg. "Voor kinderen is het vanzelfsprekend niet fijn om (tijdelijk) weg te moeten bij hun ouders. Het is verdrietig en erg spannend; alles wat je gewend bent als kind is weg en je moet je geheel aanpassen aan een nieuwe situatie. Het hoeft geen uitleg dat een fijn gezin met structuur en mogelijkheden om gewoon je ouders te zien dan de beste oplossing is. En dan nog het liefst in de buurt zodat je je vriendjes en familie kan zien en op jouw vertrouwde school kan blijven."

NIJPEND TEKORT

"Helaas is de werkelijkheid grilliger," vertelt Rianne. "Wegens een groot tekort aan pleegouders moeten wij te vaak kinderen uit hun vertrouwde omgeving halen of extra overplaatsen. Met name voor kinderen van acht jaar en ouder en broertjes/zusjes zijn er te weinig pleeggezinnen beschikbaar. Regelmatig moeten wij broertje/zusje uit elkaar halen."

Er is behoefte aan verschillende soorten opvang: tijdelijke opvang met soms uitzicht op langdurig, crisisplaatsing, weekendopvang of steungezin (een aantal dagen per week opvang ter ontlasting van thuis).

Cindy: "Het is vanzelfsprekend dat wij gezinnen zoeken die stabiel in het leven staan. Die ruimte hebben in hun huis en hart – voor zowel het kind als zijn familie! Alle gezinsvormen zijn mogelijk wat ons betreft." Rianne vult aan: "Voor met name onze pubers zoeken we gezinnen die hen kunnen coachen in plaats van opvoeden. Je moet lage verwachtingen hebben ten opzichte van deelname in het gezin en 'wat je ervoor terugkrijgt'. Met deze nuchtere en soms ietwat afstandelijke houding is het mogelijk om toch nog deze jongeren iets positiefs mee te geven na een veelal turbulente jeugd."

ZOEKEN IN NETWERK

Om de zorg nog beter te laten aansluiten op de vraag zijn Cindy en Rianne hard aan het werk om een nieuwe manier van werven van pleegouders te introduceren: "Onze ervaring is dat er meerdere mensen bereid zijn iets te doen, maar vaak niet weten dat de vraag voor opvang er is. Daarom willen we een nieuwe aanpak invoeren. Dit gaat als volgt te werk: als er een kind op de wachtlijst staat voor pleegzorg en er geen pleeggezin beschikbaar blijkt te zijn, dan gaan we actief op zoek binnen het netwerk om het gezin heen: familie, burens, school, sportclub, et cetera. Uiteraard gebeurt dit in nauwe samenwerking met de ouders en het kind: samen formuleren we wat voor een gezin we zoeken. Moeten er dieren zijn? Leeftijdgenootjes of juist niet? Moet het een ondernemend gezin zijn? Waar moet het gezin wonen? En ga zo maar door.

Ook zullen we in sommige situaties gebruikmaken van social media en ons eigen opgebouwde netwerk om een 'zoekertje' te plaatsen: een simpel kort en anoniem verhaal over voor wie en wat wij zoeken. Als we een geschikt gezin vinden, zullen zij natuurlijk eerst gescreend worden volgens de landelijke normen van de pleegzorg.

KENTER JEUGDHULP

Kenter Jeugdhulp is een gespecialiseerde instelling die verschillende soorten intensieve hulp biedt aan jeugdigen en hun ouders in de regio IJmond, Kennemerland, Haarlemmermeer en Amstelland. Kenter werft, screent en begeleidt pleegouders en projectouders en de ouders in dit proces.

Er zijn twee vormen van opvang: projectzorg en pleegzorg. Projectzorg is een intensievere vorm van pleegzorg waarbij pleegouders deels in dienst zijn van de organisatie. Pleegouders krijgen een maandelijkse vergoeding voor de opvang en verzorging.

Je kunt het pleegouderschap op allerlei manieren invullen: voor een aantal dagen per maand (deeltijd/weekend), crisis, kortdurend of langdurig. Kenter Jeugdhulp begeleidt ongeveer 325 pleegouders en hun pleegkinderen.



Cindy (links) en Rianne van Kenter Jeugdhulp



De familie Kruijn uit Haarlem Noord is al jarenlang pleegouder bij Kenter Jeugdhulp. Zij hebben inmiddels negen kinderen tijdelijk opgevangen als crisis. Soms liep het uit tot enkele maanden. Rianne was hun begeleidster vanuit Kenter: "De familie Kruijn heeft prachtig werk gedaan voor gezinnen; zij hebben een aantal kinderen liefdevol opgevangen en fijn samengewerkt met de ouders. Ondanks dat ouders natuurlijk niet altijd blij waren met de uithuisplaatsingen is het eigenlijk altijd gelukt om tot een goede samenwerking te komen. Respect en openheid zijn hierbij sleutelwoorden. Ouders voelden zich hierdoor geholpen en konden zo echt de tijd nemen om aan hun eigen problemen te werken. De familie Kruijn

neemt soms even een 'pleegzorg-time-out'; gewoon omdat het beter is voor het eigen gezin. En ook dat mag. Wij vinden het belangrijk dat gezinnen doen wat bij hen past en plezier houden met elkaar! Hierover gaan en blijven wij altijd in gesprek met de mensen."

De familie Kruijn zegt hierover zelf: "In ons hart en in ons huis hebben wij plek om de zorg voor een kind op ons te nemen als het om wat voor reden dan ook even niet thuis kan wonen. Onze drijfveer is ons geloof. In de bijbel staat veel geschreven over Jezus' liefde voor kinderen en over het zorgen voor de ander. Hij is ons voorbeeld en wij mogen namens Hem iets betekenen voor kinderen en hun ouders."

ZOEKERTJE

We zoeken wij een plek voor een 15-jarige jongen in een gezin met geen of oudere kinderen. Hij houdt enorm van dieren en we zouden hem graag buiten de stad en in een van de dorpen ten zuiden van Haarlem-Zuid willen laten wonen. Het is belangrijk dat het gezin een coachende rol kan aannemen en hem met aandacht en ruimte voor ervarend leren kan begeleiden naar volwassenheid. Deze plaatsing valt onder de projectzorg en gebeurt in nauwe samenwerking met zijn familie.

NOG MEER ZOEKERTJES

We zoeken een gezin voor twee kinderen van 4 en 6 jaar oud. Hoe lang er opvang nodig is, is nu nog niet duidelijk. Voor de familie is het fijn als de kinderen in Haarlem-Noord kunnen wonen. Ook zoeken we een plek voor een 14-jarige jongen. Liefst ergens zonder kinderen. We zoeken ook naar een weekendpleeggezin voor een tweeling van zeven jaar. Dit pleeggezin zal hen tweemaal per maand een weekend opvangen. Liever geen kinderen of kinderen die al veel ouder zijn. Het is belangrijk dat de kinderen een eigen kamer hebben.

NEEM CONTACT OP, ALS JE...

- Meer wilt weten over pleegzorg/projectzorg. Ook als je het overweegt of twijfelt of 'je wel geschikt bent'. Wij gaan graag vrijblijvend in gesprek met een goede kop koffie erbij!
- Geraakt bent door een van de Zoekertjes. Overigens zijn er nog veel meer zoekopdrachten, waar we je graag meer over vertellen.
- Een voorlichtingsavond wil organiseren voor familieleden/kennissen/buren over pleegzorg.
- Mensen kent die geschikt lijken om pleegouder te worden. Of misschien ken je organisaties of bedrijven waar we ons verhaal mogen delen om Zoekertjes te plaatsen?

Rianne (06-24971247)
Cindy (06-24989056)

JONGEREN IN actie

Hoe geef je je geloof handen en voeten? De een doet dit door mee te helpen bij een zendings- of evangelisatie-actie, de ander werkt mee bij christelijke vakantiecampen, een derde besluit een (buitenlandse) bijbelschool te gaan doen. Zo volgen twee Haarlemse jongeren op dit moment een DTS (Discipleship Training School) in Australië. Op deze pagina nog meer activiteiten waarbij onze jongeren betrokken zijn of waren.



Afgelopen zomer reisde Mariëtte Soellaart met een jongerenreis van de organisatie Doinggood naar Oeganda: "Hier heb ik geholpen bij drie verschillende projecten: gesprekken voeren met tienermoeders, het opknappen van een school met straatkinderen en het helpen op een school voor gehandicapten waar de kinderen intern verbleven en les kregen. Wij hebben daar geholpen met TAC PAC, dat is een ontspanningstherapie. Je zag de kinderen ontspannen en helemaal tot rust komen. Ook konden we met een paar kinderen zwemmen omdat er nu veel begeleiding was. Dit vonden ze fantastisch! Lekker spetteren en spatteren in het water. Wat mij het meest is bijgebleven aan dit project was de saamhorigheid en de hulpvaardigheid van de kinderen. Zo bestuurde een verstandelijk gehandicapte jongen een rolstoel zodat degene in de rolstoel mee kon doen met een balspel. Ik heb dit als een hele mooie en indrukwekkende tijd ervaren."

Toenemende eenzaamheid en vervreemding bij ouderen in onze kerken – daar wil de jeugd van de Goede Herderkerk wat aan gaan doen. Het liefst met zoveel mogelijk jongeren uit andere kerken!

De eerstkomende actie is aanstaande zaterdagavond 10 november. Vanaf 19.00 uur gaan de jongeren in drietallen een bloemetje brengen bij oudere mensen uit de verschillende kerken. Na afloop van die bezoeken is er een gezellige afsluitborrel in de jeugdruimte van de Goede Herderkerk.

Dus ben je tussen de 16 en 25 jaar oud en wil je ook iets betekenen voor de ouderen? Meld je dan aan bij jurijn.jongkees@hotmail.com. (vermeld Ouderenavond als onderwerp). Mail ook als je iemand kent die al wat ouder is, in de omgeving Haarlem woont en wel een bezoekje kan gebruiken?



Zaterdag 8 september vierde Wild Saints de opening van het nieuwe seizoen. Het was een zeer geslaagde dag! Hilarisch was de vossenjacht waarbij de vossen hun creativiteit de vrije loop hadden gelaten (zie foto!). 's Middags waren er workshops over de meest uiteenlopende onderwerpen en 's avonds was er een jeugddienst waarbij God zichtbaar aan het werk was in de zaal.

Wild Saints is een initiatief van de jeugd van Shelter Haarlem, maar heeft als visie een plek te bieden waar christelijke jongeren van verschillende kerken en achtergronden zich thuis voelen en waar ze kunnen groeien in hun relatie met God. Elke vier weken is er een jeugddienst waar alle jeugd uit Haarlem van harte welkom is. Zie hiervoor de agenda!



STADSKLOOSTER Haarlem

stilte | aandacht | schoonheid

FEESTELIJK GEOPEND: STADSKLOOSTER Haarlem

Op de Dag van de Stilte (zondag 28 oktober) werd Haarlems eerste Stadsklooster officieel geopend. Er was een stadswandeling langs oude kloosters, een hapje en drankje, de feestelijke presentatie van de website met het activiteiten aanbod, en diverse sprekers, onder wie burgemeester Jos Wiene.

"Een plek om op adem te komen."

Voor veel inwoners van Haarlem en omgeving is de stap om een kerkgebouw binnen te stappen vaak groot. Terwijl opvallend genoeg steeds meer mensen een klooster bezoeken. Voor een retraite of een cursus Benedictijns Timemanagement. Een klooster biedt de tijd en ruimte om jezelf te zijn, op adem te komen en om na te denken over wat je gelooft en hoopt voor jouw leven. Maar de schat die mensen zoeken in een klooster, is dezelfde die ook in kerken wordt bewaard. De rust, stilte en inspiratie van de christelijke boodschap van liefde en gastvrijheid.

(Citaten uit een onderzoek door Stadsklooster Haarlem onder Haarlemmers)

"Stilte om te ontdekken waar het me echt om gaat."

Stadsklooster Haarlem is het initiatief van de kerken en christelijke gemeenschappen in Haarlem-Centrum om die kloosterervaring toegankelijk te maken. En dat in eigen stad! Door eenvoudige, toegankelijke activiteiten aan te bieden. Activiteiten die al plaatsvinden in kerken of zelfs nieuw zijn ontworpen speciaal volgens deze visie. Bijvoorbeeld het stiltecentrum in de prachtige Groenmarktkerk; gewoon om even binnen te wandelen en een kwartiertje door te brengen in stilte. Of de wekelijkse Stadsklooster Stiltemeditatie in de de Grote of St. Bavokerk, waar je in alle rust de eeuwenoude gebedsruimte op je in kan laten werken. Of schoonheid bij een

"Eenvoud en rust."

van de speciale exposities in De Gang van de Doopsgezinde kerk.

Meer weten? Kijk dan op de Facebook-pagina van Stadsklooster Haarlem of neem contact op met Aart Mak (aartmak@dds.nl) of Nadia Kroon (kerkelijkwerker@bavo.nl).

Vacatures

PROJECTCOÖRDINATOR VOOR NOG MEER #IMPACT

Geloven in de Stad is een netwerk van meer dan twintig kerken en organisaties die als volgelingen van Jezus dienstbaar willen zijn aan de stad. Om de komende jaren nog meer impact te hebben in de stad zullen nieuwe initiatieven en nieuwe vormen van kerk-zijn gestart moeten worden. Hiervoor is coördinatievermogen en organisatiekracht noodzakelijk. Om die initiatieven en projecten te realiseren en te ondersteunen zijn we op zoek naar een projectcoördinator. gelovenindestad.nl/vacatures

VRIJWILLIGERSBEGELEIDER & COMMUNICATIETALENT

Present Haarlem groeit. Steeds meer vrijwilligers willen zich inzetten voor een ander. Dat is prachtig! We zijn daarom op zoek naar mensen die het team willen versterken. Mensen die het leuk vinden om af en toe een groep vrijwilligers te begeleiden. Je helpt op die manier mensen om iets te betekenen voor een ander. Daarnaast zoeken we ook iemand die het leuk vindt om te helpen met communicatie (website, social media, et cetera). stichtingpresent.nl/haarlem/over-ons/vacatures

COÖRDINEREND JONGERENWERKER

Youth for Christ Haarlem heeft de mogelijkheid haar werkzaamheden uit te breiden. Daarom zijn we op zoek naar een coördinerend jongerenwerker. Het moet iemand zijn die relaties met jongeren opbouwt, maar ook met het netwerk van de partners. Iemand die adviseert, begeleidt, coacht en waar nodig doorverwijst. haarlem.yfc.nl/raak-betrokken/meewerken



ONTMOET... Mark SCHIPPERS

Wie is Mark Schippers?

"Als ik mijzelf moet introduceren, vertel ik vaak dit: 'Ik ben Mark, getrouwd, vader van drie kinderen. Tijdens mijn opleiding theologie heb ik een warm hart gekregen voor het delen van het evangelie met niet-gelovigen en het bouwen aan nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen. Gefascineerd door de nieuwe pioniersbeweging die door Nederland gaat is Hart voor Velsbroek de derde pioniersplek waar ik aan het werk mag gaan."

Wat maakt het pionieren zo leuk?

"De ontmoeting met anderen die totaal anders in het leven staan. De vragen die mensen stellen zijn prikkelend. Dat is vooral een spiegel naar mijzelf toe. Mensen die je bevragen waarom je in Jezus gelooft. Randzaken worden hierdoor minder belangrijk. Eén van de mooiste zichtbare momenten in het pionieren vind ik wanneer er mensen gedoopt mogen worden. Ik heb het in de afgelopen jaren een aantal keer mogen mee maken. Een feest van vreugde wanneer Gods naam verbonden mag worden aan die van ons."

Wat valt op aan Velsbroek en het pioniersteam?

"Ah! Dat vind ik een interessante vraag. Het is voor mij een echte ontdekkingstocht waar ik langzaam aan iets meer grip op krijg. Hiervoor woonde en werk(te) ik in Amsterdam. Een groot contrast met het dorpse Velsbroek. Maar één van de dingen die mij opvalt is dat de individualisering in Velsbroek veel verder is gegaan dan in de stad. Buren lijken niets van elkaar te weten, behalve in welke auto hij rijdt. Velsbroekers zijn erg

gesteld op hun privé. Dat is jammer. Met wat meer gezamenheidszin kan een Vinx-dorp echt een eigen 'ziel' ontwikkelen.

Tegelijk zie ik ook een zeer enthousiast pioniersteam, met mensen vanuit verschillende kerken die zich willen inzetten met Hart voor Velsbroek. Er zijn zoveel betrokken vrijwilligers en deelnemers aan de activiteiten dat er al een heel mooie basis ligt om verder te onderzoeken wat er allemaal mogelijk is."

In Haarlem start een Alpha-campagne. Heb jij hier iets mee?

"Alpha is een geweldig instrument dat in de afgelopen jaren tot veel zegen is geweest voor de kerken. Het faciliteert een ontspannen omgeving waarin bezoekers vragen kunnen stellen over het leven. Waar vind je, buiten de kerk om, nog plekken waar je juist over essentiële levensvragen met elkaar kunt nadenken? Het is trouwens ook een prima plek om nieuwe mensen te leren kennen."

Wat is jouw verlangen voor Hart voor Velsbroek?

"Ik hoop en verlang dat er een gemeenschap ontstaat van mensen die het leven met elkaar willen delen. Een plek die ook door mensen die niet geloven als positief wordt ervaren. Een plek waar er aandacht is voor elkaar en gesprekken gevoerd kunnen worden over geloof, hoop en liefde. Mensen die hart hebben voor Velsbroek. Ik droom er van dat we op een Paasochtend met een grote groep richting de Westbroekplas lopen en daar de eerste mensen mogen dopen."

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. *eindredactie* Arianne Raamstijn *redactie* Arnold Vaandering, Hans Luttik *vormgeving* Het Maakkwartier (Rianne Douma) *drukker* Drukkerij Oranje (Jannick Vercamer) *met bijdragen van* A Rocha Haarlem, Bijbelschool Rotsvast, Hart voor Velsbroek, Kenter Jeugdhulp, Stads klooster Haarlem en Haarlemse jongeren.



adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem *website* www.gelovenindestad.nl
bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem
ANBI erkend. *KvK-nr.* 34300579.