



Geloven in de Stad

MAGAZINE



januari 2018

**Sfa op
en schitter**
blz. 2

**Week van
gebed 2018**
blz. 3

**Marathon met
een missie**
blz. 5

Agenda

In dit Magazine is er aandacht voor interessante evenementen die de komende maanden plaatsvinden. Meer informatie is te vinden op <http://gelovenindestad.nl/agenda>.

SAMENGELOOFEREN I.S.M. KINGDOMBUILDERS

Wanneer: 16 januari om 20.00 uur
Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1, Haarlem

Wat: Het seminar 'Krachtige kinderen' is een interactieve avond binnen Family Life en wordt gegeven door Rebecca van der Hoeven (namens de bijbelschool van Shelter Haarlem). Onderwerpen zijn onder andere liefdestalen, spanningsveld tussen grenzen en vrijheid, opvoedingsverschillen tussen jongens en meiden, de rol van gebed en profetie.

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT 2018

Wanneer: 19/20 januari en 26/27 januari

Waar: resp. De Fontein in Eindhoven en De Balisiek in Veenendaal

Wat: Wie niet in de gelegenheid was om deze conferentie in Aalsmeer bij te wonen, kan nu nog in Veenendaal terecht. De GLS is een tweedaagse conferentie bedoeld voor iedereen die betrokken is bij leiderschap in de kerk, een onderneming, het jongerenwerk, de zorg, et cetera.

WEEK VAN GEBED

Wanneer: 20 tot 28 januari

Waar: diverse gemeentes

Wat: We beginnen met een open bijeenkomst voor alle kerken op zaterdagavond 20 januari in het gebouw van PG Immanuël, in aanwezigheid van een aantal voorgangers. Meer over de Week van Gebed lees je op bladzijde 3.

VRIJ ZIJN WEEKEND

Wanneer: 26 en 27 januari

Waar: De Betteld, Zelhem

Wat: Voor het tiende jaar een weekend vol bijbelonderwijs, aanbidding, humor, bemoediging en ontmoeting. Een weekend waarin stil gestaan wordt bij de zeven wonderen van Jezus, die door Johannes zijn opgetekend. Het thema is dan ook Wonder boven wonder. Sprekers zijn onder andere Jan Pool en Willem Ouweneel.

STARTDIENST HART VOOR VELSERBROEK

Wanneer: 28 januari om 15 uur

Waar: Het Kruispunt, Zon Bastion 3, Velsersbroek

Wat: Op dit moment vinden er sollicitatiegesprekken plaats. Verschillende kandidaten hebben belangstelling getoond voor de vacature van pionier.

STADSGEBED

Wanneer: 2 februari en iedere eerste vrijdag om 19.00 uur

Waar: Levend Woord Gemeente, Paul Krugerkade 6, Haarlem

Wat: Een uur bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem en het verspreiden van het evangelie.

40 DAGEN OPSTAAN MET DE HELE GEMEENTE / ZET EEN STAP NAAR DE ANDER

Wanneer: 14 februari tot en met 31 maart

Waar: Thuis en in diverse kerken

Wat: Maak iets bijzonders van de tijd voor Pasen. Van oudsher is deze periode een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Er zijn verschillende mogelijkheden en manieren om aan de 40-dagentijd mee te doen, denk aan een scheurkalender, projecten, et cetera. We willen leren van Jezus, delen wat we ontvangen hebben en helpen waar dat nodig is. Kortom: ook een tijd van soberheid en solidariteit.

INSPIRATIEDAG GELOVEN IN DE STAD

Wanneer: 10 maart

Waar: PG Immanuël, Medanstraat 32

Wat: Binnenkort volgt meer informatie.

WANDELTHEATER DOLOROSA

Wanneer: 24 en 25 maart

Waar: Grote of St. Bavokerk te Haarlem

Wat: Er zijn op beide dagen voorstellingen, nadere informatie volgt nog.

GEZAMENLIJKE DIENST GELOVEN IN DE STAD

Wanneer: 22 april

Waar: Kennemer Sportcenter in Haarlem

Wat: Van harte aanbevolen! Noteer deze datum alvast.

REDACTIONEEL STA OP EN Schitter!

Het nieuwe jaar is net begonnen. Een mooi moment voor goede voornemens. Vaak minder van dit en juist meer van dat. Voor de één een makkelijke opdracht, voor de ander een zware last.

De jaarwisseling is ook een moment om te bezinnen en terug te kijken op het voorbije jaar. Wellicht was het een jaar waarin veel kapot gemaakt is of waarin geliefden zijn heengegaan. We hebben echter met Kerst mogen ervaren dat Gods licht het donker heeft doorbroken. Dat werd al voorspeld door de profeet Jesaja: Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.

Overal waar Jezus komt gaat het licht aan. Zijn woorden geven een andere kijk op het leven. Je mag ervaren dat je niet in het duister hoeft te blijven hangen. Jezus spreekt jullie en mij vrij van ziekte, zonde, pijn of depressie. Kijk naar Hem en dan wordt Hij jouw spiegel waarin je jezelf ziet schitteren.

Maar in de Bergrede zegt Jezus ook: "Jullie zijn het licht van de wereld." Steek je lamp aan en zet hem op een standaard, zodat hij voor iedereen licht geeft. Zo zal jullie licht schijnen voor alle mensen opdat ze de goede daden zien en eer bewijzen aan de Vader in de hemel.

Jezus opent je ogen voor Zijn licht. Maar wij zijn ook het licht en Jezus richt ons op om te schitteren. Laat je licht dus maar schijnen, door te leven zoals Jezus dat deed. Door onze goede daden, de praktische dingen. Aandacht voor bijv. vluchtelingen (Gasten in de Stad), kwetsbare mensen (St. Ontmoeting) of hangjongeren (YfC). Ook in 2018.

Arnold Vaandering



WEEK VAN *gebed* 2018 RECHT DOOR ZEE

In de derde week van januari is er weer de Week van Gebed. Het is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen in het hele land samen bidden. Door samen te bidden ervaren we eenheid en tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen en zorgen in onze samenleving in onze gebeden mee te nemen.

Het thema voor 2018 is 'Recht door zee' en haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee. Daarmee deed God het volk recht, dat jarenlang onderdrukt was door de Egyptenaren. Geen mens hield voor mogelijk dat de zee zou splijten. Maar God maakte een krachtig gebaar en schakelde de vijand uit.

**Uw hand Heer,
onfzagswekkend in kracht.
*Exodus 15: 6a***

GEBONDEN VS. VRIJHEID

Dit thema is aangedragen door de kerken uit het Caribisch gebied. Het verhaal over de bevrijding van het volk van God spreekt de Caraïbische christenen erg aan. Velen van hen herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid en bestrijdt onrecht.

Tegenwoordig zijn er nieuwe bedreigingen die mensen in slavernij brengt: persoonlijke misstappen, sociaal onrecht, ontbreken aan inlevingsvermogen.

DOE MEE AAN DE START

Net als vorig jaar starten we de Week van Gebed met een open bijeenkomst voor alle kerken. Deze vindt plaats op **zaterdagavond 20 januari** van 19.30 uur tot 21.30 uur onder leiding van de voorgangers van onze kerken in het gebouw van gebouw van PG Immanuël, Medanstraat 32. Daarnaast is er elke avond (maandag tot en met vrijdag) een gebedsuur, van 19.30 uur tot 20.30 uur in een van onze kerken. De locaties zullen binnenkort op onze website geplaatst worden: <http://gelovenindestad.nl/evenement/week-van-gebed-2018>.

Huis van Gebed

Het visieteam dat zich binnen Geloven in de Stad met gebed bezighoudt, is de afgelopen weken ook gestart met een Huis van Gebed. Iedere vrijdagmorgen is er een wekelijkse aanbidding onder leiding van Els Steenstra Toussaint. Het doel is om in de tegenwoordigheid van God te zijn, Hem groot te maken en met elkaar te bidden. Kom ook! Je bent van harte welkom: iedere vrijdag, tussen 10.00 uur en 12.00 uur in het kantoor van Geloven in de Stad, Amsterdamstraat 59, Haarlem.

PS: Het visieteam werkt achter de schermen ook hard aan enkele trainingsmodules rondom gebed, voorbede en profetie. Het is de bedoeling dat de eerste training in januari 2018 start. Meer informatie volgt de komende weken op <http://gelovenindestad.nl>.

Alpha-CURSUS: "MOOIE, EERLIJKE GESPREKKEN"

Ook dit najaar waren er in Haarlem en omgeving weer een flink aantal Alpha-cursussen. Tientallen christenen, twijfelaars, zoekers en (nog?) niet-gelovigen kwamen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar om samen na te denken over het christelijk geloof.

Het is precies de reden waarom de Alpha-cursus werkt: het is dé plek om al je vragen over het christelijke geloof te stellen. Wat is nou de kern van het geloof? Wat heb je eraan in je dagelijkse leven? Zijn er ook dingen die je niet zeker kunt weten?

Voor alle deelnemers – cursisten, organisatoren, gespreksleiders – is iedere Alpha-cursus weer een boeiend avontuur. Er worden vriendschappen geboren. Veel vragen worden beantwoord en ontstaan weer nieuwe vragen. Heel veel mensen beleven een persoonlijke geloofservaring of -verdieping, waardoor hun leven wordt verrijkt. Op deze pagina enkele foto's van de groepen die in het najaar bezig waren. En enkele verhalen van deelnemers en organisatoren.



ANNEMARIE BOERKOEL, CURSUSLEIDER

"Ik doe mee aan de Alpha-cursus omdat ik in het verleden daar hele goede ervaringen mee heb gehad. En ik wil graag mijn geloof delen met andere mensen. Daarbij vind ik het heel inspirerend dat er op zoveel plekken en plaatsen een Alpha-cursus wordt gehouden. Mijn verlangen is dat deelnemers groeien in hun geloof en Jezus beter leren kennen. Dat ervaar ik zelf wanneer ik als cursusleider, soms ook weer deelnemer ben wanneer ik iets nieuws ontdek in die films of in de gesprekken!"

MARTIJN, DEELNEMER

"Door diverse omstandigheden ben ik lang niet naar de kerk geweest. Mijn geloof verdween voor mijn gevoel hierdoor teveel naar de achtergrond. Door het overlijden van mijn vader in 2016 werd de behoefte om weer naar de kerk te gaan erg groot en gelukkig vonden wij weer de weg terug. In ditzelfde jaar werd er in onze kerk een Alpha-cursus gestart. Voor mijn vrouw en mij was dit de ideale mogelijkheid weer kennis te maken met het geloof.

In eerste instantie vond ik het nog wat zoeken, maar ik merk nu dat we de juiste vorm gevonden hebben. De ene stelling roept meer vragen op dan de andere, maar ik ervaar de cursus als zeer positief en verrijkend voor mij als persoon.



Aan het einde van de cursus hoop ik dat mijn geloof weer meer op de voorgrond is getreden. Ik merk per onderwerp dat ik mijzelf nog veel vragen stel. Bijvoorbeeld: Hoe bid je nu eigenlijk? Mag je voor jezelf bidden? Hoe kan je het geloof nog meer in het dagelijks leven toepassen? Ik hoop dat ik straks aan het einde van de cursus deze vragen kan beantwoorden."



FRANK EN WENDY HOORN, INGRID PHILIPPO, ORGANISATOREN

"Vorig jaar vroeg God ons om een jongeren-Alpha te gaan leiden, voor een heel bijzondere groep, namelijk een groep vrienden van onze twee oudste zonen. Dat hebben we als een heel bijzondere tijd ervaren. Elke week kwamen er jongeren bij en gingen er weer jongeren weg. Omdat de meesten elkaar al kenden, kon de groep dat wel hebben. Veel van hen dachten nooit over God na. We hebben vele boeiende en eerlijke gesprekken gevoerd.

Door deze ervaring hebben we de smaak te pakken gekregen en zijn we dit jaar een volwassen-Alpha begonnen. Dit keer met een kleiner groepje, met uiteindelijk vier vaste deelnemers. Gelukkig praten ze allemaal voor twee, dus het is goed dat we met weinig zijn!

Wat we hopen te bereiken? Dat mensen van God horen en erover na gaan denken of ze het zien zitten met deze God, met Jezus en met de heilige Geest in hun leven. Uiteindelijk is de keuze gelukkig aan de mensen zelf. Maar als we heel eerlijk zijn... het liefste zouden we een heel doopvont vol nieuwe enthousiaste mensen voor Jezus zien!"



Marathon MET EEN missie

Op 5 oktober vertrokken Gilbert, Caressa, Liesbeth en Marjolein van re:connect voor de hardloopwedstrijd van hun leven. In Indonesië deden ze mee aan de muskathlon, een halve- of een hele marathon, waarbij je een groot bedrag inzamelt voor de strijd tegen onrecht.

De muskathlon staat voor sport met een missie. Naast het neerzetten van een goede hardlooptechniek, zet je je ook in voor het land waar je bent: je verzamelt geld in voor een goed doel, in dit geval Compassion, en je ontmoet sponsorkinderen. Ook zie je meteen met eigen ogen welke impact het geld dat je hebt ingezameld heeft op de levens van de mensen daar.

GILBERT THERA

"Ik liep de race van mijn leven. Ik schrijf bewust 'liep', want wat als een run begon, ging al snel over in lopen en eindigde bijna kruiwend. De hoogte, het parcours dat meer op een trailrun leek en de hoge gevoelstemperatuur, eisten hun tol. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de luchtvochtigheid en de brandende zon. Maar wat was het mooi om toch die 42 kilometer uit te lopen, om kinderen te bevrijden uit armoede in Jezus' naam. Dankzij deze actie kunnen nu 440 kinderen naar school. Zij krijgen nu drie gezonde maaltijden per dag en toegang tot medische zorg. Naast de sponsoring is er ook nog eens 400.000 euro opgehaald. Dat geld wordt gebruikt om dorpen op Bali en Sumba te voorzien van bijvoorbeeld stromend water. Maar het meest bijzondere is nog wel dat ik deze reis begon uit enthousiasme, niet wetende hoe diep gezegend ik zou worden door al die mooie ontmoetingen."

CARESSA THERA

"Wat ik nogal heftig vond om te zien is hoe vies Bali is geworden, mede door toerisme. Alles is ook ontzettend duur, dus de bevolking heeft het moeilijk het hoofd boven water te houden. Mijn eigen sponsorkind komt uit Legian, Bali en is een gelukkig meisje van zes jaar oud.



Ze woont samen met haar ouders en zus in een goed appartement van de werkgever van haar vader, tot ze zelf genoeg geld hebben voor een eigen huisje. Na drie dagen vertrokken we naar Sumba. Hier leven de mensen nog heel primitief: in hutjes gebouwd van bamboe en riet, met daaronder nog een stal voor hun kippen en/of varken. Maar wat een dankbaarheid straalt er van hun gezicht. Ze missen niks en komen niks te kort. Steeds meer besef ik dat de mensen die (bijna) niets hebben, mij veel meer kunnen geven dan ik hun geven kan als westerling."

LIESBETH KUIJS

"De finish. Dit is het moment dat ik me realiseer dat zij, en al die andere mensen daar, mij veel meer geven dan ik ooit kan brengen. En dan nog: ik wist niet eens dat ik een halve marathon kon rennen! Not I did it. But He did it, through her."

MARJOLEIN THIJIS

"We kwamen om de mensen te laten zien dat niets onmogelijk is. En hier schrijft het levende bewijs dat met Zijn liefde, Zijn kracht en Zijn goedheid, niets maar dan ook niets onmogelijk is. Met een amper getraind lichaam bereikte ik, met als doel 21 kilometer, na 42 kilometer de finish.

De één na de ander die finishte was een symbolische golf van gerechtigheid, maar ook een symbolische golf van een rotsvast vertrouwen op Hem. Het was Zijn prestatie met ons als Zijn instrument.

Gebroken door de sportprestaties, gebroken door confrontatie met armoede, gebroken door het leven. Maar het was Zijn kracht die deze reis door al onze gebrokenheid heen alle denkbare golven in beweging heeft gebracht. Een reis waarmee het leven van 440 kinderen weer toekomst krijgt. Het was een reis om nooit meer te vergeten."

Boekenfips!

Er is weer een nieuw jaar aangebroken. Veelal gaat dat gepaard met goede voornemens. Eén er van kan zijn: meer lezen! Daarom hebben wij Aad, Johan en Arnold gevraagd elk een boek te noemen dat zeker de moeite waard is om te lezen. De eerste is een boek van een stadgenoot, de tweede om het nieuwe jaar eens anders in te steken en de derde om kinderen nog meer van het geloof bij te brengen.

LEESTIP VAN AAD VUYK

Hans Moolenburgh sr. (1925) werkte meer dan zestig jaar als huisarts in Haarlem en is inmiddels de 90 jaar gepasseerd. Moolenburgh, lid van de Pelgrimkerk, heeft ooit zelfs Corrie ten Boom in zijn praktijk gehad. Hij staat bekend om zijn eigenzinnige visie op de gezondheid van de mens. Dit boek gaat over de structuur van de mens.

Wat mij aanspreekt in dit boek is dat de schrijver ons weer even in een duidelijk taal vertelt hoe de wereld in elkaar steekt vanuit Bijbels perspectief. Dit in tegenstelling tot het hedendaagse denkbeeld dat ons uit de gangbare moderne wetenschap aangereikt wordt. Tegenover het nihilistische mensbeeld, voortvloeiend uit de evolutieleer, neemt hij de lezer mee naar een ander, veel rijker en volmakter mensbeeld.

Door een heldere en tegelijk scherpzinnige uitleg van de wereld waarin wij leven komt een vergezicht van een oneindig rijke schepping waarvan wij deel van mogen zijn. Wij zijn geen ongelukje in de tijd maar een wel-doordachte creatie van onze liefhebbende God die een persoonlijke relatie met ons wil. Een prettig leesbaar boek dat je helpt om weer een goed gesprek aan te knopen...

Hans Moolenburgh is door een wonder tijdens de zogeheten Sinterklaasrazzia in 1944 aan de Duitse bezetter ontsnapt. Sindsdien heeft hij altijd het gevoel gehad in geleende tijd te leven. Daarom ervaart hij ook als opdracht andere mensen te helpen met hun geloof. "Van toeval is geen sprake, ik word geleid. God heeft ons lief en wil helpen" vertelde hij in 2016 in een interview voor Trouw. "Bijbelverhalen hebben mijn hele leven begeleid; ik heb ze meer dan zestig jaar bestudeerd."

Andere boeken van Moolenburgh zijn – naast medische boeken – *Het boek Openbaring als baken voor onze tijd* (2015), *Engelen als beschermers en als helpers der mensheid* (1984) en *Een engel op je pad* (1991).

Wie zijn wij. Waar komen we vandaan. Waar gaan we naar toe, 2017, €19,95, ISBN 9789047707677

LEESTIP VAN JOHAN SCHELLING

De Japanse opruimschrijfster en organiseergoeroe Marie Kondo (1985) is bekend geworden door haar KonMari-methode (opruimtactiek: verticaal en op kleur). Zo op de drempel van een nieuw jaar is het goed om weer eens stil te staan bij het effectief te werk gaan om je bezittingen te miniseren. Juist omdat heel veel mensen niet blij worden van opruimen.

Marie verstaat de kunst om zo over 'opruimen' te schrijven dat het een feest wordt. Ze stimuleert om van dierbare dingen op een waardige manier afscheid te nemen. En ze helpt om hartelijk te kiezen welke dingen van waarde bij je mogen blijven. Zo los komen van 'hebben' geeft steeds meer ruimte voor waardevol 'zijn'.

De titel van het boek is ontleend aan de belangrijkste



vraag die je jezelf zou moeten stellen bij alles wat je hebt: 'Does it spark joy?' (Geeft mij dit een blij gevoel, houd je ervan, is het je lief?) Deze gedachte kan je op zoveel meer toepassen dan op spullen alleen! Het geldt ook voor dingen die je doet. Wat begon met het opruimen van spullen kan verworden tot het organiseren van je eigen leven. Is er geen *spark joy* te bekennen? Kijk dan of het nog in je nieuwe agenda past.

Spark Joy. Een geïllustreerde masterclass in de kunst van het opruimen, 2016, € 15, ISBN 9789400508606

LEESTIP VAN ARNOLD VAANDERING

In 2018 is het precies zeventig jaar dat de staat Israël bestaat. Na een korte burgeroorlog in 1948 behoorden ook Judea en Samaria tot de nieuwe staat. Daarnaast veroverden de joden West-Jeruzalem. Tot de Zesdaagse Oorlog van 1967 bleef Jeruzalem echter verdeeld. Na de annexatie van Oost-Jeruzalem besloot het parlement in 1980 de stad tot ondeelbare hoofdstad van Israël uit te roepen. En recentelijk besloot president Trump dit te bekrachtigen door de ambassade van de Verenigde Staten te verplaatsen.

In dit bijzondere jaar is het goed dat de kinderen wat meer over oude geschiedenis van de stad Jeruzalem leren. Uit de verhalen van Jezus komen ze wel iets over de stad te weten, maar hoe verging het de stad in het verleden? In prettig geschreven taal lezen we dat Habakuk de val van Jeruzalem voorspelde en dat Jeremia na de val van de stad door Nebukadnessar wordt vrijgelaten. Vele jaren later roepen Haggai en Zacharia op tot herbouw van de tempel. Zacharia's profetie ziet zelfs verder dan die tijd, en opent een perspectief dat ook nu nog toekomstig is: de wederkomst van Christus.

Margreet Bunt is al jaren groepsleerkracht in het reformatorische basisonderwijs en was in 2004 al coauteur van een fictie-jeugdboek. Er zijn ook veel bijbelverhalen die niet zo bekend zijn, voor haar de reden om een aantal – voor kinderen – onbekendere profeten voor het voetlicht te brengen. Naast de tekst zijn er eigen illustraties en kaderteksten voor achtergrondinformatie. Een mooie aanvulling op bestaande zondagsschoolprogramma's die deze profeten veelal overslaan.

De Val van Jeruzalem en de wederopbouw van de tempel, 2017, € 14,90, ISBN 9789033128349



GLOBAL leadership SUMMIT 2018

Combineer relevante, geestelijke principes met heel praktische lessen van toponderzoekers en -ondernemers met verhalen hoe leiders hun werk combineren met hun geloof en je hebt de Global Leadership Summit van Willow Creek.

Op 24 en 25 november bezocht een groep van zo'n twintig Haarlemmers de Global Leadership Summit in Aalsmeer. Dit jaar stonden enkele bekende geestelijk leiders op het podium, zoals Bill Hybels, Andy Stanley en Garry Haugen. Maar waren er ook toespraken van bekende namen van grote bedrijven: de COO van Facebook, een topadviseur van Google en enkele toonaangevende onderzoekers zoals Marcus Buckingham en Angela Duckworth. Een heel persoonlijke bijdrage kwam van Immaculée Ilibagiza, overlevende van de genocide in Rwanda en pleitbezorger voor vrede en vergeving. Zo veel bijzondere verhalen – wat neem je hieruit mee naar huis? Hieronder enkele reacties en terugblikken. Op de foto zie je de creatieve samenvatting van enkele toespraken.

AAD VUIJK, MOOI GEMAAKT

"Ik haakte op het laatste aan en heb daarom alleen de zaterdag meegemaakt. Het was een verrassend en veelzijdig programma van een hoog niveau qua presentaties. Van managementgoeroes tot bevlogen ondernemers, ieder verhaal was weer bijzonder.

De rode draad voor mij was dat God ons mensen zo mooi gemaakt heeft. Wat een bijzondere handvatten geeft hij ons om elkaar te ondersteunen en te dienen. De dag verliep strak volgens schema en er was voldoende tijd voor reflectie en ontmoeting. Volgend jaar toch maar beide dagen gaan?!"

HUGO HEYMEIJER, WAARDEVOL ADVIES

"The Global Leadership Summit samengevat? Leiders van megakerken en megabedrijven geven wijze lessen door aan leiders, ook van kleine kerken en kleine bedrijven. De sprekers zijn niet allemaal christen en de doelgroep bestaat niet alleen uit kerkleiders. Maar een goed advies gaat over die muren heen. Neem nu een tip als 'neem elk dag minstens een kwartier rust om niets anders te doen dan uit het raam te kijken'. Die krijgt een extra dimensie als je dat vertaalt naar: 'neem elke dag

minstens een kwartier rust voor reflectie en gebed.' Nog enkele tips in oneliners die mij zijn bijgebleven: Bedank degene die bij jou het zaadje van leiderschap heeft geplant, of degene die jouw leiderschap heeft beïnvloed (Bill Hybels).

Plan op tijd je opvolging: wie, wanneer en hoe. (Bill Hybels, al 42 jaar voorganger van Willow Creek) Investeer in mensen met goede feedback en respectvolle eerlijkheid (Sheryl Sandberg, operationeel directeur Facebook).

Vergeving is een keuze (Immaculée Ilibagiza, overlevende van de genocide in Rwanda). Leer de vreugde van vergeving, ontdek de schoonheid van het loslaten. Maak je werk betekenisvol en laat je medewerkers betekenisvol zijn. Vertrouw ze! (Laslo Bock, voormalig HR-manager bij Google).

Wees niet bang. Angst is de stille vernietiger van dromen en de grootste barrière om te doen wat je kunt. Onderken en bespreek je vragen en twijfels. (Gary Haugen, CEO International Justice Mission)

Leer van Jezus. Hij creëerde een team en Hij leerde hen: houd moed, heb liefde, dien elkaar. (Gary Haugen)."

RON VAN DER KIST, NIET OPGEVEN ALS HET TEGENZIT

Er zaten een paar goede sprekers tussen, die ons op enerverende wijze meenamen in de ontwikkelingen rondom leiderschap. Eerlijk is eerlijk, soms bekwam mij het gevoel van overdreven 'Amerikaans positivisme', maar aan de andere kant kan dat ook heel stimulerend werken. Op sommige momenten werd ik bevestigd dat ik goed bezig ben. Op andere momenten waren er zeker eyeopeners die mij aan het denken hebben gezet. De mooiste quote die ik heb overgehouden aan deze dag was misschien wel Don't quit on a bad day. Met andere woorden: er zijn goede redenen om ergens mee te stoppen, maar geef niet op als het even tegenzit. Deze Global Leadership Summit is zeker voor herhaling vatbaar!

Spijt DAT JE DE conferentie HEBT GEMIST?

Herkansen kan nog op 19 en 20 januari in Eindhoven, of op 26 en 27 januari in Veenendaal.
www.opwekking.nl/conferenties/global-leadership-summit

ONTMOET... Daniël EN Clementine KOPER

Voor Daniël en Clementine Koper is het nieuwe jaar goed begonnen. Op 1 januari zijn zij als voorgangers bij de Kerk van de Nazarener in Haarlem gestart.

Daniël (41) werkt al jarenlang als leidinggevende bij de overheid. Hier blijft hij ook parttime werken, naast zijn nieuwe parttime functie in de Kerk van de Nazarener. Clementine (33) was heel lang in dienst bij het Leger des Heils, maar is al in maart van dit jaar als interim-voorganger aan de slag gegaan bij Kerk van de Nazarener. Samen hebben zij twee jongens, David (7) en Joshua (4). "We genieten erg van onze kinderen. In onze vrije tijd gaan we graag naar buiten, naar de bossen en duinen. Ook onze vakanties vieren we het liefst in de natuur. Samen zijn we in 2009 gestart met de opleiding Theologie aan de CHE in Ede. Voor het beroepingstraject in de Kerk van de Nazarener zijn we verder gaan studeren aan het Nazarener College."

Hoe zijn jullie voorgangers van de Kerk van de Nazarener geworden?

"Wij zijn al jaren lid van de gemeente. Daniël met een onderbreking van een paar jaar vanaf 1990 en ik, Clementine, vanuit de Wilhelminakerk, sinds 2007. In het voorbereidingstraject voor een eventueel beroep hebben wij ons altijd opengesteld voor waar God ons wilde gebruiken. We hebben altijd gevoeld en gemerkt dat God ons samen in een gemeente zou kunnen gebruiken. Waar en wanneer wisten we niet. Daarin hebben wij ons luisterend opgesteld.

De vorige voorganger, Jan de Haan, nam in maart 2016 afscheid van de kerk. Hij startte een project in Amsterdam Zuidoost. In de vacante periode die volgde heeft de kerk de tijd genomen om te verkennen waar we als gemeente nu staan, en waar God ons in de toekomst heen zou willen leiden. Daarna is het beroepingsproces gestart. Dat heeft nog een tijd geduurd en afgelopen oktober is de stemming in de gemeente geweest. We zijn met een grote meerderheid van stemmen gekozen. Daar zijn we super dankbaar voor."

Jullie zijn een echtpaar en hebben een jong gezin. Hoe zien jullie dat in het werk?

"We hebben de laatste jaren gemerkt dat God ons echt als echtpaar kan gebruiken in de kerk. Wat de kerk heeft uitgesproken is dat ze niet opzoek zijn naar het bekende schaap met de vijf poten. Wij hebben ervaren dat we elkaar aanvullen met onze eigen gaven en talenten. We vergelijken het zelf als een auto met twee motoren. We werken allebei parttime, maar door ons te richten op onze eigen gaven en talenten, verwachten we meer energie te kunnen steken in de gemeente dan wanneer één van ons beide fulltime zou gaan dienen. Dat we een jong gezin hebben betekent ook dat we duidelijke af-



spraken hebben gemaakt over werkdagen en inzet. Het is belangrijk daar een goede balans in te zoeken."

Wat zijn jullie ervaringen met Geloven in de Stad?

Wij zijn allebei al jaren betrokken bij het werk van Geloven in de Stad. Denk hierbij aan Sonrise, de voormalige jeugdkerk Linkz!, de GIDS-raad en allerlei andere activiteiten. De waarde van Geloven in de Stad is dat je zoveel meer samen kunt doen dan alleen! Kerkmuren overstijgen we met elkaar, door zonder (voor)oordeel elkaar te ontmoeten. Allemaal willen we Gods liefde laten zien aan de wereld om ons heen en op onze eigen manier mensen over Jezus vertellen."

Waar zien jullie mogelijkheden in de kerk?

Een van de belangrijke thema's binnen de Kerk van de Nazarener is heiliging. We willen meer op Jezus lijken, Christus gelijkvormigheid. Wij dromen onder andere van een gemeente die zeven dagen in de week onze Heer en God dient. In de gemeente zien we zoveel mooie zaken gebeuren! Onder andere Alpha-cursussen, prikkelende samenkomsten, het kinderwerk en de samenkomsten voor de senioren. Veel gemeenteleden die zich inzetten voor anderen en meer op Jezus gaan lijken. Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden om op te pakken. We willen graag verder aan de slag met thema's als discipelschap. We zijn daar samen met de kerkenraad over in gesprek. We zien er echt naar uit wat we mogen doen in de gemeente en hoe we samen met andere kerken God mogen dienen."

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. *eindredactie* Arianne Raamstijn *redactie* Arnold Vaandering, Hans Luttk *vormgeving* Rianne Douma *drukker* Drukkerij Oranje *met bijdragen van* Clementine Koper, mensen rond Alpha, gemeenteleden van re:connect, deelnemers aan Global Leadership Summit.



adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem *website* www.gelovenindestad.nl
bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem
ANBI erkend. *KvK-nr.* 34300579.