



Geloven in de Stad

MAGAZINE



mei 2017

Visiedag 2017
blz. 3

Eenzaamheid in
Haarlem
blz. 4

Makelaar in
betrokkenheid
blz. 8

AGENDA

FANCY-FAIR

Wanneer: 13 mei 2017 van 10-15 uur
Waar: Fonteinkerk, Schoterweg 14

INNOV8-CONFERENTIE

Wanneer: 16 en 17 mei 2017 van 11.00-17.00 uur
Waar: Congrescentrum Belmont in Ede
Wat: Tweedaagse conferentie voor jongerenwerkers en missionaire wijkwerkers met verschillende workshops. Belangrijk plenair gespreksonderwerp: hoe kunnen kleine groepen (eigen netwerken, vriendengroepen) als kerk voor jongeren functioneren?

VISIEDAG GELOVEN IN DE STAD

Wanneer: 20 mei 2017 van 12.00-18.00 uur
Waar: PG Immanuël, Medanstraat 32
Zie ook pagina 3

VERNIEUWINGSFESTIVAL OPEN HEMEL

Wanneer: 25 mei 2017 (Hemelvaartsdag)
Waar: De Basiliek in Veenendaal
Wat: Conferentie met veel aanbidding en sprekers als Jan Pool (over de intimiteit met God) en Hans Maat (over de kracht en het gezag wat je in Christus hebt).

JONGERENEVENT WILD SAINTS

Wanneer: 27 mei 2017 van 19.30-23.00 uur
Waar: Eksterlaan 1 in Haarlem
Wat: Jongerendienst met aansluitend Café 't Heilig Boontje

CONFERENTIE OPWEKKING

Wanneer: 2 t/m 5 juni (Pinksteren)
Waar: Walibi in Biddinghuizen

FEAR NOT – EOJD 2017

Wanneer: 10 juni van 13.30-21.00 uur
Waar: GelreDome in Arnhem

Meer informatie over alle bovenstaande bijeenkomsten en evenementen zijn te vinden op <http://gelovenindestad.nl/agenda/>

SERVE THE CITY PROJECTDAG

Zaterdag 17 juni is een dag vol met kansen om iets voor een ander te betekenen. Serve the City Haarlem gaat die dag weer met veel vrijwilligers bij mensen aan de slag. Klussers, kletsers, knutselaars, kokers: er zijn weer mensen die graag verrast worden door jullie talenten en tijd. het belooft weer een bijzondere dag te worden met ontmoetingen tussen allerlei mensen: oud en jong, huisvrouw en zakenman, verstandelijk beperkt en een handige Harrie, ongelovige en gelovige, veel vrienden en alleen, straatbewoner en huizenbezitter.

Wil jij een stukje van jouw leven delen met een ander, houdt dan 17 juni vrij in jouw agenda. En kijk op www.stchaarlem.nl voor de beschikbare projecten.

REDACTIONEEL ONTMOETING

2017 is het jaar van de ontmoeting in de gemeente Haarlem. Want in onze stad wonen circa 15.000 mensen die in ernstige mate lijden aan eenzaamheid. En nog eens 30.000 die er minder, maar nog steeds serieus last van hebben. Als het om eenzaamheid en ontmoeting, om betekenisvolle relaties gaat dan moet de kerk daar toch ook wat te bieden hebben! Daarom zijn we onlangs met de wethouder – en vooral met elkaar – in gesprek gegaan. In dit magazine een terugblik.

Ook in dit nummer een verhaal over de samenwerking van Het Open Huis en de stichting Ontmoeting, een gave club die met hart en ziel heel professioneel de kerk en de samenleving wil dienen. Ontmoeting is ook wat gebeurt in onze gemeentes, iedere keer weer – met elkaar en met God.

Ontmoetingen verrijken onze levens. Dat kan groot zijn, als iemand voor het eerst bewust Jezus ontmoet, maar meestal is het klein en ogenschijnlijk eenvoudig: een ontmoeting op straat, bij de koffie, op het sportveld. Als volgelingen van Jezus mogen we onze levens en daarin Gods liefde delen met de mensen om ons heen.

Zo kan 2017 ook voor de Kerk van Haarlem een jaar van ontmoeting zijn.

Hans Luttik

KRACHTIGE VROUWEN, PRACHTIGE VROUWEN

Zaterdag 20 mei is er een interkerkelijke vrouwendag.

Wil jij de kracht ontdekken die God in jou gelegd heeft als vrouw? Op zoek naar sleutels voor je dagelijkse leven met God, je gezin, je werk, in de kerk en de samenleving? Kom dan naar de deze vrouwendag en laat je inspireren! Luisteren naar goede sprekers, samen zingen o.l.v. een worshipband, genieten van professioneel cabaret door Esther Veldman. Snuffelen langs de kraampjes met o.a. Afrikaanse handgemaakte spullen. Met ruim tijd voor ontmoeting, gezelligheid, leren van elkaar, gebed en samen eten en drinken.

Aanmelden uiterlijk 13 mei via receptie@shelter-haarlem.nl.
Deelnameprijs is € 12 per persoon.



SONRISE 2017

Wanneer: maandag 24 juli t/m vrijdag 28 juli 2017

Waar: in heel Haarlem en omstreken
Reserveer de eerste week van de zomervakantie voor het allerleukste sportevenement van het jaar. In een volgend nummer lees je alles over Sunrise 2017. Kun je niet wachten of wil je je alvast aanmelden om te helpen? Mail dan met sonrise@gelovenindestad.nl of kijk op www.sonrisehaarlem.nl

VISIEDAG 2017: ÉÉN KERK, ÉÉN EVANGELIE, ÉÉN STAD

Na het bezoek aan de Movement Day in New York afgelopen najaar is er één prikkelende en inspirerende kerngedachte blijven hangen: we hebben de hele kerk nodig om de hele stad te bereiken met het hele evangelie. Zo willen we vorm en inhoud geven aan de opdracht die God aan Zijn volk geeft, in de profetie van Jeremia (hoofdstuk 29): zoek de vrede en het welzijn van de stad.

Jaarlijks organiseren we als Geloven in de Stad een visiedag. Dit jaar komen we op zaterdag 20 mei bij elkaar, samen met voorgangers, kerkenraden en oudstenteams en jongerenwerkers, maar ook ondernemers en professionals die zich inzetten in de stad, in de samenleving.

Wij geloven dat waar de **hele** Kerk met het **hele** evangelie de **hele** stad gaat bereiken, de impact van het evangelie groot zal zijn en daarmee zal het welzijn en de bloei van de stad toenemen. Maar wat bedoelen we daarmee?

DE HELE KERK

Iedereen die zich volgeling van Jezus Christus noemt, is deel van Zijn lichaam, de Kerk. In een plaats manifesteert die kerk zich in kerkgenootschappen, community's, huisgemeenten etc. Samen mogen we het goede nieuws van Jezus Christus bekend maken. Daarvoor hebben we als christenen een groot aantal gevarieerde gaven, talenten, ervaringen, karakters en relaties van God gekregen.

HET HELE EVANGELIE

Het evangelie heeft zowel persoonlijke impact als impact op de samenleving. Het gaat over zowel overtuigingen en de woorden die daarbij horen, als over een hart en de daden die daaruit voortkomen.

DE HELE STAD

Onze stad heeft een eigen geschiedenis, eigen culturele gewoonten en gedragingen en ook eigen problemen en uitdagingen. Tegelijkertijd zijn we onderdeel van een grotere cultuur en samenleving en komen grotere problemen en uitdagingen op een eigen manier terug. We zien daarbij verschillende 'invloedsferen' die een

stad kenmerken: onderwijs, zakenleven, cultuur en kunst, zorg, gezinnen, bestuur. Deze invloedsferen zijn bepalend voor het welzijn en het leven in de stad.

NU DE PRAKTIJK: DE VISIEDAG

Dat klinkt wel als mooi, maar wat betekent in de praktijk? Een paar punten die we op de Visiedag aan de orde willen laten komen.

Waarom is er soms zo weinig plaats voor de variëteit van alle gaven die God aan ons gegeven heeft: dus ook ondernemerschap, communicatietalent, public relations, coachingsvaardigheden?

En omgekeerd: waarom ervaren zoveel ondernemers en professionals een afstand tussen hun dagelijks leven en het onderwijs in te veel kerken?

We willen naar enkele ondernemers en bestuurders luisteren om zo te ontdekken wat we van hen kunnen leren. Als we allemaal al zó druk zijn en vaak ook zo moe, hoe kunnen we dan effectiever zijn, meer impact hebben voor het Koninkrijk van God? Als Jezus ons aanmoedigt om bij Hem te komen, wanneer we moe zijn en belast, hoe kunnen we stilte en rust en gebed een betere plaats in onze kerk geven? Zodat we minder in activiteiten en drukte en overleg zitten en meer doen wat Hij ons laat zien, zoals Jezus alleen iets deed als Hij het eerst de Vader had zien doen.

En hoe kunnen we meer impact hebben zonder nog meer activiteiten te organiseren, projecten te doen en overleggen te organiseren?

HET KAN!

Maar het is niet makkelijk, het vraagt moed, het is zoeken en het vraagt dat we luisteren naar elkaar en vooral naar God.

Op 20 mei willen we hier in ieder geval tijd voor nemen.

NOTEER IN JE AGENDA

Zaterdag 20 mei 2017
12.00-18.00 uur
Pinkstergemeente Immanuel,
Medanstraat 32-34 Haarlem
Meer informatie info@gelovenindestad.nl



#WelkomhierHaarlem! Wat een geweldige dag! Met bijna 1.000 bezoekers in de Philharmonie met muziek, theater, discussie, veel ontmoeting, gesprekken, cultuur, hapjes van De Wereldkeuken, kinderopvang Op Stoom, Ted-talks, pitches, actieve Haarlemse kerken en organisaties; een nokvolle zaal bij het theaterstuk "Heimwee naar jou". Teveel om op te noemen... Samen?! Dat kan dus!



© Chris Hoefsmit

EENZAAMHEID IN HAARLEM "WE MOETEN MINDER DOEN EN MEER ZIJN"

Haarlemmers hebben alles binnen handbereik om een gelukkig leven te leiden. Een prachtige achtertuin met duinen, bossen en strand. Stijlvolle huizen, die zo in een woonblad passen. Een leuke binnenstad vol hippe winkels, waar je eindeloos kunt shoppen en een cultureel aanbod om u tegen te zeggen. Maar achter die vrolijke façade gaat een heel andere wereld schuil. De wereld van de eenzaamheid.

Niet minder dan 30 procent van alle Haarlemmers voelt zich eenzaam. En 10 procent van deze groep zelfs diep-eenzaam. Niet voor niets heeft de gemeente Haarlem het jaar 2017 uitgeroepen tot het jaar van de ontmoeting. Dinsdag 18 april, tijdens de avond van de ontmoeting, gingen de kerken en de gemeente Haarlem met elkaar in gesprek over het onderwerp eenzaamheid.

"Ik was ook uitgenodigd voor een avond over het parkeerprobleem in Haarlem," grapt wethouder Jur Botter, "maar ik ben liever hier." Met zo'n 35

vertegenwoordigers van de Haarlemse kerken boog hij zich over de vraag hoe de kerken en de gemeente Haarlem samen kunnen werken om de eenzaamheid te lijf te gaan. "Kerken hebben goede ingangen om mensen die eenzaam zijn op te sporen. Tot nu toe vormen de kerk en de gemeente twee gesloten circuits. De kerken vonden nauwelijks de weg naar de gemeentelijke initiatieven en de gemeente maakte te weinig gebruik van wat de kerk te bieden heeft. We kunnen elkaar versterken en vanavond hebben we de intentie uitgesproken om dat ook te doen. Daar ben ik heel blij mee."

Burenhulp Linda Vonk:

"WIJ ZIJN DE OREN EN OGEN VAN DE STRAAT"

Gluren bij de burens. Linda Vonk mag dat ongestraft doen en de burens zijn er nog blij mee ook. Sinds kort is Linda contactpersoon Burenhulp in haar straat en coördineert ze, samen met Alida van Veelen, het werk van BurenhulpHaarlem in het Vondelkwartier. "Coördinator is een groot woord hoor," zegt ze bescheiden. "Ik noem het liever aanspreekpunt. Het is werk op de achtergrond." BurenhulpHaarlem wil de ouderwetse burenhulp nieuw leven inblazen, door in iedere straat een contactpersoon te hebben op wie mensen een beroep kunnen doen als ze hulp nodig hebben of willen bieden en wijst mensen de weg naar zorg en welzijn.

In steeds meer straten in Haarlem zijn mensen zoals Linda actief. "Het verschil met Buuv is dat je eigen straat het uitgangspunt is," legt Linda uit. "Dat spreekt me erg aan. Het is overzichtelijk en dichtbij. Ik werk samen met een buurvrouw. Je moet ons zien als de ogen en oren van onze straat. We houden iedereen een beetje in de gaten - maar dan in positieve zin!

Laatst moest ik collecteren voor de christelijke hulporganisatie ZOA in onze straat en dan maak ik expres bij iedere deur even een praatje, gewoon om te peilen hoe het gaat."

AANDACHT

Voor het werven van contactpersonen is Linda geregeld een uurtje op straat te vinden. Dan spreekt ze mensen bij de voordeur aan. "Het zijn leuke gesprekken en ik krijg veel positieve reacties, en soms nodigen mensen je spontaan binnen! Verder zijn het ook de kleine dingetjes. Mensen vinden het fijn als je even lacht of groet. Als je informeert naar de kinderen, of iemand helpt oversteken. Even aandacht voor elkaar, dat maakt het leven in de straat zoveel leuker."

Het is niet zo moeilijk om mensen te vinden die iets willen doen voor hun burens, vertelt Linda. Lastiger is het om mensen te ontdekken die hulp nodig hebben.

Op burenhulphaarlem.nl staat in welke wijken Burenhulp al actief is en kun je je aanmelden om mee te doen. Voor direct contact: Constance van der Lans (projectassistent) 06-81882465.



Wethouder Jur Botter: "Kerken hebben goede ingangen om mensen die eenzaam zijn op te sporen."

OPEN KERKEN

"Eenzaamheid draait vaak om het gevoel nergens bij te horen," zeg Jody van de Velde van de Sted. "Juist daarom is het belangrijk dat kerken hun deuren open zetten. Dat er plekken komen waar mensen zinvolle contacten kunnen opbouwen." Kerken doen dat gelukkig al volop. Veel kerken organiseren koffieochtenden en inloopavonden. Er zijn open maaltijden, bezoekersgroepen en zelfs een bijbelleesochtend. Maar er blijft nog veel te wensen over. "Ik zou de kerk graag meer willen openzetten voor de buurt." Of: "Ik vind het belangrijk dat onze gemeenteleden in de buurt waar ze wonen hun ogen en hun hart open zetten."

TRAINING

"Wat ik vooral leer van deze avond, is dat we misschien wel minder moeten doen en meer moeten zijn," zegt een van de deelnemers. Eenzaamheid is namelijk niet altijd op te lossen met een actieve bezoekersgroep of nog meer koffieochtenden, vertelt Myrna Bockhoudt. "Bij veel mensen zit het dieper. Sommigen lopen van de ene koffieochtend naar de andere. Maar toch blijven ze ongelukkig. Het is de kunst om te ontdekken wat de vraag achter de vraag is."

Er blijkt dat er grote behoefte is aan training van vrijwilligers. "In het najaar willen we die training gaan organiseren," kondigt José van de Dool aan. Zij werkt bij Stichting Ontmoeting/Het Open Huis. Iedereen die belangstelling heeft voor de training kan mailen met jvddool@ontmoeting.org.

SAMEN MAKEN WE HAARLEM NÓG LEUKER!

Op haarlemontmoet.nl kun je zoeken naar initiatieven voor eenzame mensen of een eigen activiteit aanmelden. Ook initiatieven van kerken zijn welkom op de site. haarlemontmoet.nl heeft de support van de gemeente Haarlem.

EENZAAM

Het schrijversvak is een eenzaam bestaan. De ganse dag op je zolderkamertje, met als enige gezelschap de computer en de vogeltjes in de dakgoot. Eigenlijk niets voor een mensen-mens zoals ik. Al vaak heb ik overwogen om een gewone baan te zoeken, met gezellige collega's en een koffiemachine op de gang.

Maar, eenzaamheid is niet zozeer het gebrek aan contacten. Eenzaamheid draait om het gebrek aan betekenisvolle contacten, leerde ik op de avond van de ontmoeting. En dan ben ik weer dankbaar voor mijn 'baan', waarbij ik de meest inspirerende mensen het hemd van het lijf mag vragen. Als interviewer heb je namelijk een dekmantel om onbeschaamd meteen de diepte in te gaan.

Een tijd geleden sprak ik Jurjen ten Brinke van Hoop voor Noord. Al binnen vijf minuten deed hij een boekje open over wat hem ten diepste drijft.

Hij zei: "Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik in mijn leven heel wat af heb geholpen en gedaan en gerend voor anderen. Het geeft nu eenmaal een fijn gevoel als anderen afhankelijk van je zijn, als je waardering ontvangt. Maar Bijbelse zorg voor elkaar is helemaal niet gericht op de ander helpen, maar op het tot bloei laten komen van elkaar. Jezus kwam niet om te helpen, maar om te dienen. Tegenover je staat een mens, waarin je het beste naar boven mag halen. Op het moment dat wij alleen maar aan het helpen zijn, missen wij het doel. Doodzonde!"

"Het is mijn verlangen dat mensen tot hun recht komen en dat deze stad tot bloei komt. Daarom neem ik het initiatief om vrede in deze stad te brengen. Iedere dag bid ik om shalom voor deze stad. Want God zegt: 'In de stad ligt jullie vrede. Als het goed gaat met de stad, gaat het goed met jullie.' Als het schoon is op straat, dan loop ik zelf ook in een schone buurt. Als er vrede is tussen mensen, dan heb ik zelf ook vrede. Daarin speelt de kerk een grote rol. De kerk is altijd veel bezig geweest met het zieleheil. Ik wil het holistischer, breder. Vroeger, als ik naar de sportschool ging, bad ik of God mij wilde laten zien wie ik moest aanspreken. Nu zie ik de mensen die Hij op mijn weg plaatst als mensen met wie ik mag optrekken. Via hen leer ik hun burens kennen, en hun familie. Natuurlijk ben ik ten diepste een evangelist. Maar als het mijn *corebusiness* zou zijn om mensen bij Jezus te brengen en ze willen niet, wat dan? Iedereen die mij kent, weet echt wel dat ik ze Gods liefde gun. Maar is niet meer mijn doel om hen te bekeren. Het gaat mij er alleen nog maar om, dat God aan z'n eer komt. Ik ben heilig relaxed geworden."

"Zullen we samen bidden?" vraagt hij als de tijd er bijna op zit. Kijk, daar kan geen kletspraatje bij een koffiemachine tegenop. En ik heb voorlopig weer genoeg stof tot nadenken, daar in de eenzaamheid van m'n zolderkamertje, met de vogeltjes als enige gezelschap.

Jacomine Oosterhoff

SAMENWERKING HET OPEN HUIS & STICHTING ONTMOETING

In Schalkwijk wonen ruim 30.000 Haarlemmers, vanuit alle hoeken van de wereld. Het Open Huis vervult hier – als kerk én als maatschappelijk centrum - een niet meer weg te denken functie. Dit voorjaar heeft Het Open Huis een belangrijke stap genomen: ze bundelt de krachten met stichting de Ontmoeting.

Het Open Huis is een bijzondere plek. Het is een kerk en maatschappelijk centrum ineen. Voorganger Daniël van Beek vertelt: "We zijn er voor alle wijkbewoners, ongeacht cultuur, leeftijd of geloof. Wij geloven dat we van God een missionaire opdracht hebben gekregen en een plek van waaruit we de mensen in deze kwetsbare wijk mogen bereiken. Met het evangelie, maar ook met praktische ondersteuning, professionele zorg en activiteiten tegen armoede en eenzaamheid." Berend Gunnink, coördinator van de vrijwilligers vult aan: "We houden van Schalkwijk. Ik geniet ervan om mensen te ontmoeten, relaties te bouwen. Het is ons verlangen dat, door alles heen wat er in en om Het Open Huis gebeurt, mensen Jezus mogen ontmoeten. En dat gebeurt! We ervaren wekelijks de bijzondere kracht die uit gaat van de combinatie van kerkelijke en maatschappelijke activiteiten. Daarom zijn we zo blij met de samenwerking met stichting Ontmoeting."

SAMENWERKING

"Ik herken bij stichting Ontmoeting dezelfde gedrevenheid," vervolgt Daniël. "Net als wij werken zij vanuit het evangelie en ze hebben dezelfde bewogenheid voor mensen. Dat is een geweldig mooie basis om samen te werken. Hierin hebben we dus een nieuwe stap gezet: alle maatschappelijke activiteiten binnen Het Open Huis vallen voortaan onder de verantwoordelijkheid en aansturing van Ontmoeting. Zij hebben veel expertise en ervaring, waardoor we ons samen verder kunnen ontwikkelen in professionaliteit en continuïteit. Maar het belangrijkste is wel dat we op deze manier voor nog meer mensen in Schalkwijk van betekenis kunnen zijn."

OP HET DAK EN IN HET WINKELCENTRUM

Het Open Huis bestaat inmiddels ruim tien jaar. Naast het blijvend bereiken van nieuwe mensen, die thuis mogen komen bij God, investeren we in herstel, toerusting en leiderschap, zodat mensen stabiliteit in hun leven en relatie met God gaan ervaren. Ook willen we in beweging blijven en nieuwe mensen blijven bereiken. Daarom oefenen we heel bewust met nieuwe initiatieven die passen bij onze missionaire opdracht. Mooi om te noemen zijn de diensten op het dak van de parkeergarage van het winkelcentrum (zomer 2016) en in het winkelcentrum zelf (voorjaar 2017).



MEEBOUWEN?

Het werk in Het Open Huis is niet mogelijk zonder de bemoediging vanuit Geloven in de Stad en de vrijwilligers uit andere kerken. We zijn ongelooflijk dankbaar dat zij hun tijd en talent inzetten voor de onze kerk en de mensen in de wijk.

Benieuwd wat jij kunt doen binnen de kerk of het maatschappelijk centrum? Misschien ook wel om je ervaringen weer mee te nemen naar je eigen kerk? Neem dan contact op met: Berend Gunnink (bgunnink@hetopenhuishaarlem.nl). Financieel steunen kan ook. Kijk op www.hetopenhuishaarlem.nl.

Ontmoeting

STICHTING ONTMOETING

Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden, zwerfjongeren, dak- en thuislozen en multiprobleemgezinnen. Ontmoeting biedt hen steun, zodat ze weer hun stap in de goede richting kunnen zetten. Dit doen ze vanuit verschillende locaties in heel Nederland. In Haarlem zetten ze hun zorg en expertise in voor Het Open Huis en de mensen in Schalkwijk. www.ontmoeting.org.

HET OPEN HUIS

Als Het Open Huis willen we op maatschappelijk gebied graag twee dingen bereiken in Schalkwijk. Zo gaan we de strijd aan tegen eenzaamheid en sociale problematiek. Bijvoorbeeld door

evenementen en activiteiten te organiseren, zodat mensen elkaar gaan ontmoeten. Ook zoeken we heel praktisch de mensen op in de wijk. We zien dat er veel problematiek is die mensen belemmert in hun functioneren. Voor die mensen bieden we professionele zorg, door een combinatie van professionals en vrijwilligers.



NIEUWE GEMEENTE-VORMEN

HART VOOR VELSERBROEK TIJDENS SONRISE

Nog drie maanden en dan barst in heel Haarlem en omstreken Sonrise weer los. In veel gemeentes zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo ook in Velsbroek. Alleen, hier pakken ze de zaken anders aan. Hier wordt Sonrise georganiseerd vanuit Hart voor Velsbroek, een initiatief van een flinke groep christenen. Dit jaar hopen zij een pioniersproject te starten in Velsbroek. "Wij komen allemaal uit verschillende kerken, maar delen onze passie: Velsbroekers verbinden met God."

Al jaren is Velsbroek actief met Sonrise. Naast die week in de zomervakantie werden er ook al andere initiatieven georganiseerd, zoals Parels (een initiatief vanuit de school om de wijk te bereiken) en Huizen van Licht (vanuit je huis een licht zijn voor de mensen om je heen). Ook organiseerde Geloven in de Stad een paar bijeenkomsten om de christenen uit Velsbroek uit verschillende kerken met elkaar in contact te brengen. Een van die bijeenkomsten vond plaats in 2015 en had als thema Pionieren. Tijdens die avond werd duidelijk dat je niet-christenen sneller bereikt vanuit nieuwe, andere gemeentevormen dan vanuit een bestaande gemeente. "Dat was een eyeopener voor iedereen. Toen hebben we besloten dat, als we de mensen uit Velsbroek willen bereiken, we ook samen op zoek moeten naar hoe we dat dan het beste kunnen doen."

OP ONDERZOEK UIT

"Eind 2016 zijn we met een groep christenen vanuit verschillende kerken begonnen met een onderzoek. Wie zijn de bewoners van deze wijk en wat houdt ze bezig? Hoe kijken de Velsbroekers aan tegen de kerk en is er ruimte voor missionaire initiatieven in Velsbroek? De twee belangrijkste conclusies? Mensen in de wijk hebben behoefte aan verbinding. En er is zorg voor een grote groep jongeren waar weinig voor wordt gedaan. Zie www.hartvoorvelsbroek.nl voor de uitgebreide uitkomst van dit onderzoek.

Toen wisten we wat ons te doen stond: we willen een plek bieden die mensen met elkaar verbindt. En vanuit ons geloof willen we ook de mensen verbinden met God. Omdat we ten diepste geloven dat dit de verbinding is die gezocht wordt en die mensen nodig hebben. Dit laatste willen we doen door Jezus liefde te laten zien in woord en daad voor de mensen om ons heen. Door een plek te zijn waar iedereen welkom is, waar we het met elkaar

kunnen hebben over de mooie en moeilijke dingen in het leven. En daarnaast willen we ook specifiek iets doen voor de jongeren in de wijk."

VOETBALLLEN EN VRIENDSCHAP

Rick Klinge is vanuit Youth for Christ Haarlem en Athletes in Action betrokken bij Hart voor Velsbroek. Hij richt zich specifiek op de jongeren in de wijk. Zo is hij, samen met acht jonge christenen, iedere dinsdagavond te vinden op het Asfalt om te voetballen en in gesprek te gaan met de jongeren over het geloof. "Hier worden relaties gebouwd die dieper gaan dan tijdens een Sonrise-week. Veel jongeren kennen niemand in hun omgeving die christen is, laat staan dat ze Jezus zelf kennen. Het doel is om daar verandering in te brengen. Elke dinsdagavond vertellen wij verhalen over Jezus, stellen zij vragen en gaan wij hierover in gesprek. Wat blijkt: veel jongeren staan erg open voor gesprekken en hebben veel vragen die normaal onbeantwoord zouden blijven. Op het plein delen de sporters hun eigen geloof met leeftijdsgenoten op een vriendschappelijke manier."

GEZELLIG ETEN

Verder is er elke derde zondag van de maand een lunch. Dan komen we dan bij elkaar in het gebouw van stichting Buiten Gewoon om gezellig met elkaar te eten en in gesprek te gaan. Dit is voor iedereen in de wijk om zo elkaar te ontmoeten. En vanuit de ontmoeting willen we ons leven en ons geloof met elkaar delen. Voorafgaand aan de lunch is er tijd om met elkaar God te zoeken.

EN DAN... SONRISE

Aankomende de zomer is er weer Sonrise op het Asfalt. We hopen de eerste week van de zomervakantie weer gezellig te sporten en te knutselen met de kinderen en jongeren uit de buurt. We zullen tijdens deze week ook ons geloof delen en hopen zo iets van Jezus liefde te laten zien. Verder zijn we betrokken bij initiële activiteiten. Met Pasen hebben we bijvoorbeeld Paaspakketten van Stichting Present uitgedeeld in de wijk. En met kerst hebben we de dorpsvereniging Velsbroek geholpen met de kerstsamenzang. Er gebeurt dus al een hoop in Velsbroek en we hopen en bidden dat dit zal groeien tot eer van God. Wil je meer weten of wil je graag helpen, laat het ons dan weten. Kijk op www.hartvoorvelsbroek.nl voor meer informatie.



KENNISMAKEN MET

Herman Bouma werd 38 jaar geleden geboren in Bussum. Sinds 1 januari van dit jaar werkt hij als coördinator van Stichting Present in Haarlem.

“Voor mijn studie culturele antropologie verhuisde ik naar Amsterdam. Na mijn studie heb ik een tijd in Bosnië gewoond en gewerkt. Bij het vrijwilligersproject waar ik toen aan verbonden was, heb ik mijn vrouw Naomi ontmoet. We zijn daar ook getrouwd. Uiteindelijk zijn we weer in Amsterdam terechtgekomen, waar we nu nog wonen met onze vier dochters (Emina, Mirna, Jasna en Nada). We zijn actief betrokken bij Via Nova, een nieuwe, jonge christelijke gemeenschap die zo’n tien jaar geleden werd gestart vanuit de Amstelkerk in Amsterdam. Toen veel (ex-)studenten, nu veel jonge gezinnen. Door Via Nova ben ik ook bij Stichting Present terechtgekomen. Eerst vanaf 2009 als vrijwilliger en later als betaalde kracht. Een paar jaar geleden ben ik in de Zaanstreek voor Present gaan werken en eind vorig jaar kreeg ik de kans om het werk in Haarlem op te pakken.”

“Ik ben ooit begonnen als vrijwilliger, omdat ik bezig was met een studie theologie en juist graag aan de slag wilde op het snijvlak van kerk en samenleving. Present biedt prachtige mogelijkheden om het goede nieuws van Gods bevrijdende liefde heel praktisch handen en voeten te geven.”

“Misschien vind ik het mooiste aan het werk bij Present wel, dat ik telkens mensen bij elkaar breng die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Die ontmoeting is ook

wat vaak het meeste indruk maakt bij de vrijwilligers; of er nu is gewandeld met oudere bewoners van een verzorgingshuis of geschilderd bij een alleenstaande moeder. Stichting Present is makelaar in betrokkenheid en dat is mooi werk.”

“Ik geloof dat iedere Haarlemmer iets te bieden heeft waar een ander baat bij heeft. Ik hoop dat Present veel bruggen kan slaan tussen al die mensen die graag iets voor een ander willen betekenen en die mensen die daar mee geholpen kunnen worden. Zo kunnen we mensen in beweging brengen voor elkaar. Dat is uiteindelijk mijn verlangen: dat Haarlem een stad wordt waar het normaal is om naar elkaar om te zien. Of zoals Jeremia het verwoordt: Zet je in voor de bloei van de stad, want de bloei van de stad is ook jullie bloei (Jer. 29:7).”

“Wat mensen in Haarlem kunnen doen met Present? We organiseren eenmalige vrijwilligersprojecten. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het schilderen van een woonkamer, maar ook om spelletjes doen in een zorginstelling of iets totaal anders. Als mensen het leuk vinden om daar een keer aan mee te doen, alleen, met hun kring, of met hun hele kerk, dan kunnen ze contact met mij opnemen. Dan gaan wij het voor hen regelen.”

MEEDOEN?

Neem contact op via <http://stichtingpresent.nl/haarlem/contact/> en laat een bericht achter via het contactformulier of bel: 06-22753461.

COLOFON Dit magazine is een uitgave van het netwerk Geloven in de Stad in Haarlem. *Eindredactie* Arianne Raamstijn. *Redactie* Hans Luttik, Arnold Vaandering, Jacomine Oosterhoff. *Vormgeving* Joke Slootheer. *Drukker* Omniprint. *Met bijdragen van* Berend Gunnink, Freek Prins, Herman Bouma, Jannick Vercamer, Jody van der Velde, Linda Vonk, Petra Kossen, Rick Klinge, Ties van Veelen. *Fotografie* Chris Hoefsmit, Dick Nieuwenhuis, MarcoZoutmanDesign



Adres Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem *Website* www.gelovenindestad.nl
Bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v. Geloven in de Stad in Haarlem
ANBI erkend. *Kvk-nr.* 34300579.