



# KRACHTIG LEVEN

09-10-2016 // 10:00-12:00 UUR  
INSPIREREN — ONDERSTEUNEN — VERBINDEN

KENNEMER SPORTCENTER HAARLEM // GELOVENINDESTAD.NL



Geloven in de Stad  
KERKDIENT

*Krachtig leven  
4 weken dagelijkse inspiratie*



Geloven in de Stad  
inspireren • ondersteunen • verbinden

## **Krachtig leven**

### **4 weken rond de gezamenlijke dienst van Geloven in de Stad**

#### **Krachtig leven**

'Krachtig leven!' is het thema van de GIDS-dienst op *9 oktober* a.s..

De keuze voor dit thema heeft alles te maken met ons verlangen krachtige getuigen van Jezus te zijn in Haarlem en omstreken. We komen als Haarlemse christenen niet alleen bij elkaar om samen een mooi feest voor God te hebben, maar om weer vol te worden van Gods Geest, om nog meer te kunnen uitstralen van Christus in deze wereld.

Walfried Giltjes, voorganger van de *Shelter* in Haarlem, zal met ons delen wat de Heer hem over dit thema in het hart heeft gegeven.

#### **Meer impact**

Heel graag willen we de GIDS-dienst dit jaar nog meer impact laten hebben dan anders.

Daarom bieden we vanuit Geloven in de Stad een leesrooster aan en materiaal dat in de diensten en kringen gebruikt kan worden. Door ons zo samen voor te bereiden op de dienst van *9 oktober* en door samen ook achteraf nog eens in te gaan op het thema, hopen we en verwachten we dat de dienst nog meer in ons leven landt dan anders.

#### **Opzet**

Samen met andere christenen in Haarlem en omstreken gaan we vier weken lang op drie manieren met dezelfde Bijbelteksten en thema's aan de slag. We beginnen op *maandag 19 september* en eindigen op *zondag 16 oktober*.

De eerste manier is het persoonlijke- of gezinsniveau van alledag. Dit gebeurt aan de hand van een Bijbellesrooster dat we van dag tot dag gebruiken kunnen.

De tweede manier is het zondagse, gemeentelijke niveau. In de diensten van *25 september en 2, 9 en 16 oktober* komt het thema dat in het leesrooster centraal stond ook in de eredienst aan de orde.

De derde manier is het kringniveau. De kringen in de gemeente praten aan de hand van de preek van hun voorganger door over krachtig leven in de praktijk.

#### **Uittocht – doortocht – intocht**

Krachtig leven uit Gods Geest vindt plaats in heel verschillende omstandigheden. Gods kracht is nodig om te breken met de slavernij waarin wij mensen leven. Gods kracht is nodig in tijden dat het leven als een woestijn is. Gods kracht is nodig om het land in te nemen dat Hij beloofd heeft. Vanuit deze drie invalshoeken kijken we de komende weken naar het thema krachtig leven. We beginnen bij de bevrijding uit Egypte, volgen Gods volk op zijn weg door de woestijn en eindigen met de roeping van Gods volk om het beloofde land in te nemen.

Wat betekent dat voor ons?

We hopen en bidden dat van dit samen bezig zijn met het thema 'Krachtig leven' zegen mag uitgaan voor de gemeente als geheel, voor ieder persoonlijk en in Haarlem en omstreken.

Daniël van Beek, Frans Blok, Hans Luttkik, Jan Mudde, Walfried Giltjes

## **Inleiding**

Stel je even een wereld voor zonder slavernij. Een wereld waar geen onrecht, onderdrukking en oneerlijkheid is. Hoe zou dat zijn ...?

Een wereld waarin mensen vrij zijn van verslaving, vrij van angst, van stress en van zorgen. Vrij van alle dingen waar je nu nog aan vast kunt zitten. Dat is hemels!

God belooft die wereld waar echte vrijheid is. En hij heeft de eerste stappen daarvoor al gezet. Jezus kwam om ons te bevrijden van alle dingen die vat kunnen hebben op ons leven; dingen waar je slaaf van kunt zijn. Van zonde, angst, kwaad. Jezus kwam ons ervan verlossen en Hij roept ons tot een krachtig leven uit die verlossing.

Ook diep in het Oude Testament laat God al zien dat Hij de God is die verlost en bevrijdt. De God die een plan heeft en in deze gebroken wereld steeds weer laat zien dat Hij alles in Zijn hand heeft. De komende week kijken we mee met Israël. Het volk dat vanuit de slavernij ervaarde dat God echt bevrijdt. En we leren van hen, hoe wij mogen leven als mensen die niet langer meer slaaf zijn, maar bevrijd zijn en zo een krachtig leven mogen hebben op weg naar Gods rijke toekomst!

## **1. Geen moment zonder God**

Lezen: Exodus 3:13-15 en 6:2-3

Ooit wel eens afgevraagd waar de naam 'Haarlem' vandaan komt?

Het is niet helemaal zeker, maar volgens Wikipedia komt de naam waarschijnlijk van *Haarlaheim*, wat zoiets betekent als: woonplaats (heim) op een zandgrond (haar) en in het bos (lo). Zo'n naam zegt dus wat.

Als God Mozes erop uit stuurt om Israël te gaan bevrijden, dan vertelt Hij ook Zijn naam, Jahweh. Dat betekent: Ik zal er zijn, of: Ik ben. Wat er ook gebeurt, Mozes, voor welke hete vuren je ook komt te staan, weet dat Ik er ben. Je bent niet alleen, Ik zal er altijd zijn!

Wat geen mens kan zeggen over zichzelf, dat kan God wel. Hij is er en niets en niemand staat Hem in de weg. En dat is wat in de hele Bijbel zichtbaar wordt: God is de God die er is. Hij is niet ver weg, Hij is dichtbij. Als je Hem kent, dan ben je nooit meer alleen. Hij was er vroeger, Hij is er nu en Hij is er altijd.

Ook Jezus zei vlak voor Hij weer terug ging naar de Vader: Ik ben met jullie alle dagen. En Hij gaf Zijn Heilige Geest en beloofde: Hij zal altijd bij jullie zijn (Johannes 14:16). Dat is iets om aan vast te houden, op elk moment van je leven. Krachtig leven is leven met die wetenschap: met God ben ik nooit meer alleen!

### **Luisteren:**

De band Sela heeft een lied geschreven over Gods naam. Het lied 'Ik zal er zijn'. Neem vandaag eens tijd om dat lied te luisteren. Het is wel te vinden op Youtube. En neem de tijd om God te danken.

## **2. Geen Egypte meer**

Lezen: Exodus 6:4-6

Op dit moment zijn er in onze wereld meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht. Ze lieten alles achter in de hoop op een beter leven op een nieuwe plek. Een leven zonder angst, geweld, dreiging of slavernij.

Ook het volk Israël leefde op een plek van doodsdreiging, onderdrukking en slavernij. Maar God vertelde hen: Ik ga jullie hieruit bevrijden! Jullie mogen dit slavenhuis van Egypte voorgoed achter jullie laten en ik breng jullie naar een land waar het goed is.

In het Nieuwe Testament zien we dat God ook bewogen is met deze wereld, met jou en mij. Hij zag hoe mensen leefden zonder Hem, in angst, in zonde en andere dingen die je eigen ego allemaal teweegbrengt. God zei: Ik verlos je ervan! En Hij stuurde Jezus Christus, om jou en mij uit ons Egypte te bevrijden en ons over te brengen in Zijn koninkrijk. Krachtig leven is verlost zijn door Jezus.

#### **Vragen:**

- Wat is jouw 'Egypte'? Wat zijn dingen in jouw leven die angst geven, stress veroorzaken, je hard maken of dingen waarin je niet leeft zoals God het wil?
- En waar zie je 'Egypte' om je heen?
- Bid voor de dingen die je in bovenstaande vragen hebt aangegeven en vraag God om daar bevrijding te brengen

### **3. Geen zinloos gebed**

Lezen: Exodus 6:5

Soms als ik bid zou ik willen dat ik een blik in de hemel zou kunnen krijgen. Dat ik zou kunnen zien wat daar gebeurt met mijn gebed. Vandaag krijgen we zo'n blik in de hemel.

Israël leeft in slavernij en ze roepen het uit naar de hemel. En dan zien we wat er in de hemel gebeurt. God wordt door hun roepen geraakt! Hij ziet Zijn volk lijden. En Hij denkt aan Zijn verbond, Zijn beloften dat Hij hen zou zegenen, hun God zou zijn en hen in een land zou brengen waar het goed is.

Ons bidden laat God niet koud. Hij ziet ons, Hij luistert naar ons en het herinnert Hem aan Zijn beloften. Beloften dat God ons wil zegenen, onze God wil zijn en ons op een plek zal brengen waar het voor altijd goed is. En nog zoveel andere beloften. Ons gebed zet de hemel in beweging en geeft dat God Zijn beloften laat uitkomen. Krachtig leven is een biddend leven, waardoor God Zijn beloften vervult.

#### **Vragen:**

- Is er bepaalde nood, pijn of last die jij bij God kunt brengen, voor jezelf of voor anderen?
- Zijn er beloften die God geeft die daaraan tegemoetkomen?
- Wat kun je doen met die beloften?

### **4. Geen wanhoop**

Lezen: Exodus 6:6-7

Als kind raakte ik een keer verdwaald in een bos. Ik riep wat ik wilde, maar niemand gaf antwoord. Ineens was dat bos, wat eerder zo'n fijn bos leek, helemaal niet zo fijn meer. Ik werd bang en liep angstig rond. Totdat ik gelukkig weer mijn familie zag.

Soms kan ons leven zo op z'n kop gezet worden of belanden we in situaties dat we ons net een bang kind voelen. We zien geen uitweg, schieten in de stress of moeten rennen voor ons leven. Dat was ook de ervaring van het volk Israël. Jarenlang werken onder een farao die steeds gevaarlijker voor hen werd. Zelfs de zoontjes die geboren moesten worden, mochten van hem niet in leven blijven. En vrijheid hadden ze niet. De situatie leek totaal hopeloos.

Totdat God ingrijpt. Hij geeft een uitweg.

Voortdurend zien we in de Bijbel mensen die in situaties terechtkomen die hen tot wanhoop dreef. Maar steeds werd duidelijk: God heeft het laatste woord. Niet het kwaad wint, maar God! Krachtig leven is vasthouden aan de God die wint, in wat voor omstandigheden je ook komt!

**Vragen:**

- Waar zie je angst en wanhoop in de wereld om je heen, ook in Nederland?
- Zijn er bij jou dingen die je bang of onzeker maken?
- Het kennen van God kan je bevrijden van angst en wanhoop. Heb je dat zelf ook gemerkt?

**5. Geen slaaf meer?**

Lezen: Exodus 6:2-8

Kort hierna gaan de Israëlieten op weg. Weg van de onderdrukking in Egypte, de vrijheid tegemoet. Ze zijn geen slaven meer. Hoe overweldigend moet dat zijn geweest!

Dat lijkt het einde van de gebeurtenis, maar in Exodus is dat nog maar het begin. Want er volgt een lange reis, dwars door de woestijn. Een reis waarin ze weliswaar vrij zijn, maar waarin ze ook voor hete vuren komen te staan. En zo vaak kwamen er momenten waarin ze terugverlangden naar Egypte. Want ze waren bang dat ze om zouden komen in de woestijn. Een reis waarin ze steeds weer moesten leren geloven, vertrouwen dat God voor ze zou zorgen en dat Hij de uitkomst in Zijn hand heeft. Volgende week reizen we met hen mee door de woestijn, op weg naar het beloofde land. Krachtig leven is op reis zijn met God en zo zien dat Hij alles in zijn hand heeft.

**Vragen:**

- Zijn er momenten waarin jij terugverlangt naar dat oude leven of de levensstijl van voordat Jezus in je leven kwam? Waardoor komt dat?
- Wat kan op die momenten helpen te vertrouwen op God en weer verder te gaan met Hem?

## **Week 2: 26 september -1 oktober 2016 Krachtig leven... in de woestijn**

### **Inleiding**

Het Joodse volk is verlost uit Egypte, maar dan? Dan leidt God zijn volk door een gebied vol gevaren: de woestijn. Dat betekent honger, dorst, vijanden. Verwarrend is dat. Hoe kan God dat nou doen?! In het Nieuwe Testament is het niet anders. Bij herhaling plaatst het Nieuwe Testament ons dan ook in de sandalen van Gods volk in de woestijn (zie 1 Korintiërs 10:1-13; Hebrëeën 3 en 4; Openbaring 12). Paulus zegt het zo: nu wonen we nog ver van de Here (2 Korintiërs 5:6), nu is de schepping nog ten prooi aan zinloosheid en zuchten ook Gods kinderen in barensood (Romeinen 8:20-22). Zoals het Joodse volk door de woestijn naar het beloofde land trekt, zo doet de gemeente dat ook. En de lessen die het volk moest leren in de woestijn, zijn daarom ook van toepassing op de gemeente. Krachtig leven, hoe ziet dat er uit in de woestijn?

### **1. Op weg gaan**

Lezen: Exodus 15 : 22 - 27

Als mensen moeten kiezen tussen het bekende en het onbekende zeggen ze soms: 'Je weet wat je hebt, niet wat je krijgt.' Iets dergelijks moet het volk Israël na de bevrijding uit Egypte ook gedacht hebben. Niet het volk, maar Mozes neemt het initiatief om op te breken.

Op weg gaan naar het beloofde land, het klinkt zo aantrekkelijk. Maar wie de routekaart erbij pakt, maakt even pas op de plaats. Want die tocht daarheen ... Dan moet je door de hitte en de droogte, de honger en de dorst. Heb je dat ervoor over?

Soms heb je dan iemand nodig die de ban breekt. Een man als Mozes, of Jezus, die zegt: 'Kom! We vertrekken!'

Krachtig leven is... door de woestijn op weg durven gaan naar Gods toekomst!

### **Vragen**

- Voor het Joodse volk was heel duidelijk wat de woestijn was. Wat zou de woestijn voor ons kunnen zijn?
- Ken je uit je eigen leven christenen die á la Mozes tegen jou zeggen: 'Kom, we gaan.'?

### **2. Dorst!**

Lezen: Exodus 15:22-23 en Mattheüs 5:3-12

Het is een hete, zonnige dag en je maakt met de familie een fiets- of wandeltocht. Dan kun je er op wachten dat er zijn die gaan zeuren: 'Hoe lang nog? Ik heb zo'n dorst.' In de woestijn was het soms niet anders: de Israëlieten bezweken van dorst, werden er gek van.

Dat is dus mogelijk, met God op weg zijn en toch snakken naar water. Voor ons gevoel klopt dit niet. Met God op weg zijn, dat is toch alleen maar vet cool? De Bijbel geeft een ander beeld.

De tocht naar het beloofde land is geen vakantiereisje en verwacht al helemaal niet dat God je in een dikke sleet naar de hemel zal vervoeren.

Dorst, zolang we het beloofde land, Gods koninkrijk niet bereikt hebben, zal die er blijven.

Dorst naar gerechtigheid, verlangen naar vrede, naar heelheid, naar Gods heerlijkheid.

Maar Jezus verbindt aan dat intense verlangen wel een heel geweldige belofte: Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Krachtig leven is... honger en dorst kunnen verdragen omdat Gods toekomst zeker is.

### Vragen

- Waaraan merk jij dat op weg gaan met God geen vakantiereisje is?
- Als jij een lijstje maakt van jouw geestelijke verlangens, wat is dan jouw top drie?

### 3. Gebed

Lezen: Exodus 15:25a en Lukas 11:5-13

Pech onderweg kan een reis lelijk ophouden. Soms kan de tegenslag zo groot zijn, dat sommigen de reis niet meer willen voortzetten. Dat punt heeft ook Israël bereikt nu het water dat er is ondrinkbaar lijkt. Kappen die handel! Maar dan schreeuwt Mozes tot God. Hoorbaar. Zichtbaar. De armen omhoog. Het gebaar van de machteloze. En dan, hoe simpel, hoe oersimpel zelfs gaat het verder. God maakt Mozes attent op een stuk 'zoethout'. Mozes pakt het, gooit het in het bittere water en klaar is Kees. Nu verlopen gebedsverhoringen niet altijd zo simpel. Voor de verhoring van sommige gebeden is één klopp op de deur bij God al genoeg. Maar vaker worden gebeden niet 'per ommegaande' verhoord en is het een kwestie van blijven bidden, blijven zoeken en blijven kloppen. En soms geeft de Vader zijn kind niet wat het vraagt, al geeft Hij nooit stenen voor brood. Maar altijd geeft Hij Zijn Geest, de bron van kracht en vrede die elk verstand te boven gaat.

Mozes schreeuwt tot God. Zonder dat gebed had het volk zijn eindbestemming nooit bereikt. Krachtig leven is... steeds weer de armen in gebed omhoog: 'Geef mij kracht, heel mijn leven, Heer!'

### Vragen

- Heb jij wel eens momenten dat je twijfelt of het beloofde land ooit bereikt wordt? En of het zin heeft de zware reis daarheen voort te zetten? Zo ja, naar aanleiding waarvan?
- Zijn er gebedsverhoringen die jou door een stukje woestijn heen hielpen?
- Wat betekent gebed voor jou?

### 4. Testcase

Lezen: Exodus 15:25b en Exodus 16:2-4 en :13-20

Stel, je bent voor langere tijd met een ander op weg. Je bent samen op vakantie, of hebt verkering. Dan kom je in situaties terecht waarin je de ander meer dan anders van zijn positieve of minder positieve kant leert kennen. Zulke situaties hebben iets van een testcase. De reactie van de ander laat zien wie hij of zij echt is. Dat kan heel mooie, maar ook heel pijnlijke momenten opleveren.

Waarom voert God zijn volk in de woestijn? Hij beproeft het volk. Hij wil weten wat voor vlees Hij in de kuip heeft. Daarom brengt Hij ons in situaties dat het erom spant: willen we leven naar zijn woord of niet? Vertrouwen we Hem werkelijk? De woestijn is er niet om ons te slopen, maar om ons geloof, onze hoop en onze liefde bij te slijpen. Met het oog daarop voert God ons soms ook de woestijn in. Persoonlijk, maar ook kerkelijk en gemeentelijk. Krachtig leven is... volharden, ook als je beproefd wordt.

## Vragen

- 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker' is een van de vele mooie liedjes van Elly&Rikkert. Het refrein luidt:  
*Kneed mij, Here God, ook als het soms wel eens pijn doet.*  
*Kneed mij, Here God, U weet precies hoe ik zijn moet*  
We zingen dit altijd heel vrolijk met de kinderen, maar weet je wel wat je bidt als je dit zingt? Je staat God toe jou te beproeven! Wil je dat wel?
- Kun je momenten uit je leven noemen waarvan je het gevoel hebt dat God je beproefde?

## 5. Oases

Lezen: Exodus 15:27 en 2 Korintiërs 1:3-11

Enkele keren ben ik in Calcutta geweest om daar deel te nemen aan zendingswerk. Dag in dag uit trokken we van hot naar her om les te geven, gesprekken te hebben, mensen te bezoeken en meetings bij te wonen. Eén uitputtende aaneenschakeling van nieuwe indrukken en intensieve ervaringen. Een avond brachten we door in Taj Bengal, een werkelijk prachtig hotel in Calcutta. Het was een oase van schoonheid, rust en gratie in de stoffige, vaak stinkende en altijd chaotische wereldstad. We kwamen helemaal bij.

Het oasegevoel. Even niets meer hoeven, alleen maar genieten en volkomen ontspannen. God laat ons door de woestijn gaan, maar er zijn altijd ook oases. Momenten of fases van bijtanken, zomaar genieten, nieuwe krachten opdoen. Ze laten iets proeven van Gods goedheid, God zelf. Ze smaken naar meer! Ze helpen je door de woestijn heen. Krachtig leven is... bij tijd en wijle heerlijk kunnen ontspannen, zomaar uit genade kunnen leven.

## Vraag

- Wat zijn jouw oases?



We lazzen in de eerste weken rond het thema 'krachtig leven' over de verlossing uit Egypte en de moeilijke ervaring van de woestijn. We zijn geen slaaf meer, maar het leven is nog steeds niet gemakkelijk. Soms zouden we bijna verzuchten: 'het is er niet gemakkelijker op geworden!'

In de woestijn worden we getest en getoetst. In de woestijn is het de bedoeling dat we uiteindelijk sterker worden, leren volharden, en groeien in ons geloof en vertrouwen in de relatie met de levende God. Maar... in deze periode is niets erger dan van een ander te horen: God is jou nu aan het testen!

En toch is er meer - als het gaat om die woestijn. Daar gaan we deze week over lezen. We gaan nog meer ontdekken over het hart van God en over de bedoeling die Hij met ons heeft, de bestemming die Hij voor ons heeft: het beloofde land

### **Dag 1 - Door Hem gered! - maar wat nu?**

Lezen Exodus 3: 1 - 6

Probeer je eens te verplaatsen in de mensen die net door een geweldig wonder waren gered uit Egypte. Het is nu drie maanden later. Dat lijkt kort. Maar ga maar eens drie maanden op stap in een woestijnklimaat. Dan was Egypte een stuk aangenamer! De eerste geweldige vreugde van redding en verlossing was weggeëbd. Nu was er steeds dringender de vraag: 'en wat nu?!' - misschien eerst nog stil van binnen, maar daarna steeds luider. Niet alleen de vraag 'wat nu?', maar ook 'waarom?!' Wat was Gods reden om dit te doen? Waarom bekommert Hij Zich over ons? Wie zijn wij in zijn ogen? En waarom laat Hij ons nu doodgaan in de woestijn? Te midden van al die vraagtekens, verwarring en groeiende boosheid en ongenoegen, gaat God spreken tot dit volk. Hij doet dat via Mozes.

Laat dit gedeelte eens op je in werken. Denk daarbij terug aan je eigen verlossing - of de momenten waarop God ten goede ingreep in je leven. Kun je je zulke momenten herinneren? Zijn er grote momenten van ommekeer geweest in jouw leven?

Maar stel jij je ook wel eens de vraag: 'en wat nu?!' Op momenten van behoorlijk doelloos (en dorstig en bezorgd) door de woestijn sjokken? Wat moet ik nu met dat geloofsleven? Hoe doe je dat? Hoe weet ik dat?

En waarom zou God met mij bezig zijn? Moet ik dan altijd maar in die woestijn-ervaring blijven, of heeft God nog iets beters voor mij in petto? Wat zou dat 'beloofde land' voor mij betekenen? Is dat alleen maar straks in de hemel, of zou ik daar in dit leven op aarde al iets van kunnen meemaken?

Temidden van al deze diepe vragen, twijfel en onzekerheid: luister via YouTube eens naar het lied "*Be still and know*" van Don Moon. Een lied dat ons weer terug brengt naar een veilige plek bij het hart van God. Ook een mooi lied is "*Hear us from heaven*". Daar wordt de roep van ons hart tot God prachtig en vol emotie vertolkt. Dit heeft mij geholpen tijdens gebed in hele moeilijke tijden. En om je gebedstijd compleet te maken, ook "*Lead me through the night*" van Don Moon.

## **Dag 2 - Hij houdt van mij! - en ik?**

Lezen Exodus 3: 1 - 5

Laat de woorden van vers 4 eens op je inwerken. Dit zijn Gods woorden heel persoonlijk tot deze mensen uitgesproken. Het is een heel persoonlijke openbaring. Heeft God wel eens zo tot jou gesproken - diep in je hart - of toen je luisterde naar een prediking - of toen je een boek las - of in een droom? Schrijf eens op wat je ooit hebt ervaren als het persoonlijke woord van God voor jou.

Dit zijn heel bijzondere en genezende woorden. Dit zijn woorden van liefde. God spreekt eerst als een Vader die is opgetreden tegen een vijand - om een gevaar te weren - een situatie ten goede te keren. Heb jij dat als kind wel eens meegemaakt? Dan zegt God nog iets heel bijzonders. Hij zegt: 'ik heb je hier bij Mij gebracht'. Dit gaat niet in de eerste plaats om een test of een leerproces. Dit is vergelijkbaar met iemand die verliefd is en die alles doet om maar alleen met zijn of haar geliefde te zijn. Ken je dat? God wilde alleen met hen zijn - en in die woestijn was dat zeker het geval. Elke woestijnervaring is ook altijd bedoeld om ons heel dicht bij Hem te brengen. Wij hebben doorgaans geen tijd of geen oog voor God. We zijn veel te druk en veel te afgeleid. Hij moet ons soms op een plek brengen waar we er alleen nog maar voor Hem zijn.

En dan vers 5. God spreekt daar over Israel als zijn kostbare bezit. Letterlijk staat daar 'mijn speciale schat'. Dat is in het Nederlands het meest gebruikte koos-woordje. Je zegt 'schat' tegen degene van wie je het meest houdt en waarmee je in liefde verbonden bent. Laat dat eens op je inwerken. Gods eerste stap met ons nadat we Hem hebben leren kennen - na onze verlossing en bekering - is duidelijk maken hoeveel Hij van ons houdt.

Probeer eens op YouTube het liedje '*I'm Special*' van Andy Pratt te beluisteren. Ik ken weinig songs waar de liefde van God voor zijn kinderen zo krachtig tot uiting komt.

## **Dag 3 - Hij verbindt zich aan mij! - En wat verwacht Hij van mij?**

Lezen Exodus 3:5 en 8.

Als twee mensen trouwen beloven ze elkaar trouw en nog een heel aantal zaken die te maken hebben met liefde, zorg, overgave en toewijding. Ze geven elkaar dan een ring als teken van trouw. Deze mensen houden niet alleen van elkaar - ze verbinden zich aan elkaar - voor het aangezicht van God met een plechtige belofte. Dit brengt ook verplichtingen met zich mee. We kunnen niet trouw in liefde beloven en dan ons niet aan ons woord houden, onberekenbaar zijn, de ander al het werk laten doen, er niet zijn voor de kinderen, etc. Daarom verbindt God aan deze woorden van liefde en trouw ook de voorwaarde van gehoorzaamheid aan de afspraken die staan in het verbond. En het volk belooft dit te doen. Hoe staat het met jouw gehoorzaamheid en met doen wat je hebt beloofd? Ben jij net zo trouw en toegewijd aan jouw God als Hij is aan jou? Deze dag dus een moment van zelfonderzoek - en naar ik hoop hernieuwde toewijding aan God de Vader.

## **Dag 4 - Ik ben door Hem geroepen! Hoe kom ik tot mijn bestemming?**

Lezen Exodus 3: 6.

Dit is misschien wel het meest belangrijke bijbelvers in het Oude Testament. Hier staat in een notendop de roeping en de bestemming van Israel. Dit volk was een groep verlostte slaven - een volk zonder leger, zonder tradities, zonder economie, zonder aanzien. Ze waren net gered en nog volledig ongevormd en onberekenbaar. Dit volk vond het moeilijk om trouw te zijn en bleek hardnekkig en hardleers. En toch spreekt God onmiddellijk woorden van hoop, van vertrouwen en van een uitzonderlijk hoge, eervolle en bijzondere roeping.

Het is zo belangrijk om niet alleen verlost te zijn van zonde - uitgestapt te zijn uit een leven zonder God en een leven waar wij er een potje van maakten - maar dan ook meteen te horen over de bedoeling die God met ons leven heeft. God confronteert de zondaar met zonde, maar bemoedigt bijna gelijktijdig met woorden van hoop - hoopvol perspectief.

Vergelijk dit maar eens met de roeping van Paulus in Handelingen 9. Hij wordt krachtig geconfronteerd met de zonde van vervolging, maar direct zijn daar ook de woorden: "Ik zal je laten zien wat je moet doen" en later de profetische woorden van Ananias over de uitzonderlijke roeping van Paulus. Lees maar eens door Handelingen 9:1-15 en onderstreep de woorden van hoop en perspectief die God heeft voor deze man die net is gered uit zijn zonde.

Welke woorden van hoop zijn er voor jou geweest? Wat denk je dat Gods bestemming voor jou is? Geloof je dat dit ook voor jou is? Als dit zo is voor een man die op wrede en fanatieke wijze Christenen vervolgde en doodde, dan is het toch zeker ook waar voor jou! Zou je daar meer over willen weten? Breng dit in gebed en vraag of God je hierover meer duidelijkheid gaat geven en dat Hij je helpt om helemaal in je bestemming te komen en te leven.

## **Dag 5 - Geroepen tot Priesterlijke Autoriteit! Maar wie ben ik?**

Lees 1 Petrus 2:9, Openbaring 1:6 en 5:10.

Deze teksten uit het Nieuwe Testament maken duidelijk dat de hoge roeping voor Israel ook is gegeven aan de Gemeente van Jezus Christus en aan ons als Christenen. Ik wil even stilstaan bij het aspect autoriteit. Dat heeft te maken met het gezag dat God aan ons wil verbinden met betrekking tot onze priesterlijke taak in de wereld. Heb jij daar een beeld van? Denk je dat dat mogelijk is? Waarom zou God dat nodig vinden?

Wij leren van Jezus om dienaren te zijn. Dit is ook zijn boodschap voor hen die leiding geven. Lees maar eens Lukas 22:25-27. Dit betekent niet dat we geen leiders mogen zijn of dat autoriteit een vies woord is. God geeft ons gezag en Hij wil dat we dit gebruiken op een priesterlijke wijze door anderen te dienen met alles wat God ons heeft toevertrouwd.

Weet jij voorbeelden van bijbelse helden die God en de mens dienden, maar die van God ook heel veel gezag en autoriteit ontvingen?

In onze Nederlandse cultuur is gezag of autoriteit een lastig gegeven. We hebben er een haat-liefde verhouding mee. We hebben leiderschap nodig, maar willen toch ook dat niemand 'het hoofd boven het maaiveld uitsteekt'. Soms komt daar nog een gevoel van minderwaardigheid bij en klein-denken. Het kan zijn dat we mede daardoor niet tot onze bestemming kunnen komen. Laat God toe om je denken te veranderen - durf het gezag aan te pakken dat God voor je bedoeld omdat het past bij de roeping en de bestemming die Hij voor jou heeft.

## **Dag 6 - Wees sterk en moedig! Maar kan ik dat wel?**

Lezen Jozua 1:1-9

Laat deze tekst eens op je inwerken en stel je daarbij voor dat jij Jozua bent. Hoe zou je dat vinden? Zou dat mogelijk kunnen zijn? Heeft God ook zoiets voor jou in petto en zou je dat willen?

Dit is een prachtig bijbelgedeelte als het gaat om leiderschap en het komen tot je bestemming. Jozua had een duidelijke roeping: Hij moest leider van het volk zijn en generaal van het leger, om zo te zorgen dat datgene dat God had beloofd ook werkelijkheid zou worden. Dat is nogal wat. God belooft en Hij kiest mensen uit die deze belofte tot realiteit moeten maken. Zo is dat nog steeds. Wat God belooft komt niet zomaar. Het is niet iets om passief op te wachten.

Het gemis aan sterkte en moed heeft te maken met niet weten wat jouw bestemming is. Maar het heeft ook te maken met niet kunnen pakken wat God aan jou wil toevertrouwen. We lezen dat God hen al het land wil toevertrouwen waar ze hun voet op zetten. Het is dus al van hen, maar ze moeten het nog wel innemen. Dat betekende dat ze strijd moesten leveren met een vijand die naar de mens gesproken vele malen sterker was.

We denken te klein over onszelf. We zijn bang en laten ons door zorgen en angsten inpakken. We spelen liever op safe en nemen geen risico's. God houdt van mensen die de eerste stap durven te zetten, die Hem durven te vertrouwen, die met Hem risico's durven te nemen. Welk risico moet jij nemen om te doen wat God van je vraagt? Schrijf het eens op, breng het in gebed, en neem je voor om net als Jozua de eerste stap te zetten. Je zult merken dat je geloof dan sterker wordt en dat je ook gaat groeien in geestelijk leiderschap.

Tot slot, in de verzen 7-9 geeft God een recept voor succes. Hij zegt: doe de dingen op mijn manier, niet op jouw eigen manier of op de manier van de wereld om je heen. Bestudeer de Bijbel - denk er over na - breng het in gebed. Doe dit elke dag. Lees het niet enkel als vage inspiratie, maar om te ontdekken op welke manier God wil dat jij de dingen doet. Het is een boek vol levenslessen en praktische instructies. Zoek jij naar Gods aanwijzingen bij het nemen van beslissingen of het maken van keuzes? Ben jij eigenwijs of juist gezeglijk, leergierig en corrigeerbaar? Een goede manier om een bijbelgedeelte te lezen is om je daarbij steeds drie vragen te stellen: 1. Wat leert dit gedeelte mij over wie God is? 2. Wat leert dit gedeelte mij over de mens en dus over mijzelf? 3. Wat kan ik hiermee doen - wat vraagt God van mij?

## **Week 4: 9 – 15 oktober 2016      Het Beloofde land**

### **Inleiding**

De scheiding tussen de woestijn en het beloofde land werd gevormd door een rivier, de Jordaan. De overtocht was een bovennatuurlijke gebeurtenis, een heel bijzonder moment waarin de kracht van God zichtbaar werd voor heel het volk. Maar eenmaal aan de overkant was er de ontvullerende realiteit en was er van het euforische gevoel weinig over. Jozua stond met zijn rug naar de Jordaan gekeerd en keek naar de grote, onneembare stad Jericho. Ze waren de Jordaan wel overgetrokken maar de omstandigheden waren nog precies hetzelfde. Het zand was hier net zo heet als gisteren aan de andere kant van de Jordaan. Ik kan me zo voorstellen dat de vervelende steekvliegen die gisteren om hun hoofd zoemden vandaag ook aanwezig waren. De Israëlieten zouden zomaar de indruk kunnen krijgen dat ze nog steeds in de woestijn leefden en dat er niets veranderd was. Voor ons zijn er een aantal lessen te leren uit het leven van Jozua om de beloften die God ons geeft ten volle te kunnen ontvangen.

### **Dag 1. Leven vanuit overwinning**

Lezen: Jozua 1:1-4

Soms is het goed om een begrip uit te leggen door duidelijk aan te geven wat het vooral niet betekent. Krachtig leven is niet het leven van een superheld. Het is niet het leven van een krachtpatser met een rode cape om zijn schouders die alle narigheid wel even wegwerkt. Nee, natuurlijk niet. Het mooie van het verhaal van Jozua is dat God zelf het land aan Jozua geeft. Jozua heeft het land dus niet in bezit genomen uit eigen kracht, hij heeft het ontvangen! In Christus hebben wij ook veel ontvangen. Jezus zegt bijvoorbeeld over zichzelf dat Hij gekomen is om jou en mij een leven te geven in volheid. (Joh 10:10). Dat leven in volheid ontvangen we niet door een superheld te worden, maar omdat Jezus ons dat geeft.

Krachtig leven is... niet leven voor overwinning maar vanuit overwinning.

### **Vragen**

- Wat betekent dat voor jou, leven in volheid?
- Welke specifieke beloften of profetische woorden heeft God jou persoonlijk gegeven?

### **2. Ontvangen van het Koninkrijk van God**

Lezen: Mattheus 16:19

Je kent het volgende beeld vast wel, het komt voor in menig Hollywood film. Een trotse vader die de sleutels van zijn mooie en vooral, peperdure, cabrio uitreikt aan zijn zoon. De vader zegt geen woord, maar ondertussen spreekt hij boekdelen. "Ik vertrouw je mijn auto toe", "ik beschouw je als bekwaam en volwassen genoeg om er verantwoordelijk mee om te gaan". Als we tot geloof komen ontvangen we niet alleen de koning maar ook de sleutels van het koninkrijk! De vraag is alleen wat doe je ermee?

De jongen die net zijn rijbewijs heeft behaald kan zijn sleutels laten zien aan zijn vrienden, hij kan er een foto van maken en op Facebook delen, hij kan er een speciaal sleutelkastje voor aanschaffen om het veilig op te bergen maar dat is allemaal niet dé reden waarom zijn vader hem de sleutel gaf. Hij kreeg de sleutel om in de auto te rijden! Petrus ontving de sleutel van het koninkrijk omdat hij beleed dat Jezus de Messias is. Dat geldt ook voor jou! Die sleutel is bedoeld om deuren te openen zodat het prachtige koninkrijk van onze Vader steeds meer zichtbaar wordt op aarde. (Lucas 11:2) Zoals Jozua actief het beloofde land in bezit moest nemen, de jongen actief de auto mocht besturen, zo mogen wij het koninkrijk van God vergroten.

Krachtig leven is.... gericht om de wil van God zichtbaar te maken op aarde

### **Vragen**

- Ben jij je bewust dat jij vandaag een belangrijke rol vervuld in het Koninkrijk van God?
- Hoe zou de wil van de Vader meer zichtbaar kunnen worden in jouw directe omgeving?

### **3. Meer onzekerheid dan in de woestijn**

lezen: Jozua 5

Leven in beloofd land is niet altijd gemakkelijk. Dat werd, met name voor de mannen, al snel en pijnlijk duidelijk. Eén van de eerste handelingen die Jozua moest verrichten in het beloofde land was de besnijdenis van de mannen. Had God dat niet even eerder kunnen doen toen ze nog aan de andere kant van de Jordaan stonden? Wat als de mannen van Jericho nu zouden aanvallen.... Deze gebeurtenis is Gilgal is niet het enige wat de onzekerheid vergrootte. 40 jaar lang zorgde God voor voedsel in de woestijn, maar nu niet meer. Het volk had nooit geleerd om zelf groente te verbouwen, hun voedselvoorziening stopte van de ene op de andere dag. 40 jaar lang was de tegenwoordigheid van God zichtbaar aanwezig. Hoewel de bijbel het niet expliciet benoemt is het aannemelijk dat de wolkkolom en de vuurzuil niet meer zichtbaar waren in het beloofde land. Hun leven stond op zijn kop, leven in beloofd land was helemaal geen pretje. Was dit echt wel de bedoeling van God? Als wij gericht zijn om de wil van God zichtbaar te maken op aarde kunnen we soms ook overvallen worden door onzekerheid. Dat is niet erg. Geef niet op, houdt vast aan de belofte van Gods woord.

Krachtig leven is... blijven staan ondanks onzekerheden.

### **Vragen**

- Ben jij een volhouder? Vraag een goede vriend eens wat hij/zij van je antwoord vindt.

### **4. niet geschikt, wel beschikbaar**

Mattheus 10:7-8 en Efeze 1:18-19

Heb je wel eens een opdracht gehad waarvan je dacht: ik weet niet of ik dat wel kan. Jozua had zo'n opdracht. God riep hem om het beloofde land in te nemen. Het land kende grote ommuurde steden, met getrainde mannen. Jozua had nauwelijks ervaring in oorlogvoering. Hij had nooit eerder een leger aangevoerd en het was al weer lang geleden dat hij een grote stad aan de binnenkant had gezien. En nu moest hij zo'n grote, ommuurde stad innemen!

Jozua was niet bepaald geschikt voor deze job. Zo kent de bijbel meerdere, “ongeschikte” mannen en vrouwen. Denk eens aan Gideon, aan Esther en de eenvoudige discipelen uit Jezus tijd. De vraag is niet zozeer of je geschikt bent maar of je beschikbaar bent. Bidden voor zieken, profeteren over onbekende mensen, mensen de handen opleggen zodat zij bevrijding, gezondheid en leven ontvangen. Misschien vind je zelf dat je nog niet zo ver bent om hierin uit te stappen. God ziet dat totaal anders omdat hij weet dat de opstandingskracht van Jezus in jou aanwezig is. De vraag is alleen: ben je beschikbaar om het prachtige koninkrijk van God zichtbaar te maken in jouw omgeving?

Krachtig leven is beschikbaar zijn omdat je weet wie je bent in Christus.

### **Vragen**

- Geloof je dat Jezus jou vandaag uitzend om zieken te genezen, doden op te wekken, onreine rein te maken en demonen uit te drijven? Math 10:7-8
- De overtuiging dat je niet geschikt bent kan enorm sterk zijn. Herken je dat?
- Ben je beschikbaar voor krachtig werk wat God in je leven wil doen? Waaruit blijkt dat?

## **5. Leven uit genade**

Lezen Romeinen 5:17 (HSV) en Efeze 2:8

Genade is een prachtig geschenk. Dikwijls zien we genade wat we ontvangen als we verkeerde dingen hebben gedaan. God vergeeft van zonde en hij rekent ons onze overtredingen niet aan. Door genade zijn wij gered (efe 2:8). Dat is helemaal waar maar wist je dat redding veel meer is dan een ticket voor de hemel alleen? Ons eeuwige leven in de hemel is een kostbaar geschenk alleen gaat de redding die wij ontvangen ook over het hier en nu op aarde. Redding is vertaald van het Griekse woord sózo. Dat redding, genezing, bevrijding en heelheid betekend.

Heb je bovenstaande tekst uit de Romeinen brief gelezen? De NBV vertaald het onterecht met eeuwig leven. Het woordje eeuwig is een toevoeging die niet is terug te vinden in de grondtekst. We ontvangen genade voor vergeving van onze zonde én om hier op aarde een overwinnend leven te leven. Wat een kostbaar geschenk! Jezus heeft ons niet slechts gered om ons naar de hemel te brengen maar ook om hemelse zaken naar de aarde te brengen. Die hemelse heerlijkheid mogen wij uitdelen aan de mensen om ons heen. En nee, dat kun je niet uit jezelf. Het is Gods genade die een overwinnend leven mogelijk maakt. (2 kor 12:9-10)

Krachtig leven is.....leven vanuit genade.

Vragen:

- Wat betekent het voor jou de tekst uit 2 kor 12:9-10? “Mijn genade is genoeg”
- Kun je een voorbeeld geven uit jouw eigen leven waaruit blijkt dat Gods genade jou krachtig maakt, ondanks je eigen zwakte?
- Heb je een moeilijke dag? vraag eens aan God om zijn genade voor die dag.