

Gezegende
kerstdagen

Pag 4-5

GIDS
Zorgloket
voor alle
Haarlemmers

Pag 3

Hotel de
Koepel

Pag 6-7

Hij kwam bij ons heel gewoon

HIJ GELOOFT IN DE STAD

INFOBULLETIN

DEC
2015

KERST
SPECIAL

AGENDA



DOWN TO EARTH

Wanneer: 13 december, 10 januari en 14 februari van 20.00 tot 21.30 uur

Waar: Shelter Haarlem, Eksterlaan 1 in Haarlem

Wat: Aanbiddingsavonden waarbij de aanwezigen God de ruimte willen geven om te doen wat Hij wil en waarbij ze met elkaar ontdekken wat zijn plan voor dat moment is.

AGLOW HAARLEM

Wanneer: 17 december
9.30 tot 11.30 uur

Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218 in Haarlem

Feestelijke kerstviering met vrouwen uit verschillende kerken die samen God ontmoeten en Hem aanbidden met zang, muziek, woord en gebed.

INTERKERKELIJK STADSGEBED

Wanneer: 8 januari, 5 februari en iedere eerste vrijdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur

Waar: Begijnhofkapel, entree Jansstraat 59 in Haarlem

We bidden voor de eenheid onder christenen in Haarlem, maar ook voor het verspreiden van het evangelie. En als we samen bidden voor de noden in de stad wordt er kracht aan verleend.

"Zoek de vrede voor de stad ... en bid voor haar tot de Heer, want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn." (Jeremia 29:7, NBG)

DANSSCHOOL HEAVENLY

Wanneer: elke woensdag, vanaf 13 januari (start blok 2)

Waar: PG Immanuël, Medanstraat 32 in Haarlem

Dansschool Heavenly is een christelijke dansschool voor alle leeftijden. Bij voldoende aanmeldingen is er een groep Toddlers (2,5-4 jaar), Kids (4-7 en 8-11 jaar), Teens (11-16 jaar) en Adults (vanaf 25 jaar). Bij de kindergroepen worden de lessen afgewisseld met wat spelletjes. Bij de twee oudste groepen wordt ook tijd besteed aan korte Bijbelstudies. Alle groepen sluiten af met gebed. Praise His name with dancing - Psalm 149:3

WEEK VAN GEBED

Wanneer: 17 t/m 24 januari

Waar: thuis en in heel veel kerken
Het thema voor de Week van Gebed is dit keer 'Het woord is aan jou'. Petrus heeft die woorden ooit uitgesproken in

de nog jonge gemeente in Rome. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar de mensen om ons heen.

Info: www.weekvangebed.nl

HILLSONG WORSHIP CONCERT

Wanneer: 27 januari
20.00 tot 22.00 uur

Waar: Heineken Music Hall in Amsterdam

Het Hillsong Worshipteam is verantwoordelijk voor een aantal wereldwijd gezongen aanbiddingsliederen, zoals 'Cornerstone', 'Oceans' en 'Mighty to save'. In Amsterdam geven ze een eenmalig aanbiddingsconcert dat in het teken zal staan van hun nieuwste album. Info: <http://events4christ.nl/index.php/event/4156-hillsong-2016>

GLOBAL LEADERSHIP SUMMIT

Wanneer: 29 en 30 januari

Waar: Europoort in Rotterdam

De conferentie vindt in ruim 100 landen plaats. Het thema is 'Een grotere visie'. Hoe kun je jouw visie (de reden dat God jou heeft geroepen) vertalen in dagelijkse keuzes?

Info: www.willowcreek.nl/gls

40 DAGEN OPSTAAN MET DE HELE GEMEENTE /

ZET EEN STAP NAAR DE ANDER

Wanneer: 10 februari t/m 27 maart

Waar: thuis en in verschillende kerken
Maak iets bijzonders van de tijd voor Pasen, van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Aan de hand van een scheurkalender (maar er zijn ook andere middelen om aan de 40-dagentijd mee te doen) willen we leren van Jezus, over delen wat we hebben ontvangen en een eerlijke en bewuste levensstijl. Kortom: ook een tijd van soberheid en solidariteit.

Info: www.40dagenopstaan.nl, www.kerkinactie.nl/40dagentijd

CONFERENTIE RONDOM HET KIND

Wanneer: 12 en 13 februari

Waar: Kerkcentrum De Pijler, Ketelmeerstraat 90 in Lelystad

Wat betekent geloofsopvoeding voor kinderwerkers, maar ook voor (groot) ouders en leerkrachten? Geloof doorgeven aan de volgende generatie is een verantwoordelijkheid voor de gemeente als geheel. Het thema is 'Excell!ent'. Info: www.rondomhetkind.info

MINI TEENSTREET

Wanneer: 19 - 21 februari

Waar: De Kroeze Danne, Kappelhofsweg 14 in Ambt Delden

Voor het eerst in Nederland: TeenStreet in het klein. Twee dagen lang met andere tieners dicht bij Jezus komen door seminars, sprekers en workshops te volgen! Het thema is 'Back Home'. Info: www.operatiemobilisatie.nl/mini-teenstreet

REDACTIONEEL

In dit nummer kijken we vooruit naar Kerst: het feest dat God in de persoon van Jezus Christus naar ons toe kwam, "Hij kwam bij ons heel gewoon". Tegelijk kijken we om ons heen naar wat er in de stad gebeurt. In dit nummer beschrijven daar iets van. Want wat gebeurt er veel!

Tientallen, honderden Haarlemers zetten zich in voor de stad, voor vluchtelingen, ouderen, mensen met een beperking, vastgelopen mensen, voor zovelen. Daarvan komen er zeker honderden mensen uit de Kerk van Haarlem. Zij zetten zich letterlijk met hart en ziel in, bijvoorbeeld in het welkom heten en opvangen van vluchtelingen. Tegelijkertijd gebeurt dit in een tijd van grote spanningen. Na tientallen jaren van leven in vrede in ons kleine stukje van de aarde, komen oorlog, terreur, gevaar angstig dichtbij. Dat roept allerlei diepe vragen op: waar halen we onze zekerheid vandaan? Is het wel zo goed om alle vluchtelingen met open armen te ontvangen? Zijn we niet te naïef? Zijn al die mensen wel te vertrouwen?

Het is belangrijk die vragen ook aan elkaar te stellen. Je bent geen slecht christen als je kritische vragen stelt. En nee, ook sommige vluchtelingen zijn niet geheel te vertrouwen – net als sommige stadsgenoten. Juist nu komt de vraag naar boven waar ons geloof in Jezus echt verschil maakt. Wat het betekent dat Liefde alle angst verdrijft. Dat Hij ons leert om ook onze vijanden te zegenen. Die extra mijl te gaan. Te geven zonder iets te verwachten – omdat we zelf om niet ontvangen hebben. Te vergeven, enkel omdat wij vergeven zijn. Om gastvrij te zijn – want zonder het te weten hebben jullie soms engelen ontvangen. Juist als het spannend wordt, wordt ook steeds concreter wat het betekent om Jezus te volgen, te leven zoals Hij ons geleerd heeft.

Hans Lutтик



Een still uit het tv-programma 'Geloof en een hoop liefde', op bezoek bij het GIDS Zorgloket.

GIDS ZORGLOKET

EEN VAN DE RECENTE INITIATIEVEN VAN GIDS IS HET GIDS ZORGLOKET. EEN PLEK VOOR ALLE HAARLEMMERS DIE INFORMATIE, ADVIES OF PRAKTISCHE ONDERSTEUNING NODIG HEBBEN OP HET GEBIED VAN FINANCIËN, WONEN EN WELZIJN. HET ZORGLOKET-TEAM WORDT GESTEUND VANUIT DE GEZAMENLIJKE KERKEN EN BESTAAT UIT EEN BESTUUR, EEN AANTAL ADVISEURS EN VIJF PROFESSIONELE MAATSCHAPPELIJK WERKERS DIE ZICH ALLEMAAL VRIJWILLIG INZETTEN VANUIT DEZELFDE PASSIE: LIEFDE VOOR GOD EN LIEFDE VOOR MENSEN.

Elke dinsdagmorgen is er in het kerkgebouw van Shelter Haarlem in Haarlem-Noord een voedselbank voor de mensen uit de buurt die leven onder de armoedegrens. Op die ochtend houdt in hetzelfde gebouw ook het GIDS Zorgloket haar spreekuur. Daar helpen de maatschappelijk werkers mensen bij het budgetteren. Ook bieden ze aan wie dat nodig heeft professioneel advies op zorg- en welzijnsgebied.

SAMENWERKING SOCIAAL WIJKTEAM

Onlangs hebben de medewerkers van het GIDS Zorgloket kennis gemaakt met de medewerkers van het Sociaal Wijkteam van de gemeente Haarlem. Vanuit de gemeente is er in iedere wijk een Sociaal Wijkteam werkzaam. De teams werken proactief: zo gauw er een signaal komt dat er bij een buurtbewoner iets aan de hand is, maken ze direct contact. Het Sociaal Wijkteam heeft daarvoor allerlei expertises in huis: een WMO-consulent, een medewerker van de Sociale Dienst, een wijkverpleegkundige, een opbouwwerker, maatschappelijk werkers en een medewerker van MEE.

Uit het kennismakingsgesprek bleek dat het Sociaal Wijkteam en het GIDS Zorgloket elkaar uitstekend kunnen aanvullen. Het GIDS Zorgloket is er namelijk niet alleen

voor de kerkbezoekers van Haarlem, het is ook juist voor de mensen uit de buurt. Bovendien bieden we als kerk naast de praktische hulp ook een veilig sociaal netwerk. Door met elkaar samen te werken kunnen het Sociaal Wijkteam en het GIDS Zorgloket naar elkaar doorverwijzen en met elkaar sparren bij ingewikkelde problematiek.

Meer informatie?

Het Sociale Wijkteam van de gemeente Haarlem

www.haarlem.nl/sociale-wijkteams

Het GIDS Zorgloket

www.gidszorgloket.nl

Hulp aan vluchtelingen

Met de komst van een groot aantal vluchtelingen naar onze stad blijkt het GIDS Zorgloket een uitstekende plek voor de kerk om praktische hulp te bieden, vooral aan statushouders: asielzoekers die erkend zijn als vluchteling en minimaal 5 jaar mogen blijven.

Er worden inmiddels 16 gezinnen (60 personen) ondersteund met een GIDS-voedselpakket. Zes van de vrijwilligers die de pakketten samenstellen zijn dankbare statushouders die graag iets terug willen doen.

In samenwerking met Serve the City is geholpen met het inrichten van de woningen van statushouders. Door achterstanden van de Belastingdienst hebben veel statushouders grote financiële problemen. Dankzij giften van de GIDS-kerken kunnen we voor enkele mensen de last een beetje verlichten.

Er zijn heel wat winterjassen uitgedeeld! We zijn nog op zoek naar Haarlemmers die als 'maatje' statushouders wegwijs kunnen maken in Haarlem.

EEN BIJZONDERE KERST

DE WEKEN ROND KERST ZIJN ALTIJD WARM, GEZELLIG EN BIJZONDER. TEGELIJKERTIJD STAAT DE BEKENDSTE FEESTDAG VAN HET JAAR BOL VAN DE TRADITIES EN – LATEN WE EERLIJK ZIJN – DOEN WE EIGENLIJK IEDER JAAR HETZELFDE. HOOG TIJD DUS VOOR IETS NIEUWS. IETS ANDERS. IETS BUITEN DE GEBAADE PADEN. MAAR WAT? HOPELIJK BIJDT DEZE KERSTAGENDA NIEUWE INSPIRATIE. NODIG VOORAL BUREN, VRIENDEN OF FAMILIE UIT. OOK AL WEET JE NIET PRECIJS WAT ER KOMEN GAAT: NA AFLOOP IS ER VOLDOENDE STOF OM OVER NA TE PRATEN!

ADVENTSLIEDEREN ZINGEN MET LEGER DES HEILS

Wanneer: 12 december om 16.00 uur

Waar: Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 22 in Haarlem
Samen gezellig adventsliederen zingen met het Muziek-
korps Leger des Heils Kennemerland.

Voorafgaand is er (om 15.30 uur) muzikale medewerking door het saxofoonkwartet Beaufort. Van 13.00 tot 13.30 uur wordt het Müllerorgel bespeeld.



KIRA EN HET KERSTLICHT

Wanneer: 19 december om 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.15 en 16.15 uur

Waar: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 in Haarlem
Voor de 11e keer wordt er een kerstmusical voor peuters en kleuters gespeeld. De voorstelling duurt 30 minuten. Reserveren noodzakelijk: kerstmusical@telfort.nl.

CEREMONY OF LESSONS AND CAROLS

Wanneer: 19 december om 16.00 uur

Waar: Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 22 in Haarlem
Een speciale dienst waarbij negen bijbellezingen ('lessons'), advents- en kerstliederen ('carols') en gebeden elkaar afwisselen. Deze bijna 100 jaar oude traditie werd in 1918 in Cambridge gestart. Let op: dit is een andere locatie dan 23 december!

DANSVOORSTELLING DE HERBERG

Wanneer: 20 december van 16.00 tot 18.00 uur

Waar: Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem
Dansgroep Haarlem verzorgt een interactieve dansvoorstelling. De een is een reiziger door een landschap van belevenissen en ervaringen. De ander is herbergier en ontvangt mensen gastvrij met al wat er is.



KERSTVERHAAL MET ZANDTEKENAAR

Wanneer: 15 december om 20.00 uur

Waar: Kathedraal St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem
Zandtekenaar Elze van den Akker komt het kerstverhaal uitbeelden. Ze wordt hierin bijgestaan door theatermaker Fred Rosenhart die als verteller optreedt, terwijl leden van het kathedrale koor kerstliedjes zingen.

CEREMONY OF LESSONS AND CAROLS

Wanneer: 19 december om 16.00 uur

Waar: Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 22 in Haarlem
Een speciale dienst waarbij negen bijbellezingen ('lessons'), advents- en kerstliederen ('carols') en gebeden elkaar afwisselen. Deze bijna 100 jaar oude traditie werd in 1918 in Cambridge gestart. Let op: dit is een andere locatie dan 23 december!

KERSTCONCERT CHOIR OF ST. JOHN'S COLLEGE CAMBRIDGE

Wanneer: 20 december om 20.00 uur

Waar: Kathedraal St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem
Het St. John's College Choir is een van de beroemdste en beste jongenskoren in Engeland. Het bestaat al vanaf 1670 en zingt voor de hoge stemmen nog altijd met jongens (8-12 jaar). De mannen in het koor (18-22 jaar) zitten allen op de universiteit. De Bavo Cantorij verleent haar medewerking.

Informatie over kaartverkoop: www.bavoconcert.nl.

KERST ORGELMEEZINGAVOND

Wanneer: 22 december (20.00 tot 22.00 uur)
Waar: Koningkerk, Kloppersingel 55 in Haarlem
Kerstsamenzang onder begeleiding van het orgel.

FESTIVAL OF NINE LESSONS AND CAROLS

Wanneer: 23 december om 20.00 uur
Waar: Kathedraal St. Bavo, Leidsevaart 146 in Haarlem
Een speciale dienst waarbij negen bijbellezingen ('lessons'), advents- en kerstliederen ('carols') en gebeden elkaar afwisselen. Deze bijna 100 jaar oude traditie werd in 1918 in Cambridge gestart. Let op: dit is een andere locatie dan 19 december!



DE HERBERG ZIT VOL!

Wanneer: 24 december om 17.00 uur
Waar: Immanuelkerk, Van Egmondstraat 5 in Haarlem
Deze kerstmusical wordt uitgevoerd tijdens het grote kinderkerstfeest. Reserveren noodzakelijk: kerstmusical@telfort.nl.

KERSTGEZINSDIENST MET MUSICAL 'HOOR DE ENGEL ZINGT'

Wanneer: 24 december om 17.00 uur
Waar: PG Immanuël, Medanstraat 32 in Haarlem
In deze dienst speelt het kindertheater Simon en Zo met behulp van kinderen het verhaal rond de geboorte van Jezus Christus. Kinderen zingen, dansen en spelen (soms) mee, kortom veel muziek, plezier, actie en spanning.

LEVEND KERSTVERHAAL

Wanneer: 24 december om 18.30 uur
Waar: Goede Herderkerk, start hoek Van Wickevoort Crommelinstraat/Van Nesstraat in Haarlem
Op kerstavond zal opnieuw het levend kerstverhaal plaatsvinden. In een rondgang loop je langs het levend kerstverhaal en kom je uit in de kerk. Hier aangekomen kun je knutselen, luisteren en meezingen met 'Kerst met de zandtovenaar'. Tegen 20.00 uur is er aansluitend een kerstsamenzang.



MISSION IMPOSSIBLE

Wanneer: 24 december om 19.00 en 21.30 uur
Waar: re:connect, Begijnhofkapel, Begijnhof 10 in Haarlem
Een eigentijdse musical omringd met samenhang en overdenking. De musical vertelt het verhaal van de schijnbaar onmogelijke opdracht die God startte toen Hij zijn zoon naar de aarde stuurde. En hoe Hij daarnaast gewoon alledaagse mensen voor zijn reddingsplan gebruikt. Met liedjes van Nick & Simon, rappers en nieuwe teksten op melodieën van Disney Classics. Reserveren noodzakelijk: www.kerstnachtinhaarlem.nl.



ONVERWACHT...

"Het is eigenlijk gek," zegt onze stadsdominee Tom de Haan. "Lucas haalt echt alles uit de kast om ons ervan te overtuigen dat de geboorte van Jezus helemaal onverwacht, bijna onmogelijk en dus heel bijzonder is. En wij vieren met rituele regelmaat al honderden jaren ieder jaar op dezelfde manier het feest van Jezus' geboorte."

Ook dit jaar zullen op kerstavond in een schitterend verlichte Bavo en daarbuiten op de Grote Markt weer de bekende kerstliederen klinken in de vertrouwde kerstsfeer. Maar wel met de spannende vraag hoe het kerstverhaal in onze tijd eruit zou zien. "Welke kant moeten we vandaag opkijken om het licht te vinden dat de duisternis verdrijft? Tweeduizend jaar geleden was God te vinden in de armoede van een kribbe in een stal. En dus moeten we misschien vandaag het kind juist wel niet in de Koepel zoeken..."

Wanneer: 24 december om 23.00 uur
Waar: Grote of St. Bavokerk, Grote Markt 22 in Haarlem

Voorganger is ds. Tom de Haan, met medewerking van o.a. Anton Pauw en de Oude Bavo Cantorij.

INTERRELIGIEUZE KERSTVIERING

Wanneer: 26 december om 16.00 uur
Waar: Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14 in Haarlem

TegengifT is een campagne die vanuit religieus oogpunt op vreedzame wijze weerstand biedt tegen al het negatieve dat de aanslagen in Parijs en de terreurdreigingen in Brussel oproepen. Rondom het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten kijken we naar wat verschillende tradities de campagne TegengifT te bieden hebben.



MARCO BORSATO, VOETBAL EN SYRISCHE DANS

TWINTIG KOEPELBEWONERS HADDEN ZICH AANGEMELD OM TE VOETBALLLEN BIJ HAARLEM KENNEMERLAND. DE EERSTE KEER STONDEN ER MAAR LIEFST 40 BIJ DE KOEPEL TE WACHTEN. HENK JANSMA, VOORZITTER VAN DE HAARLEMSE VOETBALCLUB HAD GENEREUS ZIJN VELD EN KANTINE BESCHIKBAAR GESTELD. MAAR WE HADDEN NIET VOORZIEN DAT HET ZO'N SUCCES ZOU WORDEN!

Iedere vrijdagavond zijn er 60 tot 100 mannen en vrouwen te vinden bij Haarlem Kennemerland. Ze voetballen, maar maken het vooral erg gezellig in de kantine. Ze zingen Syrische liederen, leren wie Marco Borsato is, doen een dansje, oefenen Nederlands en spelen Mens erger je niet. De Turkse groenteboer sponsort de avonden met kilo's bijna gratis fruit want zegt hij: "Ik had gewild dat ze dit voor mij hadden gedaan toen ik in Nederland kwam."

TELEVISIEPROGRAMMA

Het nieuws bereikte ook RTV-Noord Holland. Zij besloten er een televisieprogramma aan te wijden. Er werd een team Sterspelers geselecteerd dat nu wekelijks traint voor de grote slotwedstrijd op 19 december. De camera's van RTV Noord-Holland zoomen dichterbij op een paar Syriërs die hun verhaal vertellen en op enkele Gids-vrijwilligers die vertellen waarom ze dit mooie werk doen. De uitzenddatum is nog niet bekend.

SLOTWEDSTRIJD

Wel willen we u graag van harte uitnodigen voor een daverende slotwedstrijd tussen de Syrische voetbalsterren en het eerste team van Haarlem Kennemerland. Zaterdag 19 december - 15.00 uur - Stadion Haarlem Kennemerland, Sportweg 8, Haarlem-Noord.

VLUCHTELING ZOEKT MAATJE

Haarlem zal de komende tijd tientallen nieuwe inwoners krijgen. Iedere gemeente moet huizen beschikbaar stellen voor statushouders. Misschien komen ze ook wel bij u in de buurt wonen! De meeste statushouders zijn nog maar kort in Nederland. Ze spreken onze taal beperkt, moeten wennen aan een andere cultuur en de weg leren vinden in een onbekende stad. In samenspraak met Vluchtelingenwerk is het Zorgloket van Gids op zoek naar maatjes voor deze nieuwe Haarlemmers. Wil je graag een tijdje optrekken met een gezin en hen op weg helpen in ons mooie Haarlem? Neem dan contact op met Myrna Bockhoudt.

Wie contact heeft met vluchtelingen, krijgt ook te maken met cultuurverschillen. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Bij Gave kun je de brochure 'Over de drempel' aanvragen. Hierin vind je veel achtergrondinformatie en adviezen voor de omgang met vluchtelingen in de wijk. Je kunt de brochure aanvragen via www.gave.nl/brochures.



ACHT GOUDEN TIPS VOOR DE OMGANG MET BUITENLANDSE GASTEN

1. BID

Voor een goede houding tegenover vluchtelingen is het noodzakelijk dat je Gods liefde laat zien. Zo kun je op de beste manier gastvrij zijn voor vluchtelingen. Bid om Gods liefde en hulp. De heilige Geest wil je leiden in het contact.

2. HEB LIEF

Een vluchteling is een persoon die veel heeft meegemaakt. Vreemdelingen hebben een speciale plek in Gods hart. God roept op om de vreemdeling in woord en daad lief te hebben. Wees Gods handen door Zijn liefde door te geven. Denk eraan dat een vluchteling niet alleen zielig is, hij of zij is zoveel meer. Laat er een wederkerige vriendschap ontstaan.

3. STEL GRENZEN

Liefhebben houdt ook in dat je iemand vrij laat. Ga met een vluchteling om zoals je omgaat met een Nederlandse vriend/vriendin. Stel daarom ook grenzen voor jezelf: je hebt ook nog een ander leven. Denk goed na voordat je iemand iets toezegt.

4. WEES WIJS

Let op dat je alleen met een vluchteling van hetzelfde geslacht optrekt. Ieder contact met de andere sekse kan snel verkeerd uitgelegd worden. Zeker wanneer dit één op één gebeurt. Voor het idee van mensen uit de niet-westerse wereld hebben we in Nederland een uitermate vrije seksuele moraal. Een meisje met ontblote schouders kan al een verkeerde reactie oproepen. Let er op dat je gepast kleedt en 'netjes' gedraagt.

5. VRAAG NIET TEVEEL

De beleefdheidsvormen van Nederlanders zijn meestal shockerend voor niet-Nederlanders. Direct allerlei vragen op je af krijgen, zeker persoonlijke over procedure en vlucht, dat zijn vluchtelingen niet gewend. Ga eerst rustig en gezellig theedrinken. Stiltes mogen er ook zijn. Of vertel eens wat je vandaag hebt meegemaakt of wat je recent hebt gehoord.

6. SPREEK VRIJMOEDIG

Nederlanders onderling praten over koetjes en kalfjes en over het weer. Allochtonen praten vaak over familie en kinderen, gebeurtenissen én religie. Dus voel je vrij om over je geloof te praten met hen.

7. GA NIET IN DISCUSSIE

Heftige discussies kun je opzetten met moslims over Mohammed, met christenen over Maria en met communisten over gelijkheid. Een discussie winnen houdt vaak in dat een van de twee er een ongemakkelijk gevoel aan overhoudt (zeker iemand uit een schaamtcultuur). Als je in gesprek raakt over bepaalde gevoelige onderwerpen, vertel dan rustig hoe jij erover denkt en laat het daarbij.

8. GENIET!

Geniet van de kunst van gastvrijheid die vluchtelingen als geen ander onder de knie hebben. Geniet van het anders zijn van vluchtelingen. Geniet van de vriendschap die je kunt opbouwen. Geniet van de boeiende gesprekken die zomaar kunnen opkomen.

Overgenomen van Stichting Gave, www.gave.nl

INFORMATIE-AVOND OVER ISLAM

Rien van der Toorn trekt al jaren op met vluchtelingen en weet alles over niet-Westerse culturen. Op 15 december is er een informatie-avond waarop hij meer zal vertellen over de islam. U bent van harte welkom! Fonteinkerk, Schoterweg 14. 20.00 uur, inloop met koffie om kwart voor acht.

VRIENDEN WORDEN MET EEN DIEF

Door: Jacomine Oosterhoff

"Mam, kun je eigenlijk vrienden worden met een dief?" De vraag komt uit het niets, gewoon terwijl mijn jongste zoon met de lego zit te spelen.

Hij heeft dat wel vaker. Toen we laatst door de mist naar Velsbroek fietsten, zei hij ineens: "Weet je nog toen ik gisteren zo boos werd? Ik ontplofte helemaal. Maar het leek wel of ik het niet zelf deed, maar iets anders in mij. Ik wil niet boos worden en toch gebeurt het." Hij bevindt zich in goed gezelschap, Paulus had er ook al last van. Ik vertel hem hoe Paulus dat oploste: je moet het kwade overwinnen door het goede.

Paulus' oplossing is na Parijs massaal omarmd in Nederland en ver daarbuiten. Over een ding zijn we het eens: liefde is het enige juiste antwoord op oorlog. Geen bommen, maar kaarsen en bloemen. We gebruiken #prayforparis en kleuren onze profielfoto blauw/wit/rood.

'Mama, kun je vrienden worden met een dief?' Die vraag blijft hangen. Want als je bidt voor gerechtigheid, moet je ook recht doen. Dan ontvang je de vreemdeling zonder aarzelen in je huis en zorg je liefdevol voor mensen in nood. Niet naïef, want het zijn en blijven vreemdelingen. Maar wel gastvrij, want het zijn je medemensen. Veel christenen worstelen hiermee, heb ik ontdekt bij mijn werk voor Gids en Stichting Gave. En terecht, want deze liefde vraagt flinke offers. Dat is typerend voor de liefde van God ☺.

Berends antwoord is even simpel als doeltreffend: "Dieven zijn toch ook mensen? En trouwens, als ik vrienden word met een dief, kan ik hem misschien vertellen dat stelen niet zo goed is." Mijn zoon ziet alleen maar kansen. Ik opper nog voorzichtig dat hij er misschien verstandig aan doet om z'n mooiste speelgoed te verstoppen. Maar dat vindt hij niet nodig. Je moet mensen vertrouwen, zegt ie.

Ik hoop dat wij net als Berend het lief hebben om een mijl verder te gaan. Dat we niet stoppen, waar het voor anderen eindigt. En dat we, zoals Jezus ons leerde, niet alleen bidden voor Parijs, maar ook voor de mannen van IS. #PrayforIS.

ONTMOET... WALFRIED GILTJES

NA 14 JAAR GEWERKT TE HEBBEN ALS DOCENT BOUWKUNDE IN HET MBO, WORDT WALFRIED GILTJES (38 JAAR, GETROUWD MET MARIA, 3 KINDEREN) OP 24 JANUARI AANSTAANDE VOORGANGER VAN DE EVANGELISCHE GEMEENTE SHELTER HAARLEM. HIERMEE VOLGT HIJ JAN POOL OP. EEN GOED MOMENT OM EENS NADER KENNIS TE MAKEN.

“Voorganger van een kerk worden, dat is best wel een grote stap. In Shelter Haarlem is het de gewoonte dat voorgangers hun eigen opvolger kiezen. Toen Jan Pool mij zes jaar geleden vroeg hem op termijn op te volgen, heb ik eerst heel hard gelachen; het was zo onwerkelijk! Maar zijn vraag startte bij mij ook een proces, waarbij langzamerhand Gods plan voor mijn leven ook mijn droom werd. Langzaam ontstond de overtuiging, het geloof dat ik het moest gaan doen. Daarna is snel gegaan.”

“In 2013 ben ik begonnen met het afbouwen van mijn baan in het onderwijs. Vorig jaar ben ik twee dagen voor Shelter gaan werken en nu in januari treed ik fulltime in dienst. Het is best spannend om in de rol van voorganger te stappen; Jan en Michiel Santman zijn jarenlang mijn voorgangers geweest, nu moeten we samen gaan optrekken. Dat is voor ons alle drie best wennen. Wel zie ik er erg naar uit om één fulltimebaan te hebben in plaats van twee parttimebanen. Heerlijk!”

HET IS EEN AVONTUUR

“De laatste maanden bubbelt er van alles in de gemeente. Er is een gevoel dat er een nieuwe periode aanbreekt. Het is een voorrecht om een stabiele gemeente met stabiele teams te mogen overnemen. Ik kan doorbouwen op wat er al ligt. Waar ik onze gemeente in wil voorgaan, is groeien in volwassenheid als volgelingen van Jezus, weten wie we zijn in Christus en zo krachtige mensen te worden. Ik hoop daarin te inspireren en mensen uitdagingen mee te geven die ze kunnen toepassen in de praktijk. Dat vraagt om creativiteit; er is geen kant-enklaar stappenplan, het is een avontuur!

Het kan haast niet anders dan dat de stad hier iets van gaat merken, als wij worden wie we bedoeld zijn op de plek waar God ons gesteld heeft – op ons werk, de sport school, de opleiding of in onze straat. Ik wil dat Haarlem weet dat er een kerk is die leeft, omdat er een God is die leeft. En dat als mensen hulp nodig hebben, dat ze weten waar ze naar toe moeten gaan.”



SPREKEND VOORBEELD

“Een inspirerend voorbeeld? Uit de alle mensen en gemeenten die er zijn, is er één die eruit springt: de Bethel-gemeente in Redding, Californië. Zij geven een fantastisch mooi voorbeeld van hoe je met een relatief kleine groep mensen een enorme impact kunt hebben op een stad met 80.000 inwoners. Gewoon, door met beide benen in de wereld te staan, door op een heel praktische manier het evangelie van hoop, redding en genezing te delen en vrijmoedig te functioneren in de gaven van de Geest. Het lijkt mij fantastisch als we dit ook in Haarlem gaan zien!

En eerlijk: waarom niet? Als ik naar alle gelovigen in de stad kijk, geniet ik ervan dat we allemaal anders zijn. Dat we allemaal verschillende kleuren hebben. Dat is juist erg mooi. Zo bereiken we verschillende mensen op verschillende plekken. Invloed in de stad, dat kun je niet alleen – daar hebben we elkaar hard voor nodig. Shelter heeft wat te bieden aan de andere kerken, en andersom kunnen wij weer veel van de anderen leren.

Wat zou het fantastisch zijn als Haarlem de Kerk als een geheel zal zien functioneren en leven!”

COLOFON

Medewerkers aan dit nummer: Arianne Raamstijn, Arnold Vaandering, Drukkerij Omniprint (*drukker*), Eliza Keur, Hans Luttk, Jacomine Oosterhoff, Jan Vonk (*fotografie*), Jannick Vercamer, Joyce van de Veen, Margreet van Rijssel, Marieke de Zwart, Rianne Douma (*vormgeving*)

Het InfoBulletin is een uitgave van de beweging Geloven in de Stad in Haarlem. Gonneststraat 26 2011 KA Haarlem, 023-5518559. www.gelovenindestad.nl, bankrekening NL48 INGB 0655 0985 50 t.n.v Geloven in de Stad in Haarlem. ANBI erkend, KvK inschrijfnr 34300579.