

Geloven in de Stad!

INFOBULLETIN - JAARGANG 9 - SONRISE 2014

We zijn gestart!



Deze week zijn we gestart met het komende jaar. Of beter gezegd: deze week zijn we gestart met de overige 51 weken. Ook tijdens de voorbereidingen voor deze Sonrise week realiseerden we ons weer: met één week evangelisatie zijn we er niet. God nodigt ons uit om iedere dag te getuigen, uit te delen en mensen te ontmoeten.

Belangrijkste woord voor een goede ontmoeting? Connectie! Allereerst met God zelf. Immers, Hij is de Bron van Leven! Tijdens de conferentie realiseerden we ons dat we staan op het fundament dat we geliefd zijn, mooi gemaakt en kostbaar in Jezus. En we realiseerden ons hoe belangrijk het is iedere dag gevoed te worden uit de Bron. Vanuit de connectie met God, maken we verbinding met elkaar. We maken samen God groot, dienen Hem en elkaar. Van daaruit ontmoeten we anderen, de wereld, de mensen om ons heen en zijn we lichtend licht en zoutend zout.

Dromen en doen

Mensen verbinden zich op verschillende manieren aan God. Tijdens de conferentie hebben we met het stille tijd-materiaal daarop ingestoken. De een droomt van de grote dingen die God doet, de ander denkt na over wie God is en wat Hij kan, en weer iemand anders wil in praktijk brengen wat er in de bijbel staat en gewoon gaan doen. Ook de aanbidding tijdens de conferentie was erop gericht op verschillende manieren in contact te komen met God.

Stappen in geloof

We zijn door God en door elkaar uitgedaagd om uit onze comfortzone te stappen en meer van God te verwachten. We zijn niet teleurgesteld: we hebben gave dingen meegemaakt in de afgelopen week! Deelnemers hebben stappen gemaakt in geloof, er zijn getuigenissen gegeven en er is met veel mensen gebeden. We waren verbonden met God, elkaar en de ander. God heeft grote dingen gedaan! Jullie lezen

daarover in dit bulletin. We hebben lessen geleerd – niet alleen voor deze week, maar juist voor de rest van de komende 51 weken.

Startdienst 2.0

Dit is dus nog maar het begin. Daarom sluiten we de week ook niet af met 'slotdienst' zoals jullie gewend waren, maar een 'startdienst 2.0'. Omdat we geloven dat onze roeping en uitdaging niet nu stopt, maar juist begint. Om ook in de komende 51 weken met God en met elkaar verbonden te blijven en te blijven zoeken hoe we ons kunnen verbinden met de levens van mensen om ons heen. Omdat we geloven dat God ons uitdaagt om uit te stappen, te getuigen en lichtend Licht te zijn door onze levens in de levens van mensen die we ontmoeten.

Kortom, we zijn gestart en we zijn benieuwd naar de grote dingen die God gaat doen.

Elsa Hoogerduijn, Sonrise coördinator

Hoofddorp

Een week van uitersten. Het weer varieerde van aanhoudende regen en wind tot zomerse warmte. Ook in de belevenissen en emoties waren er stevige pieken en dalen, een lach en een traan. Een schouder, een glimlach, een luisterend oor of een goed gesprek. God had overal de ruimte voor gegeven en gaf ieder wat hij nodig had om zelf, maar ook de ander te laten bloeien en groeien. Een week van contrasten met een extra sporter uit Iran, heftige getuigenissen en intieme momenten. Een bijzondere week!

Mooie ervaring

“Er was ook een binnenterras waar mooie gesprekken waren. Iemand met een nieuwe baan na jaren zoeken. Iemand die gevluucht was en nu in Neder-



land woont en tot geloof gekomen is. Nou dat zijn bijzondere bakkies hoor!” “ 's Avonds regende het nog, dus zijn we naar binnen gegaan. Een leuke groep jongeren had weer zin om lekker te sporten met elkaar. Er werd gebasketball en gevoetball. In de ‘rust’ was



daar een getuigenis waarin duidelijk werd dat een leven zonder God mooi lijkt, maar dat je gauw je geluk in verkeerde dingen gaat zoeken. Het was een heftig verhaal en er waren ook wel wat vragen. Een mooi rust-moment.”

IJmuiden - Heerenduinweg



Het was lekker weer en er waren veel kinderen. Vooral veel jongere kinderen. Ons team vindt dit leuk en we doen ook graag veel met de kids. Toen op een middag Jurrin en Ellen wat waterballonnen stonden te vullen, vroegen ze hoe ze deze kinderen konden bereiken: de meeste zijn niet ouder dan zeven jaar. Wij wisten het niet. Vijftien minuten later kwamen er drie meisjes



van vijf jaar naar Ellen toe met de vraag of ze een christelijk liedje uit kon leggen. Zo kon ze over Jezus vertellen. Het was alsof God een handreiking deed. Behalve de goede gesprekken was er ook veel lol. Recept? Een stuk plastic, een hoop water en flink wat sop zijn de ingrediënten voor een gave waterglijbaan. We hebben een gave tijd gehad!

Enkele quotes

“Wat een mooie kerk, erg modern. Ik verwachtte een katholieke kerk met beelden enzo.”

“Respect dat jullie dit de hele week doen! Ik heb even meegedaan met voetbal, maar ben helemaal bekef. Blij dat ik morgen vrij ben.”

“De leider van de groep wilde eerst echt voor geen goud de kerk binnengaan, maar toen we verteld hadden dat we in de kerk een Xbox hadden staan, durfde hij wel. Uiteindelijk ging hij als laatste weg, stelde de diepste vragen aan ons en de tekenaar, en heeft hij zelfs een bezoek aan zijn vader die in Almere woont, afgezegd omdat hij erg graag mee wilde eten met ons.”

Zaenenpark

Het is donderdagavond. Op het skateplein in het Zaenenpark wordt een geluidsinstallatie opgebouwd. Ook wordt er een muurtje gebouwd van stoepranden. De kinderen vinden het reuze interessant. Het geluid gaat aan: de show van de Impact World Tour kan beginnen. Kinderen lachen, er wordt gebreakdanst, er is een wedstrijdje touw trekken en er worden rubberen bedkruiken opgeblazen totdat ze knappen. Bij al deze acts wordt ook iets van de Bijbel en Jezus verteld.

Bijzonder is het verhaal van een meisje van de Impact Breakers: ze vertelt hoe ze werd gepest en mede daardoor veel



verkeerde keuzes maakte. Toen ze Jezus leerde kennen was het pesten niet over en was het maken van keuzes nog steeds moeilijk, maar is ze niet langer alleen.

Er werd aan de groep verteld over de lijdensweg van Jezus en de pijn van het kruis. Ter illustratie werd een honkbalknuppel gebroken en als kruis weer in elkaar gezet. Ook stapel stoepranden – symbool voor de verkeerde dingen

die tussen God en de mens in kunnen staan – werd door een Impact Breaker met zijn arm (!) gebroken. Na afloop waren er nog heel wat gesprekken tussen de jongeren van het plein en de sporters en Impact Breakers. De avond was al lang voorbij, maar eigenlijk wilde nog niemand naar huis. De sfeer was zo Goed op het plein. Gelukkig zijn we de komende tijd elke eerste zaterdagmiddag van de maand weer terug op het plein!

Slachthuisbuurt



“In de avond begonnen we zoals gewoonlijk met gebed. We baden voor wat beter weer zodat we lekker konden sporten. Er werd een beetje lacherig over gedaan dat we daarvoor gingen bidden. Maar al vrij snel na ons gebed werd de regen minder en was het weer perfect om lekker te gaan sporten! In de pauze hadden we een man uit de Slachthuisbuurt uitgenodigd om zijn getuigenis te delen, erg indrukwekkend. We hebben de jongeren niet één keer zo stil gezien als tijdens zijn verhaal!”

“We sloten de avond af met gebed –

erg vet om te zien dat de kring elke keer iets groter werd. Een meisje vroeg of ze zelf mocht bidden in de kring. Toen we zeiden dat dat natuurlijk mocht, werd ze een beetje zenuwachtig en vond ze het net wat te spannend. Daarom heeft iemand uit het team elke keer een zin gebeden en heeft de hele groep deze hardop herhaald. We waren dus met alle jongeren hardop aan het bidden! Kortom, een geweldige dag!”

Grappigste opmerking

Toen we wilden beginnen met het kringgebed zei een vrouw tegen ons: “Jullie



sporen niet!”. Een prachtige opening voor een mooi gesprek.

Mooiste verhaal/getuigenis

- God heeft ervoor gezorgd dat de partytenten kapot zijn gegaan, zodat we een véél grotere tent moesten opzetten. Daardoor konden we veel meer mensen bereiken en waren we beter zichtbaar in de wijk.

- Twee meiden uit de buurt maakten bijna ruzie wie mocht bidden tijdens het kringgebed.

Heemstede

In Heemstede was het dit jaar anders dan de afgelopen jaren: we waren met een veel kleiner team en zijn veel later begonnen met de voorbereidingen. We hebben gekeken naar wat jongeren of andere gemeenteleden konden inbrengen aan tijd, talenten en ideeën. En op basis daarvan hebben we het programma gebouwd.

Wat hebben we geleerd? Dat je met vijf broden en twee visjes (onze beperkte talenten en beperkte tijd) een vreselijk eind komt. Dat er meer mensen open blijken te staan om hun leven te willen delen.

Het viel ons op dat nu we minder Sonrise organiseerden vanuit onze verantwoordelijkheid, de balans meer door sloeg naar 'het leuk vinden'. En het was fijn om mensen te laten geven wat ze hebben en willen geven.



Mooie quotes

"Nee hoor, we hebben nooit last van jullie... We hadden het met jullie te doen met dat slechte weer..."
(De mevrouw wiens huis en tuin grenst aan 'ons' veldje)

"Dit jaar was het relaxed, zo wil ik

volgend jaar ook wel weer."
(Van een kerklid die betrokken was de lastige keuze van dit jaar of we weer mee gingen doen)

"God keert me een beetje binnenste buiten."
(Van een sportersteamlid)

Nelson Mandela park

Wij vonden het dit jaar erg spannend om aan de slag te gaan op de locatie. Veel van ons waren nieuw op het plein of nieuw als Sonriser. Wij kenden elkaar nog niet erg goed en onderwerpen als getuigenissen, dramastukjes, gesprekken over God en bidden met jongeren vonden we vreselijk moeilijk. Maar God heeft deze week zo door ons heen gewerkt. We zijn als team echt naar elkaar toegegroeid. Zo konden we elkaar bemoedigen en waren die spannende onderwerpen opeens veel minder spannend. Bidden met anderen, dramastukjes voor grote groepen en vertellen over Jezus werd opeens een stuk makkelijker. Spannend is het nog wel, maar God is er om ons te helpen.

Wisten jullie dat...

- kinderen ons zelfs in de regen weten te vinden?
- ze elke dag zoveel zin hebben om te komen spelen, dat ze soms al een paar uur van te voren al op ons staan te wachten.
- sommige kinderen erg verdrietig waren dat Sonrise weer stopt. Gelukkig hebben we door het hele jaar kidsplace en jongerenavonden.



- wij dit jaar niet alleen in het park hebben gesport, maar ook in de sportzaal? We hebben zelfs spelletjes gedaan in de kerk. Dat was erg gezellig.
- kinderen het heel fijn vonden om te bidden met de sporters?



"Een jongen vertelde woensdag vol trots dat God eigenlijk is als een wasmachine. Als je verdrietig of boos bent of je hebt iets gedaan wat niet mag, ga je in de wasmachine van God. Dan kom je daar weer schoon en blij uit! En zo is het maar net."

Haarlem Hoog

Het thema bij ons was dit jaar was: je bent een Koningskind. Daarom kregen alle kinderen een gehaakt kroontje opgespeld. Alle honderd kroontjes waren maandagavond op, waarna er verschillende mensen ijverig nieuwe kroontjes gingen haken.

Dit jaar leefde er één grote vraag onder de sporters en de vrijwilligers – en zonder twijfel ook onder de kinderen: “Hoe gaan we dat doen op het veld met al die nattigheid?”. Een geheel terechte vraag. Gelukkig kwam de oplossing als vanzelf. Een van de teamleiders regelde via via het wijkgebouw Haarlem Zuid West. Binnen een uur zat iedereen warm en droog in het wijkgebouw (grenzend aan het Sunrise-velde!) dat in no time was omgetoverd tot een ware Sunrise-ruimte, compleet met knutselafel, sjoelbakken, zitzakken, een beamer, een echt podium voor de dramastukjes en noem



maar op. In één woord: geweldig! De kinderen stroomden binnen en het was een gezellige drukte.

Nog een paar mooi quotes die we hoorden op de locatie:

- “Ik geloof en ik heb mijn vriendje erover verteld en nu gelooft hij ook.”
- “Ik heb het gevoel dat God in mij heeft gewerkt.”

- “Ik had een droom dat ik dit moest maken voor jullie.”

- “Geloven al die mensen in de blauwe shirts echt allemaal?”

- “Mag je als christen na 7 uur wel tv kijken?” (Antwoord van een sporter: Ja natuurlijk. Wij kijken tot we er bij neer vallen)

Brouwersplein



ik wil graag bij U horen.” Het gesprek eindigt met het verhaal van een sporter, die net als zij, als klein meisje op dit plein hoorde dat God van haar houdt!

Het thema van de meidenavond was ‘Selfie’. Een van de meiden keek de hele week uit naar dit moment! Met een kleine groep meiden aten we chocola en werden er nagels gelakt. Eén voor één benoemden de meiden wat ze mooi vinden aan hun buitenkant. M’n lach, ogen, haar, huidskleur, het kuiltje in m’n wang. Aan het eind van de avond wordt een leuke fotoshoot

gemaakt. En dan huppelen de meiden naar huis. Je ziet het in hun lach en houding: ‘Kijk, ik ben leuk!’

Terwijl ik aan de bar hang komt een van de oudere jongens naast me staan. “Ik geloof niet wat jullie geloven!”, zegt hij op een uitdagende manier. Volgens mij is dat de leukste opmerking die je kunt krijgen!

Van iemand die al jaren naar Sunrise komt: “Met Sunrise schijnt toch altijd de zon? Hebben jullie niet hard genoeg gebeden?”

Beverwijk

Gewapend met het thema 'Rotsvast vertrouwen' ging het sportteam de afgelopen week het veld op. Dat dit vertrouwen uitbetaald werd, bleek gelijk al op de dinsdag. Het goot die dag van de regen en we hadden geen georganiseerd slecht-weer-back-up-plan. Tot een kerklid om elf uur 's ochtends appte of het een idee was een opblaasbare tumblingbaan van 25 meter in de kerkzaal te leggen. Goed idee?! Briljant idee! Mat gehaald en om kwart over 2 was de kerkzaal omgetoverd tot turnhal! De kinderen vonden het prachtig...en wij ook!

Een dag later werd het vertrouwen opnieuw uitbetaald. Omdat de Impact Breakers verlaat waren hadden we tijd om de wijk in de gaan om publiek te ronselen. Na tevergeefs een paar rondjes te hebben gefietst, kwamen we vier jongens tegen die meteen met ons mee wilden. Bij aankomst bij de kerk zeiden de jongens blij tegen elkaar:



"Jaaaa!!! Dit is het!!! Hier waren we al de hele week naar op zoek!" Wat bleek? Ze hadden de flyer gekregen van een gebedsteam op de markt, maar die waren ze helaas kwijtgeraakt.

Twee korte verhaaltjes van een hele toffe week, met een prachtig team.

We hebben kunnen genieten van wat God deed op en om het veld, hoe Hij de regen heeft gebruikt. We hebben genoten van Oekraïens drama, van nieuwe vriendschappen en kunnen zien hoe teamleden zelf zijn gegroeid in hun geloof. En we hebben een rotsvast vertrouwen dat we dit als team over hebben kunnen brengen op de kinderen die kwamen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Velserbroek



Donderdag hebben we persoonlijk onze getuigenis mogen delen met de kinderen, en later ook nog met de jongeren. Eén van de sporters heeft het Evangelie uitgelegd met een 'brug + illustratie', waarbij de '+' staat voor wat de Heilige Geest doet in iemands leven. Wat zijn we gezegend! We konden tot elf uur 's avonds buiten zitten, met mensen praten en getuigen. We danken voor de grote dingen die Hij op het asfalt in Velsbroek heeft gedaan. En de komende tijd nog gaat doen.

Quote van de dag: "Wat? Zijn jullie nog steeds getrouwd?!?"

(Kinderen tegen Henk en Arjanne,

verbaasd dat ze na anderhalf jaar nog samen zijn. Dit zegt iets over de status van het huwelijk in Velsbroek.)

Post op Facebook

"Normaal beantwoord ik de steeds terugkerende vraag bovenaan mijn Startpagina niet, maar... laat ik eens gek doen. Wat ik aan het doen ben? Nou, Facebook, ik geniet...! Waarvan? Van een hele bijzondere week. Een week van ontmoeting met mensen die God op mijn pad heeft gebracht, een week van liefde een lach en ook af en toe een traan, maar super gezegend! Strijd en overwinning- wat werkt God toch op een bijzondere manier en wat wordt Hij



zo zichtbaar en tastbaar door alles heen. Wat ben ik dankbaar Zijn geliefde kind te mogen zijn en te weten dat mijn gezin geborgen is in Hem die ons allen lief heeft. Allen? Ja, echt allen! Ook jou en jij daar die dit nu leest. Weet dat Hij van jou houdt, en weet dat er mensen zijn die aan jou denken en voor jou bidden en Zijn liefde aan jou willen doorgeven. Open je hart, da's genoeg. Zo Facebook, dat was het even in het kort voor nu. Tot de volgende keer wanneer mijn hart overstroomt van vreugde!"

Voorting-plantsoen

Alles bij elkaar was het een topjaar op het Voortingplantsoen! Iedere middag werd begonnen en geëindigd met gebed. Gaaf om te zien dat kinderen daarbij staan en meekrijgen wat het is om te bidden.

Anders dan voorgaande jaren was er nu veel openheid onder wijkbewoners. Er waren veel openhartige gesprekken. Er was een opvallend goede samenwerking tussen het sportteam en de wijk. De openheid en de samenwerking waren het uitgangspunt voor vele goede gesprekken.

Gaaf om te zien hoe God voorziet: als klein meisje woonde Jaimy in de buurt van het Voortingplantsoen en deed ze mee met de Sunrise-week. Dit jaar was ze als sporter deel van het sportteam. Tijdens de conferentie riep zij: "Ik ben het bewijs dat Sunrise werkt!"

Donderdagavond was een super heftige avond. Er waren vet veel acts bij



de talentenavond – super leuk dat de kids gewoon meededen. Wij deden het dramastuk 'Lifehouse', wat een enorme impact had! Verschillende mensen vertelden dat ze geraakt waren, ze werden er helemaal stil van. Een man gaf aan dat het stuk over hem ging. Ook de tieners stelden allerlei vragen. Het was zo bijzonder! Daarna gebeurde er iets

heftigs: er brak zomaar een vechtpartij uit, waar zelfs de politie bij moest komen. Daarbij was het wel bijzonder dat de kinderen bij ons kwamen schuilen. Wij stonden in een kring te bidden; de kinderen kwamen bij ons voor veiligheid. Dwars door alles heen merkten we dat God echt aanwezig was en levens aangerakt heeft!

Schalkwijk

Vooraf was er vrees voor een taalbarrière, omdat we maar liefst vijf mensen in ons team hadden die geen Nederlands spraken. Natuurlijk baden wij dat dit geen belemmering mocht zijn voor ons werk in de wijk. Maar God had een plan dat wij zelf niet hadden kunnen bedenken: een niet gelovige vrouw uit Rusland is voor een maand in Nederland. Ze spreekt geen Nederlands, maar dat is niet erg. In ons team zitten vier leden die vloeiend Russisch spreken, net als zij.

Het was lastig een connectie te maken met de jongeren in de wijk en hen iets te vertellen. Er is teveel afleiding en te weinig concentratie. Wij bidden als team niet voor 'mooi weer', maar voor 'goed weer'. Op dinsdag regende het dan ook pijpenstelen. Wij besloten binnen activiteiten te gaan doen en opeens hadden de jongeren super veel aandacht en belangstelling voor ons verhaal. Zonder de regen was dit nooit gelukt. Opvallend: de meeste kinderen zijn ge-

wend te vechten en zich te verdedigen tegen de wereld. Maar zodra je hen apart neemt en hen aandacht geeft, kun je hen raken. En raken zij jou.

Mooie & grappige opmerkingen

- "Echt jammer dat het maar één week is!"
- "Meneer/mevrouw, zag je dat?! Ik scoorde!"
- "Jij bent toch Jezus?" (Nee, ik ben christen). "Ja, maar dan ben je toch Jezus?" (Nee, wij geloven in en volgen Jezus). Oooooh...



IJmuiden Pleiaden- plantsoen

In IJmuiden hadden we deze week te maken met een vreemde situatie. Het was eigenlijk een beetje een gekke groep: slechts vier sporters waren afkomstig uit IJmuiden, de anderen kwamen helemaal uit Hardenberg. Misschien dat we elkaar daarom dit jaar zo goed aanvulden? Iedereen kon zijn talenten goed gebruiken op het veld waardoor we allemaal snel ons plekje gevonden hadden. Van te voren vonden we dit allemaal wel erg spannend en hadden we twijfels over onze eenheid, maar mede door het voorbereidingsweekend en de opbouwende conferentie zijn we een hecht en sterk team geworden.

Tijdens deze week hadden we al snel mooie contacten met de kinderen. We hebben allemaal op onze eigen manier iets van God mogen ervaren en hier goede en open gesprekken over gehad. En daar zijn wij God heel erg dankbaar voor.

"Dinsdag trokken we als ware helden ten strijde, gewapend met paraplu's en regenkleding. En dat bleef niet onbeloofd! Zowel 's middags als 's avonds waren er kinderen en jongeren op het plein. Het was weliswaar niet zo druk als maandag, maar we hebben ervaren dat God ook hierin zijn plan heeft. Zo was er vandaag minder groepsdruk en



daardoor meer ruimte om een persoonlijker contact met de jongeren op te bouwen."

Sonrise lied

Wake

At break of day, in hope we rise.
We speak Your Name, we lift our eyes.
Tune our hearts into Your beat.
Where we walk, there You'll be.

With fire in our eyes, our lives a-light.
Your love untamed, it's blazing out.
The streets will glow forever bright.
Your glory's breaking through the night.

You will never fade away,
Your love is here to stay
By my side, in my life,

shining through me every day.

You wake within me, wake within me.

You're in my heart forever.

Forever, forever, forever in Your love.

Vertaling

Ontwaak!

*Wanneer de dag aanbreekt, staan we in vertrouwen op
We roepen U aan en kijken omhoog
Stemmen onze harten af op U
Waar wij lopen, daar zal U zijn*

*Met vuur in onze ogen, onze levens lichten op
Uw bandeloze liefde breekt door naar buiten
De straten zullen voor altijd helder verlicht zijn
Uw glorie breekt door de nacht heen*

*U zult nooit vervagen, Uw liefde zal hier blijven
Naast mij, in mijn leven, elke dag zichtbaar door mij heen*

*U ontwaakt binnenin mij, ontwaakt binnenin mij
U bent voor altijd in mijn hart
Voor altijd, voor altijd, voor altijd in Uw liefde.*



We zijn gestart! We gaan de komende 51 weken eropuit.

Meer info over en foto's van Sonrise 2014 vind je op www.sonrisehaarlem.nl of kijk op www.facebook.com/sonrisehaarlem.

COLOFON

Medewerkers aan dit nummer: Arianne Raamstijn (eindredactie), Drukkerij Omniprint (drukker), Edwin de Groot, Elsa Hoogerduin, Hans Luttik, Joke Slootheer (vormgeving), Michael Koeleveld (Nax Design), Rianne Koeleveld, Samantha Bakker en natuurlijk alle vertegenwoordigers van de locaties!

Dit InfoBulletin is een uitgave van de Beweging Geloven in de Stad in Haarlem. Adres: Gonnestraat 26, 2011 KA, Haarlem. Telefoon: 023-5518559. Of kijk op www.gelovenindestad.nl. ING bankrekening 655098550 t.n.v Geloven in de Stad in Haarlem ANBI erkend; KvK inschrijfnr. 34300579