

Geloven in de Stad!

INFOBULLETIN - JAARGANG 9 - MAART 2014

Meer impact

Als kerken in Haarlem en omstreken willen we meer impact hebben. Dat hebben we met elkaar uitgesproken – vorig jaar op een dag met alle kerkenraden en tijdens de gezamenlijke kerkdienst in de sporthal. Maar waarom willen we meer impact? En wat bedoelen we ermee?



Als kerk, samen het Lichaam van Jezus Christus in onze stad, hebben we een prachtige boodschap en een uitdagende missie. De boodschap van Gods liefde die tot het uiterste gaat. De missie om dit overal in de stad te laten horen en te laten zien aan de mensen om ons heen.

Al jaren zetten veel kerken zich hier van harte voor in. De afgelopen jaren steeds meer ook gezamenlijk. Omdat we weten dat we het niet alleen kunnen. Dat het ook door onze Heer niet bedoeld is dat we het alleen doen. Deze inzet heeft prachtige initiatieven en contacten opgeleverd. De afgelopen jaren hebben we in Haarlem en omgeving veel gezien en meegemaakt – en met elkaar gedaan – waar we dankbaar voor mogen zijn.

Maar hoeveel mensen in de stad merken daar wat van?

Als we in de Grote Houtstraat op een willekeurige zaterdagmiddag zouden vragen wat de kerk voor mensen betekent, wat zouden we dan horen...?

Het evangelie is zo waardevol, zo vernieuwend, zo levensveranderend, zo kritisch op alles wat wij in onze samenleving normaal zijn gaan vinden. We moeten blijven zoeken naar wegen om dit zichtbaar te maken.

Als kerken die Geloven in de Stad willen we dit blijven doen. Met dit infobulletin willen we elkaar blijven informeren en inspireren, om geen genoegen te nemen met hoe het nu is. We willen blijven zoeken naar mogelijkheden om de boodschap van Jezus Christus steeds meer impact te geven voor onze stad.

Hans Luttik



Kwart voor zes, het einde van de middag. De deurbel gaat. De buurvrouw staat voor de deur.
Huizen van Licht, pagina 3



NIEUW: een uitgebreide agenda.
De Kerk in Haarlem, pagina 2



Het is een vergeten doelgroep, omdat ze zichzelf wel lijken te redden: de Young Professionals.
Kingsbury, pagina 4 en 5



Wat kun jij betekenen voor Haarlem? Gebruik je stem en kies bewust!
Gemeenteraadverkiezingen, pagina 6



Laten we stoppen met onderscheid te maken tussen mensen binnen de kerk en mensen buiten de kerk.

Tom de Haan, pagina 8

Agenda

Wat gebeurt er veel in onze stad. Van bijbelmiddagen tot bazaar, van meezingavond tot vrouwenochtend. Laten we elkaar en anderen ontmoeten!



WEEK VAN HET CHRISTELIJKE BOEK

Wanneer: 5 t/m 15 maart, iedere dag van 9:30-17:30
Waar: Bijbel-In (Gasthuisvest 17a, Haarlem)

Tijdens deze week krijgt elke klant, bij aankoop van minimaal €12,50 aan boeken, gratis het actieboek 'Later' van Lisette van de Heg.

ONTMOETINGSDIENST MET MAALTIJD

Wanneer: 16 maart, aanvang 16:00
Waar: Rafaëlgemeente Nehemia
Kernwoorden: zet tijd apart voor je relatie met God, verdiep relaties, geef ruimte voor Gods Geest om in jou te werken

OPEN BIJBELMIDDAGEN

Wanneer: 10 maart, 7 april, 5 mei en 2 juni, van 14:00 tot 16:00
Waar: Hersteld Apostolische Zending Kerk (Wilhelminastraat 21, Haarlem)
Onderwerpen die worden behandeld: doop met vuur; Heilige verzegeling; Openbaring 1:1-8. Voor meer informatie: jlmstraetemans@planet.nl. Bent u verhinderd, maar zou u wel graag de studiegids willen ontvangen, laat dit dan weten.

AGLOW HAARLEM

Wanneer: 27 maart, aanvang 9:15
Waar: Kerk van de Nazarener (Zijlweg 218, Haarlem)
Met medewerking van Sarina Bakker.

JOHANNES PASSION, J.S. BACH

Wanneer: 29 maart, 19:30-21:30
Waar: Onze Lieve Vrouwekerk (Korte Zijlweg 5, Overveen)

Wanneer: 30 maart, 15:00-17:00
Waar: St. Bavo Kerk (Herenweg 88, Heemstede)
Meer informatie: www.haarlemvoices.nl



ALPHA NEDERLAND IN HAARLEM!

Wanneer: 31 maart
Meer informatie: conniehofstee@cs.com
Speciaal voor alle teams van een (Youth) Alpha- of Marriage Course-cursus. En voor iedereen die geïnteresseerd is in de Alpha-cursus.

MUZIEKAVOND

Wanneer: 4 april, aanvang 19:30
Waar: Petrakerk (Limburglaan 3, Heemstede)
Een gezellige, gevarieerde avond, waar gemeenteleden, jong en oud, iets ten gehore brengen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.

JAARLIJKSE BAZAAR

Wanneer: 4 april (19:00-21:30) en 5 april (10:00-14:30)

Waar: Pelgrimkerk (Stephensonstraat 1, Haarlem)

BIJZONDER CONCERT: DE DOOD VAN DE ZOON

Wanneer: 5 april, aanvang 20:15
Waar: Waalse Kerk (Begijnhof 30, Haarlem)
Meer info op www.dedoodvandezoon.nl. Een intieme kerk, een goede verteller, prachtige muziek en het unieke verhaal van Jezus' laatste uren. Dat zijn de ingrediënten van 'De Dood van de Zoon'. Beleef het Passieverhaal als nooit te voren.



CHRISTELIJKE FILM 10-DAAGSE

Wanneer: 10 t/m 20 april, van 9:30-17:30
Waar: Bijbel-In (Gasthuisvest 17a, Haarlem)
Tijdens de 10-daagse krijgt elke klant, bij besteding van minimaal €12,50 aan films, gratis de speelfilm 'The Letter Writer'.

KERKENRAADSDAG GELOVEN IN DE STAD

Wanneer: 12 april, 14:00-21:00
Waar: PG Immanuël (Medanstraat 32, Haarlem)

SONRISE-DIENST

Wanneer: 13 april, aanvang: 19:30
Waar: Koningkerk (Kloppersingel 57, Haarlem)

12E ORGEL-MEEZING-AVOND

Wanneer: 16 april, aanvang 20:00 (zaal open om 19:30)
Waar: Koningkerk (Kloppersingel 57, Haarlem)
Met Otto Deen (orgel) en Fien Bolman (piano). Samen liederen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. Toegang is gratis, er is wel een collecte.

LIJDEN VAN CHRISTUS GEDENKEN

Wanneer: 18 april, 19:30-20:30
Waar: Rafaëlgemeente Nehemia
Kernwoorden: meditatie, muzikaal, rondom het kruis en maaltijd van de Heer

AGLOW HAARLEM

Wanneer: 24 april, aanvang 9:15
Waar: Kerk van de Nazarener (Zijlweg 218, Haarlem)
Met medewerking van Henny Bos

BENEFIETCONCERT UITZENDING AB VAN AALST

Wanneer: 4 mei, 19:30
Waar: Kerk van de Nazarener, Zijlweg 218, Haarlem

TRAININGSDAG BE(TTER) TUNED

Wanneer: 10 mei, 10:00-17:00
Waar: Koningkerk (Kloppersingel 57, Haarlem)



SERVE THE CITY

Wanneer: 24 mei
Samen Christus laten zien door anderen te dienen. Voor meer informatie: www.stchaarlem.nl



Huizen van Licht



Kwart voor zes, het einde van de middag. De deurbel gaat. De buurvrouw staat voor de deur. Niet veel later is het hele huis gevuld met mensen; van kleine kinderen tot een oudere overbuurvrouw met een rollator.

Welkom in een Huis van Licht!

Het is een gezellige chaos aan de eettafel. Iemand vertelt over haar honden, de ander bespreekt hoe de werkdag tegenviel. Jong en oud, christen en niet-christen (en mensen daar tussenin) eten samen en praten over wat hen bezighoudt. Ze bidden voor elkaar en anderen. Kort deelt iemand wat uit de Bijbel.

Het is kwart over twaalf 's nachts. Dezelfde buurvrouw die ook bij de maaltijd was, belt op. 'Ik zag dat het licht nog aan was bij jullie. Ik heb een vraag. Kun je even komen om me te helpen met mijn schoenen? Anders krijg ik ze niet uit.'

Ik zal echt nooit gaan geloven, maar wat ik wel bijzonder vind is dat het geloof zo één is met jullie leven.

Ook in een andere wijk komen christenen regelmatig samen. Om koffie te drinken en te bidden voor de wijk. Maar eens in de paar weken, als het mooi weer is, hangen ze in het park. Met hun kinderen en met pannenkoeken. Ze ontmoeten er andere mensen, delen pan-

Het maakt het leven mooier!

nenkoeken uit en leren zo weer nieuwe mensen kennen. Ze kletsen over van alles. Luisteren naar wat mensen bezighoudt. Vertellen mensen over Jezus. Ze zijn biddend én praktisch bewogen met elkaar en hun naasten.

Bovenstaande verhalen zijn voorbeelden van wat er gebeurt bij de Huizen van Licht. Waarom? Omdat we Jezus kennen.

Door Jezus zijn we welkom bij God. En dus zijn mensen welkom bij ons.

Door Jezus zien we dat christenen geen losse eilandjes zijn, maar familie. Als christenen in de buurt willen we elkaar helpen en ons leven delen.

Door Jezus leren we dat ons huis en andere spullen geen doel op zich zijn. We zetten ons dus graag in om mensen te helpen en Zijn licht te laten schijnen.

Door Jezus worden mensen gered uit een leven zonder God, naar een leven tot Zijn eer. En dus willen we, in alle dagelijkse dingen, gericht zijn op Gods eer en andere mensen bij Jezus brengen.

Hier gaat het om bij Huizen van Licht: gewone christenen doen samen gewone dingen, en zijn daarbij gericht op hun naasten die God nog niet kennen. Vanwege Jezus.

Het maakt het stukje lopen van de voordeur naar de auto al anders.

Young Professionals,

Het is een vergeten doelgroep, omdat ze zichzelf wel lijken te redden: de Young Professionals. Terwijl deze doelgroep in Haarlem rijk vertegenwoordigd is! Onze stad barst van de jonge hoogopgeleide mensen met waanzinnig veel potentie. 'Daar moeten we wat mee', dacht Dorina de Groot een jaar geleden. En zo ontstond Kingsbury; een missionair initiatief voor Young Professionals tussen de (ongeveer) 25 en 35 jaar in Haarlem en omgeving.

Kingsbury, het is de naam van een metrostation in het drukke Londen. Een plek waar verschillende metrolijnen elkaar kruisen, verschillende mensen elkaar ontmoeten en er de mogelijkheid is om van lijn te veranderen. Het is tegelijk een prachtige knipoog naar de Koning. In het drukke bestaan van een Young Professional staan we even stil, ontmoeten we elkaar en spreken we over een thema. Bijvoorbeeld: Crisis, what crisis? Heb jij je burn-out al gehad? Zingeving. Duurzaam ondernemen. Relatiekwaliteit. Life-balance. Wat zijn jouw drijfveren? En ga zo maar door. Met sprekers als Ben Tiggelaar, Ralph ter Hoeven, Hans Kuijpers, Kees van Oord, Rein Willems en Dirk Jan Bakker.

Inspirerende verhalen

"Het leuke van de avonden is dat er geen drempel is. We eten samen en hebben een heerlijke tijd met elkaar", vertelt Dorina. "Het mooie is dat je aan het denken wordt gezet. Een spreker die het 'gemaakt' heeft introduceert kort het the-



ma van de avond, met een inspirerend verhaal om de groep op weg te helpen (vergelijkbaar met het concept van de TED-talks)."

Niet in de kerk

"We hebben er als team heel bewust voor gekozen om de Kingsbury-avonden niet in de kerk te houden en zo min mogelijk expliciet over God te spreken. Waarom? Omdat we geloven dat als je met elkaar in gesprek bent over een

thema, je levensovertuiging als vanzelf ter sprake zal komen. Dan kan er zomaar iets bijzonders gebeuren. Uit ervaring kan ik vertellen dat dat inderdaad gebeurt op de avonden."

Dromen, durven, doen

"Een van de avonden waar mijn droom zichtbaar werd was tijdens de avond van Ben Tiggelaar. Met 110 Young Professionals kwamen we bij elkaar! En in die grote groep vonden ontmoetingen

'Op deze manier is evangeliseren gewoon heel leuk. Helemaal geen offer.'



Kingsbury is er op iedere eerste maandagavond van de maand in restaurant Stempels.

Check de Facebookpagina voor de agenda van sprekers en thema, en geef je op! www.facebook.com/KingsburyHaarlem

Leuke bijkomstigheid: neem je een niet-christen mee naar de avonden, dan is er een sponsor die de maaltijd betaalt. Je collega of vriend hoeft dus alleen zijn/haar eigen drankjes te betalen.

een vergeten groep

plaats en ontstonden er gesprekken. Mijn verlangen is dat door de avonden heen we allemaal, christen en niet-christen,

'Het gesprek met niet-christenen is zo heerlijk verfrissend.'

aan het denken worden gezet over 'waar geloof ik eigenlijk in'. We zijn nu aan het nadenken hoe we mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen doorverwijzen naar een Business-Alpha. We hopen van harte dat mensen zien en ervaren dat



Twintigers in de kerk

Een interessant initiatief elders in het land is "Twintigers Woerden".

Mirjam Oosterhoff, jongerenwerker in Woerden is vorig jaar een nieuw initiatief gestart: het Twintigers Netwerk. De aanleiding: een trend die we overal in de Nederlandse kerk zien, ook in Haarlem en omgeving. Zoals Mirjam zegt: "Steeds vaker zien we hoe de generatie twintigers wegblijft van de kerk. Twintigers zijn echt manusjes-van-alles. Ze doen heel veel, zijn ontzettend druk, maar zijn wel heel bewust met het leven bezig. Zelf vind ik het belangrijk dat de kerk in de maatschappij staat en niet als instituut wordt gezien. Daarom moet je nieuwe vormen bedenken hoe je deze groep kan interesseren en een relatie met ze kan opbouwen."

de Kingsbury-avonden een gemakkelijke vorm is om zichtbaar te zijn in Haarlem. Wie weet komt er een dag dat we het concept in een andere stad kunnen uitrollen."

Uitdaging

"Last but not least hebben we voor de Young Professionals een uitdaging: bedenk wie je zou willen meenemen naar een Kingsbury-avond en doe het! Makkelijker dan dit kunnen we het niet maken! Geloof ons: je hebt gewoon een goede avond!"

NOG MEER LEUKS VOOR JONG VOLWASSENEN

#20SO @ Shelter

Eens in de twee weken komen jonge mensen (20-29 jaar) op vrijdagavond bij elkaar in de Shelter. Ze willen samen dichterbij God groeien, Hem beter leren kennen en opgebouwd worden, om uiteindelijk ook gezonden te worden om Zijn koninkrijk te brengen. Er is gekozen voor een gevarieerde invulling van de avonden, omdat iedereen een andere voorkeur heeft om God en elkaar te ontmoeten. Iedere avond zijn twee van de volgende onderdelen aanwezig: aanbidding, gezelligheid, studie, discussie, gebed, activiteiten.

18+ @ Pelgrimkerk

Om de 6 weken komen jonge mensen tussen de 18 en 30 jaar bij elkaar. Dit is thuis bij mensen uit de Pelgrimkerk. Zij hebben gemerkt hoe belangrijk vriendschappen zijn voor je geloof. Samen eten is een belangrijk onderdeel van de avonden! Verder luisteren ze soms met elkaar naar een preek en pakken ze er regelmatig een Bijbel bij om te lezen wat daar staat over een onderwerp waar ze over in gesprek zijn. Er is geen vaste structuur voor deze avonden.

JoVo Kring @ PG Immanuel

Dit is een groep voor jonge mensen tussen de 20 en 30 jaar. Een keer in de twee weken komen ze bij elkaar op een zaterdagavond bij iemand thuis of in het kerkgebouw. De 4 doelen die zij gesteld hebben zijn: 1. groeien in geloof, 2. ontmoeten zodat er vriendschappen kunnen ontstaan, 3. ervaren wat de Heilige Geest kan doen en 4. uitstappen om nieuwe dingen te gaan doen vanuit geloof, in geloof en door geloof.

Bid en stem voor jouw stad



Frank Visser

Op dinsdag 19 maart mogen we weer naar de stembus. Overal strijden dan politieke partijen om zetels in de gemeenteraad. Wat kun jij als christen voor je stad betekenen?

Alle politieke partijen beschrijven hun visie en plannen in een programma. Daarbij maken ze keuzes, zowel praktische als principiële. De Bijbel geeft veel richtlijnen over de inrichting van een gezonde samenleving. Denk aan de rol van het gezin en de overheid en goede zorg voor elkaar en voor de schepping. Die richtlijnen kunnen een rol spelen in allerlei onderwerpen in de politiek. Dan worden de verschillen tussen de partijen

ineens groter. Daarom is het goed om je te oriënteren op de vraag wat de drijfveren van politieke partijen zijn en hoe ze dit vertalen in hun standpunten en hun stijl.

Gebruik je stem en kies bewust!

- Geeft de gemeente wel/geen ruimte aan christelijk jeugd- en welzijns- werk, (jeugd)zorg en maatschappelijke opvang, zoals Youth for Christ (The Mall), het Leger des Heils en het Scharlaken Koord op dit moment bieden in Haarlem?
- Jagen we alleen de economie aan of is er ook oog voor de keerzijde van de 24-uurseconomie? Is de gemeente een schild voor de zwakken én een goed rentmeester van gemeenschapsgeld?
- Hoe gaat de gemeente om met prostitutie: is het een normaal beroep of helpt de gemeente prostituees die willen uitstappen en bestrijdt ze actief mensenhandel?
- Welke ruimte is er voor gezinnen om te kiezen voor christelijk onderwijs?
- Kiest de gemeente voor het voorkomen van drugsverslaving of gaat ze zelf wiet telen?

600 miljoen euro

Ongeacht de uitkomst van de verkiezingen ontstaan er straks nieuwe kansen voor alle christenen. Individueel én als

gezamenlijke kerken in de regio. Immers, straks worden de gemeenten (in plaats van het Rijk) verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De partijen die straks worden gekozen bepalen hoe dit wordt geregeld.

Haarlem heeft een enorme schuld van bijna 600 miljoen euro! Ook als er op andere zaken wordt bezuinigd en er efficiënter wordt gewerkt, kan het gebeuren dat zorg wegvalt of minder wordt. Kerken kunnen (via netwerken van vrijwilligers) er zijn voor mensen die bij de gemeente niet meer of onvoldoende terecht kunnen. Zijn we er klaar voor onze kerkdeuren voor deze mensen te openen?

Zout en licht

Ook al zijn christenen een minderheid in de stad, toch kunnen we veel goeds betekenen. Door ons handelen, door onze stem en door te bidden. Bid mee voor de mensen die in de gemeenteraad zullen komen, van welke partij dan ook!

Frank Visser

Lijsttrekker ChristenUnie Haarlem

www.haarlem.christenunie.nl

www.facebook.com/christenunie-haarlem

Gezocht: SchuldHulpMaatjes in Haarlem

SchuldHulpMaatje is een landelijk project. Ook in Haarlem willen we mensen met financiële problemen begeleiden bij het op orde brengen van hun financiën. Als SchuldHulpMaatje ben je van grote waarde. Met jouw steuntje in de rug leert een cliënt het weer op eigen kracht te gaan redden.

We zijn we telkens weer op zoek naar nieuwe Maatjes. Als je geïnteresseerd bent, kun je je melden en dan word je uitgenodigd voor een kennismakings-

gesprek. Daarbij letten we op de volgende vaardigheden:

- Affiniteit met financiële zaken;
- Goed kunnen luisteren en vragen durven stellen;
- Vermogen hebben tot het opbouwen van een vertrouwensband;
- Psychisch stevig in de schoenen staan;
- Affiniteit met de identiteit van Stem in de Stad;
- Minimaal 3 uur per week flexibel inzetbaar voor contact met cliënten, plus circa 8 uur per maand voor begeleiding.



Als nieuwe vrijwilliger loop je eerst een periode mee; daarna beslissen we samen of je echt als SchuldHulpMaatje kunt starten.

Belangstelling? Wil jij je oriënteren op dit mooie werk?

Neem dan (op woensdag of donderdag) contact op met Ali Lely, Coördinator SchuldHulpMaatje Stem in de Stad; tel. 023-5342891; 06-26489729.

Sonrise... 2014

Het lijkt misschien nog zo ver weg, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang: Sonrise! Opnieuw met 23 (kerkelijke) gemeenten en een school op maar liefst 15 locaties. Er is al veel moois te melden. Hier lees je het laatste nieuws en alles over de nieuwe locatie in de Slachthuisbuurt. Noteer alvast in je agenda: Voorbereidingsconferentie: 2 juli t/m 5 juli, Sonrise-week: 6 juli t/m 12 juli.



Vernieuwd: de Sonrise-diensten

Sonrise staat niet stil. Nieuw dit jaar zijn de Sonrise-diensten. Het doel van deze avonden is elkaar meer enthousiast te maken om ons leven en geloof te delen en uit te dragen, op welke manier dan ook. Tijdens Sonrise (vandaar de naam) en op alle andere momenten van het jaar. Tijdens Sonrise kunnen we met elkaar leren; de rest van het jaar kunnen we ieder op onze eigen plek er mee verder gaan.

Wat kun je verwachten tijdens een Sonrise-dienst?

- Enthousiaste en ook persoonlijke samenzang. Samen belijden Wie God is.
- Echte verhalen van inspirerende mensen die over hun levens delen op een aanstekelijke manier. Verdiepend onderwijs uit de bijbel om ons fundament te versterken.
- Meer over het thema Get Connected:



verbind jezelf met God, met elkaar en met de mensen om je heen.

Maar misschien wel het belangrijkste onderdeel van de diensten is het contact met elkaar. Voorafgaand aan de avond eten we samen en ontmoet je dus allerlei mensen uit verschillende kerken. Tijdens de dienst is er ruim gelegenheid voor contact met andere bezoekers en

na de dienst ontmoeten we elkaar met een drankje bij de bar.

De eerdere avonden op 10 november en 9 februari waren een succes. Mocht je nieuwsgierig zijn dan ben je welkom op zondagavond 13 april om 19:30 uur in de Koningkerk.

Toegang is gratis en iedereen is welkom.

NIEUW: SONRISE IN DE SLACHTHUISBUURT

Deze zomer starten we met een nieuw project: Sonrise in de Slachthuisbuurt in Haarlem Oost. Al een aantal jaren is Youth for Christ The Mall met hun jongerenwerk actief in deze buurt. Dit heeft geleid tot regelmatig contact met tientallen jongeren. Daarom willen Geert Douma en enkele vrienden in deze wijk ook een Sonrise-week organiseren. "We gaan ons richten op de dingen die de jongeren waar we al contact mee hebben, zelf leuk vinden. We gaan waarschijnlijk dus veel BBQ-en en het WK voetbal kijken. Verder denken we aan dingen als hutten bouwen, katapulten maken enzovoort. Momenteel zitten we midden in de voorbereidingen. Er wordt contact gelegd met de kerken in de wijk, met andere bewoners en organisaties. We

hebben gebrainstormd met een aantal mensen. Zij willen eventueel meedoen als vrijwilliger. Ook zijn we in gesprek met de jongeren zelf. Spannend. Gaaf. Vol verwachting!"

Meer info?

Mail dan geert.douma@outlook.com.



Dominee in de kroeg

De 33-jarige Tom de Haan werkt sinds juni vorig jaar als missionair predikant bij de Protestantse Gemeente Haarlem Centrum, Oost en Schalkwijk. Als nieuwe Haarlemse stadsdominee zoekt hij zijn stadsgenoten actief op. Op allerlei manieren. Zo zit hij bijvoorbeeld elke dinsdagavond in café Storing klaar voor een goed gesprek. “De kerk is er voor iedereen.”

Tom is op verschillende plekken opgegroeid. Als domineeszoon verhuisde hij regelmatig naar een nieuwe plek. Na zijn studie theologie in Kampen is hij vijf jaar eindredacteur geweest van de IKON-radiokerkdiensten. Nu woont hij in Haarlem.

Iedere dinsdagavond om half negen zit Tom de Haan in café Storing aan het Houtplein. Iedereen is welkom om hem aan te spreken. “Laatst vertelde een man dat hij zijn vader had ‘verloren’ aan de kerk. Na een zwaar ongeluk was zijn vader geïnteresseerd geraakt in het geloof. Was zijn vader nu gek geworden? Of had zijn vader hem als kind iets heel waardevols achtergehouden?”

Tom vertelt dat hij vooral luistert naar de verhalen van mensen die aanschuiven in het café. “Graag zou ik met mensen over zaken als de opstanding praten. Dat vind ik een belangrijk onderwerp. Maar dat is voor veel mensen nog teveel stappen weg. Hoe kan iemand die de traditie niet kent dit moeten begrijpen? Ik hoor mensen soms zo gemakkelijk zeggen: ‘Ik geloof in de opstanding’. Maar weet je wel hoe moeilijk het is om daarin te geloven? Het kan namelijk menselijkerwijs gezien helemaal niet. Jongeren raken het spoor bijster wanneer we zomaar hierover beginnen.”



Tom vertelt over nieuwe ideeën die hij aan het bespreken is. Hij wil inzetten op vruchtenplukken van traditie en de mooie gebouwen. “Wij als jongeren moeten nadenken over hoe we de traditie voort kunnen zetten. Niet met alleen jeugd uit de kerk, maar ook met jeugd van buiten de kerk. Het doet jongeren over nieuwe ideeën die hij aan het bespreken is. Hij wil inzetten op vruchtenplukken van traditie en de mooie gebouwen. “Het doet jongeren iets als ze binnenkomen in onze kerken. Ze ervaren iets, en dat kan een mooi begin zijn.” Hij wil bijvoorbeeld singer/songwriters gaan uitnodigen in de Nieuwe Kerk, om liedjes te schrijven over levensvragen, maar niet per se over Jezus. Ook wil hij stadsdichters ruimte aanbieden in de Bavo. “Het is jammer dat kunst en kerk uit elkaar zijn gegaan. Ik breng ze graag weer samen.”

“Ik hoop dat mensen binnen de kerk zullen gaan ontdekken hoe leuk het is om mensen van buiten de kerk uit te nodigen. Laten we stoppen met onderscheid te maken tussen mensen binnen de kerk en mensen buiten de kerk. Dat is volgens mij de kern van het Evangelie. De eerste christenen waren samen ook een hele gevarieerde groep met joden, heidenen, slaven, slavinnen en heren. Door de secularisatie heeft de kerk de neiging gekregen om zichzelf als een afgezonderde groep te zien. Het is belangrijk dat mensen die niet geloven maar de traditie wel waardevol vinden, ook bij ons kunnen horen. Vanuit de kerk kun je zeggen dat iedereen een god heeft. Voor veel mensen is geld hun god. Wij kunnen dan zeggen dat de drie-enige God eigenlijk veel beter is.”

COLOFON

Aan dit nummer werkten mee: Arianne Raamstijn (eindredactie), Arjo Barth, Daniel van Beek, Dorina de Groot, Drukkerij Omniprint (drukker), Frank Visser, Geert Douma, Matthijs Winter, Thirza Kralt (ThirzaFotografie), Michael Koeleveld (Nax Design), Hans Luttk, Jannick Vercamer, Joke Slootheer (vormgeving), Risanne Koeleveld en de redacties van lokale gemeenten.

Dit InfoBulletin is een uitgave van de Beweging *Geloven in de Stad* in Haarlem, Gonnestraat 26, 2011 KA. Telefoon: 023-5518559.

Website: www.gelovenindestad.nl.

ING bankrekening 655098550 t.n.v. *Geloven in de Stad*, Haarlem

ANBI erkend; KvK inschrijfnr. 34300579